



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ

Ανθρωπε στάσου δυο λεπτά και πρόσεξε και μένα θα σου μιλήσω συμβουλές που είναι καλές για σένα. Με βλέπεις κόκκαλο γυμνό, μα δίχως φαντασία και λές δεν ήμουν τίποτα δεν δίδεις σημασία. Μα κάποτε στα χρόνια μου είχα κι εγώ το κάλλος και βάδιζα περίφανος σαν φουσκωμένος γάλος. Κι είχα κι εγώ τη δύξα σου, σοφία του Σωκράτη, του Ηρακλή τη δύναμη, φήμη πολύ στα Κράτη. Είχα μαλλιά μεταξωτά και μάγουλα σαν μήλο και φρύδια που δεν βρίσκονται σαν της ελιάς το φύλλο. Είχα καρδιά του λέοντος και μπράτσα σιδερένια, ακούραστα τα πόδια μου και στήθη μαρμαρένια. Είχα τη γλώσσα τ' αιδονιού, μάτια μεγάλα μαύρα και μερικοί μου λέγανε όλα μαζί που τ' αύρα. Γι' αυτό χαιρόμουνα πολύ πώς ήμουν της γής ο φάρος και με το νού λογάριαζα πώς δεν υπάρχει χάρος. Μα πότε δεν κατάλαβα περάσανε τα χρόνια και φύγανε τα νειάτα μου σαν του Μαρτιού τα χιόνια. Το γλέντι κι άλες οι χαρές περνούσαν τον αέρα κι άλη η ζωή μου φάνηκε σαν νάτανε μια μέρα. Σαν ένοιωσα γεράματα θυμάμαι τα παλιά μου μου φάνηκε παράξενο π' ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φώς από τα μάτια μου μικραίνει, λιγοστεύει κι ο νούς μου πως εγέρασα ακόμα δεν πιστεύει. Τα πόδια μου αδυνάτισαν, τα χέρια δεν κινούνται τα δόντια μου χαλάσανε κι αυτά παραπονούνται. Κατάλαβα το θάνατο, σε λίγο τελειώνω και τότε βάζω μια φωνή με κλάματα και πόνο. Ποιος μάγος φέρνει τη ζωή και ποιο γιατρό να πάρω και ποιος μπορεί και δύναται που να νικά το χάρο; Θα του χαρίσω κτήματα και λίρες δύσες θέλει αρκεί του χρόνου το σπαθί να σπάσει και τα βέλη. Κανείς δεν μ' αποκρίθηκε κανείς δεν μούπε ξέρει να μου γλιτώσει τη ζωή και νειάτα να μου φέρει. Λουόμην μια μέρα τ' Απριλιού χωρίς να περιμένω κάποιος κτυπά την πόρτα μου με τρόπο αγριεμένο. Ήταν ψηλός κατάμαυρος. Φωνάζω. Τι να κάνω; Και με φωνή που τρόμαζε μου λέει σήκ' απάνω! Μου ξέσχισε τα σπλάχνα μου και πήρε την ψυχή μου κι αρέσως παν τα πλούτη μου μαζί με την στολή μου. Και τώρα τα χωράφια που πάν και τα παλάτια; Τα ρόδινα τα μάγουλα, η γλώσσα και τα μάτια; Σκουλήκια φάγαν το κορμί, την ομορφιά, το σώμα, αφού με λάσπη γίναμε, γενίκαν πάλιν χόμα. Οι φίλοι και οι συγγενείς δεν θέλω να με κλαίνε, θέλω κερί, μνημόσυνο "Συγχώρησε" να λένε. Όπως με βλέπεις άνθρωπε και σύ θα κατανήσεις γι' αυτό στην πρόσκαιρη ζωή μη λες θα καζαντίσεις. Όταν γηράσω να μην λες θα κάνω καλοσύνες, τότε θα πάω στην Εκκλησιά πολλές ελεημοσύνες. Ο Χάρος είναι λαίμαργος δεν έχει προθεσμία δεν έχει φίλους για χαρές, εξαίρεση καμία. Παίρνει τις μάνες των παιδιών, λεβέντες που γλεντάνε από την κούνια τα μωρά, κοπέλες που κεντάνε. Να σκέπτεσαι το θάνατο επτά φορές την ώρα, υπήρχαν κι άλλοι στη ζωή μα δεν υπάρχουν τώρα. Σε κάθε βήμα πρόσεξε του Σατανά το βρόχι μην αδικήσεις ορφανούς, γυναίκες χήρες όχι. Πιστά τους Νόμους φύλαγε χωρίς καμμιά προσθήκη τας εντολάς του Μωυσή, την Νέα Διαθήκη. Να μην δουλεύεις Κυριακή και γιορτές Αγίων νάχεις αμόλυντη ψυχή και καθαρόν τον βίον Να μην κοιτάζεις πονηρά, μη βλασφημάς τα θεία να δίδεις περιφρόνηση του σατανά την βία. Της μέρας τ' αμαρτήματα και πριν ο Ήλιος δύσει με κάθε τρόπο του Θεού να τάχεις όλα οβήσει. Ελεημοσύνη, προσευχή, αγάπη και νηστεία αυτά θα σώσουν την ψυχή, μη ΛΕΣ πως είναι ΑΣΤΕΙΑ. Αγάπα τον πλησίον σου, κακό ποτέ μη κάνεις γιατί αργά ή γρήγορα θα σβήσεις, θα ΠΕΘΑΝΕΙΣ. Και τώρα αναγνώστα μου τι σκέπτεσαι να κάνεις; Τα λόγια που σου μίλησα στο νού σου να τα βάνεις γιατί αυτού που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θάρθεις!

Σοφία Λιάπη σύζυγος Νικολάου



Φαντάσου!

Φαντάσου κόσμο μαγικό που λείπει η αδικία, που δε φυτρώνει το κακό κι ανθίζει η φιλία.

Φαντάσου νέα κιβωτό γεμάτη μεγαλεία, να βλέπεις τον κατακλυσμό να πνίγει την κακία.

Φαντάσου τον Παράδεισο στη γη να κατεβαίνει και το κακό στην άβυσσο της κόλασης να μένει.

Φαντάσου μέρες που περνούν κι αντίστροφα μετράνε, τα χρόνια πίσω να γυρούν και όλοι νέοι να' val.

Φαντάσου μάτια παιδικά ο άνθρωπος να έχει, αθώα και ρομαντικά αισθήματα να τρέφει.

Φαντάσου φίλους καρδιακούς να έχεις στο πλευρό σου, να μη σου "κάνουν" τους καλούς, να θέλουν το καλό σου.

Φαντάσου άδειες φυλακές, γεμάτες εκκλησίες, να είν' οι καθημερινές αραίες σαν αργίες.

Φαντάσου χάπι δυνατό τα πάντα να γιατρεύει, ποτέ σε άνθρωπο μη δώ αρρώστια να θεριευει.

Φαντάσου μάνες που γελούν και πόνο δε βιώνουν, ποτέ τα μαύρα δε φορούν, παιδιά σαν μεγαλώσουν.

Φαντάσου τους ανάπτηρους χωρίς τους νοσοκόμους να στέκονται στα πόδια τους, να τρέχουνε στους δρόμους.

Φαντάσου πόλεμο στη Γή ν' ακούγαμε στ' αστεία κι η μόνη μας υποταγή να ήταν στα Θεία.

Φαντάσου ομοφότερη που θα' ταν η σελήνη, της γής οι ισχυρότεροι αν κάνανε ειρήνη.

Φαντάσου!!!

Γεώργιος Αντ. Αυγέρης



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η εφημερίδα για όσα γράφονται από τους συνεργάτες μας.

Εκφράζουν αποκλειστικά δικές τους απώψεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ενίσχυση του Συνδέσμου της Αθήνας

Κανονιέρης Κυριάκος	10
Λυρίτσης Δημ.	10
Μάκου Τζίνα	25
Καραμέτου Μαρία	10
Κουσάνας Δημ.	20
Σπανός Χριστόδουλος	30
Καραμέτος Δημ. Επιτρ. Πρ. Εφετών	50
Κική Δημου	20

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ Ι. Ν. Αγ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δωρεά στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας ποσού 100 ευρώ, αντί στεφάνου, έκανε η Μαρία Σπανού - Ρούτση στη μνήμη της νύφης της Σουλτάνας (Νίτσας) συζύγου Μήμη Σπανού. Δωρεά στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας ποσού 200 ευρώ, έκανε ο Δημήτριος (Μίμης) Σπανός του Κων. στη μνήμη του αδελφού του Γιώργου Σπανού και του γαμπρού του Ηλία Χαλάτση.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας του Δωρητές.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ευχαριστήριο

Σεβαστέ μας παπά-Γιώργη!

Μαζί με τις Χριστουγεννιάτικες ευχές, σας συγχαίρουμε θερμά που το όνειρο και έργο σας (οστεοφυλάκιο) ολοκληρώθηκε. Οι άσκες ενέργειές σας, πήραν σάρκα και οστά. Καμαρώσαμε κάτι που κοντά σας, απλοί συνοδοιπόροι βάλαμε και μεις ένα μικρό πετραδάκι.

Ευχόμαστε ο Κύριος, που με τον ερχομό του, έδωσε το φως και τη χαρά στο κόσμο, να σας χαρίζει υγεία και μακροζωΐα.

Με σεβασμό
Β.Δ. Χαλάτση

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ -
ΓΡΥΛΟΙ ΘΥΡΩΝ - ΠΥΡΟΥΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΥΡΩΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ
ΓΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΟΣΟΣ &
ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΑΝΟΥ

ΘΗΒΩΝ 202 PENTH
ΤΗΛ. 21 0 4919606

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
FER - FORGE
(δεν σκουριάζουν)

ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΠΩΡΟΣΙΑΣ χονδρική, θιανική

ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ

Μεταλλικά - Ξύλινα εισαγωγής

αφοί
ΜΠΕΛΛΟΥ

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιω τίας, τηλ. 2620-31741, 31742

Εκθέσεις: 1. Βουλιαγμένης 10, Γλυφάδα, τηλ. 210.9629979
2. Μεσογείων 180, Χολαργός, τηλ. 210.6533093

3. Μαρίνου Αντύπα 40, Ηλιούπολη, τηλ. 210.9714527

"Ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών με έπιπλα Κήπου & Βεράντας είναι οι συγχωριανοί μας αδελφοί Μπέλλου (παιδιά του Αντώνη Μπέλλου) δηλ. ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Λάμπρος και ο Χρήστος"

K O I V W I K Á

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Μηλίτσα και ο Νίκος Αυρίτσης γιός του Γιώργου απέκτησαν αγοράκι την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις Θερμοπύλες Φθιώτιδας.

Ευχόμαστε να τους ξήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Η Άννα και ο Δημήτρης Θάνος γιός του Βαγγέλη και της Όλγας βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Ευάγγελος το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

- Ο Τάκης και η Μαρίνα Καφαντάρη - Καλογιάννη κόρη του Γιώργου βάπτισαν την κόρη τους με το όνομα Δημητρα, την Κυριακή 26 Ιουνίου, στον Ι. Ν. Εισόδια της Θεοτόκου στο Μώλο Φθιώτιδας.

- Ο Βασίος και η Βασιλική Θάνου - Τασιοπούλου κόρη του Κώστα και της Κούλας (Σπινάσα), βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Θωμάς, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, στην Καρδίτσα.

Ευχόμαστε να τους ξήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

- Η Ελένη Καραμέτου κόρη του Χρήστου και της Μαρίας και ο Νικόλαος Κούνουπας αρραβωνιάστηκαν την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

- Ο Αριστοτέλης (Τέλης) Μητσάκης γιός του Δημήτρη και της Φωτεινής και η Ελένη Αυγέρη κόρη του Λάμπρου αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Ευχόμαστε καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

- Η Βανέσσα-Βασιλική Σπινάσα, χορεύτρια και κόρη του δικηγόρου Ηλία Βασ. Σπινάσα, παντρεύτηκε στην Αθήνα, το Χρήστο Χασάπη, Σκηνοθέτη το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου 2005, στο Μάτι Αττικής και στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

- Η Ευδοκία Αυρίτση κόρη του Γιώργου από το Μεγαλάκκο και ο Κώστας Μπιοντίνης παντρεύτηκαν το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

- Ο Σωτήρης Βουρλιάς γιός του Ηλία και η Άρια Αποστολοπούλου παντρεύτηκαν το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

- Η Νατάσσα Καφούση εγγονή του Γεωργίου Μαργαρίτη και ο Τάσος Πισολής παντρεύτηκαν το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στον Ι. Ν. Εισόδια της Θεοτόκου στο Μώλο Φθιώτιδας.

- Ο Ηλίας Κατσούλης του Πέτρου και της Ελένης και η Πόπη Γιαννούκου παντρεύτηκαν το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων (Πέτρου και Παύλου) στον Υμηττό.

Ευχόμαστε να ξήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Πέθανε ο Βασίος Κουτσουμπάνης από τα Κουκέϊκα το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών, στην Καρδίτσα όπου και έγινε η κηδεία την Κυριακή 16 Οκτωβρίου.

- Έφυγε η Γεωργία Χαλάτση-Τάντου ετών 83.

- Πέθανε ο Δημήτρης Τοιτσιμπής γιός του Στέφανου το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, σε ηλικία 48 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε την Κυριακή 16 Ο-

κτωβρίου στα Σαραντάπορα.

- Πέθανε ο Δημήτριος Ζήσης του Κων/νου από το Μεγαλάκκο την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, σε ηλικία 97 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο Μεγαλάκκο.

- Πέθανε ο Πέτρος Καραμέτος (Πετρογιάννης) γιός της Αγαπούλας Μπαλτή την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, σε ηλικία 76 ετών, στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας όπου και ενταφιάστηκε.

- Πέθανε ο Βασίλειος Ν. Μαντούζας από στρατός αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και τακτικός αρθρογράφος της Εφημερίδας μας, από τη Βράχα, το καλοκαίρι, τέλη Ιουνίου, σε ηλικία 95 ετών, και κηδεύτηκε στη Νέα Βράχα Σταυρού Λαμίας.

Θερμά συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

- Η Στέλλα Στάμου του Γεωργίου και της Μαγδαληνής το γένος Ηλία Τσιτσιμπή εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

- Η Κωνσταντίνα Γιαννουσά εγγονή του Κωσταντίνη Μητσάκη πέρασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, στο Βόλο.

- Ο Δημήτρης Πασχάλης γιός του Βασιλή και της Αντιγόνης Λυρίτση - Πασχάλη πέρασε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

- Η Εύη Μπακαλάκου κόρη του Γιάννη και της Αγαθής Μαργαρίτη - Μπακαλάκου πέρασε στο Πολυτεχνείο Θράκης, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, στην Ξάνθη.

Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά.

Έφυγαν από κοντά μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΖΗΣΗΣ

ΣΤΑ 97 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Στις 20/10/05 έφυγε από κοντά μας ο μεγαλύτερος σε ηλικία Μεγαλακκιώτης, ο Δημήτριος Κων. Ζήσης.

Ο εκλιπών απεβίωσε στην Αθήνα από γηρατεία και η κηδεία του έγινε στη γενέτειρά του της 22/10/05.

Ο Δημήτριος Κων. Ζήσης γεννήθηκε, μεγάλωσε, εργάστηκε και παντρεύτηκε στο Μεγαλάκκο. Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, εξαιρετικός σύζυγος και στοργικός πατέρας και διακρίνονταν για τα θημικά του προσόντα.

Τα τελευταία χρόνια έμεινε με τα παιδιά του στην Αθήνα και λίγες ημέρες του καλοκαιριού στον αγαπημένο του Μεγαλάκκο,

Άσ είναι αιωνία του η μνήμη και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στα παιδιά του και τους λοιπούς συγγενείς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ. ΣΠΑΝΟΣ

Απεβίωσε στην Καρδίτσα στις 17/10/05, κοντά στην οικογένεια του αδελφού του, σε ηλικία 83 ετών.

Η κηδεία του εκλιπόντος έγινε στη γενέτειρά του το Σαραντάπορο παρουσία συγγενών, συχωριανών και φίλων.

Ο Κώστας, όπως τον αποκαλούσαν όλοι οι συχωριανοί, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαραντάπορο. Έμαθε από μικρός να ξεπερνά τις δυσκολίες της ζωής και διακρίνονταν για τον ήπιο χαρακτήρα του.

Άσ είναι αιωνία του η μνήμη και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στα αδέλφια του και λοιπούς συγγενείς.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Το Νοέμβριο, πλήρης ημέρων (98 ετών) αναχώρησε για τον κόσμο της αιωνιότητας ο σεβαστός συχωριανός μας Αναστάσιος Σπανός.

Η κηδεία του εκλιπόντος έγινε στο Σαραντάπορο παρουσία συγγενών, χωριανών και φίλων

Ο εκλιπών απεβίωσε στο χωριό μας το Σαραντάπορο, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και παντρεύτηκε. Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, εξαιρετικός σύζυγος και στοργικός πατέρας. Διακρίνονταν για τον ήπιο χαρακτήρα του

Άσ είναι αιωνία του η μνήμη και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Χ.Τ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Ο Σπανός Χριστόδουλος προσέφερε 30 ευρώ στη μνήμη του Ηλία Χαλάτση και της Νίτσας Σπανού συζ. του Μίμη Σπανού.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΝΤΟΣ

Απεβίωσε ο Σωτήρης Χόντος, πατέρας των πετυχημένων επιχειρηματιών της γνωστής σε όλους μας αλυσίδας πολυκαταστημάτων "Hondos Center", την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 90 ετών, και κηδεύτηκε στο γενέθλιο τόπο του. Στο γειτονικό μας ιστορικό χωριό Ήγραφα.

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα της Νεράϊδας εκφράζουν προς τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς του τα θερμά τους συλλυπητήρια.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

Η ATZENTA ΜΑΣ

Ατζέντα που έχουν εκδώσει οι Σύλλογοι το 2002 δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι.

Εμείς θα σας το

υπενθυμίζουμε συνέχεια

απ' την Εφημερίδα μας.

Έχει μέσα τα τηλέφωνα

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ

→ Συνέχεια από τη σελίδα 1

γίνεται επειγόντως η σημαντικότατη και μοναδική αυτή Γέφυρα Μέγδοβα του οδικού άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου".

Ακούσαμε και διαβάσαμε πρόσφατα (φέτος) ότι νέες μελέτες γίνονται για τον οδικό άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου. Μα οι μελέτες που έγιναν το 2000 πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων ή δεν ολοκληρώθηκαν και συνεχίζονται τώρα; Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:

Η καλή εφημερίδα "Φωνή της Μαυρομάτας", που δυστυχώς σταμάτησε να κυκλοφορεί, (ελπίζουμε προσωρινά) στο φύλλο 21, Δεκέμβριος 1999, είχε πρωτοσέλιδο μεγάλο τίτλο: "Σε καλό δρόμο ο Παραμεγδόβιος", και υπότιτλο: "Άμεριστο το ενδιαφέρον του Υψηλού ΠΕΧΩΔΕ κ. Χρ. Βερελή". Στο κείμενο αναφέρονταν τα εξής: Ο κ. Υψηλούργος με τα υπ. αρ. 1458/10.5.1999, 2476/27.7.1999 και 3244/26.9.1999 έγγραφά του προς τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αγρινίου - Καρδίτσας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το υπ. αρ. 4501/21.10.1999 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφό της προς το ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρει λεπτομερώς την υπάρχουσα κατάσταση (μελέτες, κατασκευή οδού, προτάσεις κ.λ.π.). Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι για την αποφυγή απώλειας χρόνου προτείνεται η σύνταξη: α) των μελετών που αφορούν στη γέφυρα Μέγδοβα και στο τμήμα γέφυρα Μέγδοβα - Μαυρομάτα, από το Γραφείο I. Καραδίμα, και β) των μελετών που αφορούν στα τμήματα γέφυρα Μέγδοβα - γέφυρα Ανθηρού (Ζ-Θ), γέφυρα Ανθηρού - Καστανιά (Ε-Ζ), και στο συνδετήριο Η3 (Νεράϊδα) από τον ανάδοχο μελετητή, που θα αναδειχθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της από 28.7.1997 προκηρυχθείσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτης για την κάλυψη των απαιτούμενων μελετών του εν λόγω οδικού άξονα περιοχής Θεσσαλίας.

Επίσης προτείνεται να κατασκευασθεί άμεσα και μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες η γέφυρα Μέγδοβα (Θέση Θ) προκειμένου να υπάρξει άμεση σύνδεση των δύο περιοχών.

Σε πρώτη φάση να κατασκευαστεί το τμήμα Μαυρομάτα - γέφυρα Μέγδοβα - Νεράϊδα (Ι-Θ-Η-3) μήκους 19 χιλιόμετρα ούτως ώστε να υπάρξει δυνατότητα σύνδεσης από την περιοχή της Ευρυτανίας προς Καρδίτσα μέσω Νεράϊδας και κατασκευασμένης Νομαρχιακής οδού Νεράϊδας - Σαραντάπορου - Αμαράντου - Ραχούλας.

Σε αμέσως επόμενη φάση, υλοποίηση του τμήματος Νεράϊδα - γέφυρα Ανθηρού - Καστανιά (Η-Ζ-Ε), ώστε να ολοκληρωθεί ο άξονας Καρδίτσας - Αγρινίου με ενιαία διατομή και τεχνικά χαρακτηριστικά (γεγονός που δεν επιτυγχάνεται με την πορεία μέσω Σαραντάπορου) και που θα διέρχεται πλησίον των οικιστικών περιοχών της περιοχής και των τουριστικών θέσεων (παραμεγδόβια περιοχή, δασικό χωριό Καροπλεσίου, λίμνη Πλαστήρα).

Οι παραπάνω προτάσεις βρίσκουν σύμφωνες και τις δύο Περιφέρειες, οι οποίες θα ενεργήσουν για την υλοποίηση τόσο των υπόψη μελετών όσο και των έργων του εν λόγω άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονταν ολόκληρα μαζί με το χάρτη που κάλυπτε ολόκληρη σελίδα. Να επισημάνουμε μερικά από το υπ. αρ. πρωτ. 4501/21.10.1999 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Λέει λοιπόν το έγγραφο στον τομέα Υπάρχουσα Κατάσταση - Μελέτες:

Το τμήμα διασταύρωση Ραχούλας (Ν. Καρδίτσας) έως Δάφνη (Ν. Ευρυτανίας) έχει μελετηθεί στα πλαίσια σύμβασης μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Γραφείου "Άξων Μελέται (Ι. Καραδίμα)".

Έχει συνταχθεί και εγκριθεί η οριστική μελέτη οδοποιίας με προβλεπόμενη χάραξη - πορεία, (όπως φαίνεται στο χάρτη) διασταύρωση Ραχούλας - Καστανιά - Μούχα - φράγμα Ταυρωπού - γέφυρα Ανθηρού - γέφυρα Μέγδοβα - Μαυρομάτα - Δάφνη (Α - Β - Γ - Δ - Ζ - Η - Θ - Ι).

Σε άλλο σημείο το έγγραφο λέει: Οι οικισμοί Γιαννουσεΐκα - Νεράϊδα - Μαυρομάτα συνδέονται σήμερα με υποτυπώδη χωματόδρομο κακής χάραξης (δεν εφαρμόστηκε κάποια μελέτη), ο οποίος κυκλοφορείται στοιχειωδώς μόνο τους θερινούς μήνες και εφ' όσον, ελλείψει γέφυρας, η παροχή του ποταμού

Μέγδοβα το επιτρέπει. Σημειώνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση του οικισμού της Νεράϊδας με την Καρδίτσα γίνεται μέσω της οδού Ραχούλας - Αμαράντου - Σαραντάπορου - Νεράϊδας, της οποίας η κατασκευή θα ολοκληρωθεί με την ασφαλτόστρωση τμήματος 5 περίπου χλμ. Από τη Νομ. Αυτ. Καρδίτσας. (σ.σ. το έγγραφο είναι της 21.10.1999). Η οδός αυτή κατασκευάζεται με γεωμετρικά στοιχεία που την καθιστούν οδό μικρών ταχυτήτων.

Το έγγραφο στον τομέα κατασκευή τονίζει: Πρόταση μας είναι να κατασκευαστεί άμεσα και μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες η γέφυρα Μέγδοβα (Θέση Θ) προκειμένου να υπάρξει άμεση σύνδεση των δύο περιοχών. Σε πρώτη φάση να κατασκευαστεί το τμήμα Μαυρομάτα - γέφυρα Μέγδοβα - Νεράϊδα (Ι-Θ-Η-3) μήκους 19 χλμ. ούτως ώστε να υπάρξει δυνατότητα σύνδεσης Ευρυτανίας - Καρδίτσας μέσω Νεράϊδας - Καρδίτσας. Σε αμέσως επόμενη φάση υλοποίηση του τμήματος Νεράϊδα - γέφυρα Ανθηρού - Καστανιά (Η-Ζ-Ε) ώστε να ολοκληρωθεί ο άξονας Αγρινίου - Καρδίτσας.

Το έγγραφο έχει ημερομηνία 21.10.1999 και υπογράφεται από τον τότε Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Ιωάννη Καρατζιώτη.

Παρακαλούμε θερμά όλους όσους κατά καιρούς ψηφίζουμε σε όλα τα επίπεδα Δήμο, Νομαρχία, Βουλή να μας ενημερώσουν εγγράφως τι έγινε με τα προαναφερόμενα. Ολοκληρώθηκαν ποτέ αυτές οι μελέτες; ή συνεχίζονται τώρα; ή γίνονται καινούργιες από την αρχή;

Το υπόμνημα που ζητάει απάντηση

Υπόμνημα Διαμαρτυρίας
Κατοίκων Αγραφιώτων Χωριών
Νομών Καρδίτσας & Ευρυτανίας
ΠΡΟΣ: Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλία.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δήμαρχο Ιτάμου κ. Θ. Σκαμπαρδώνη
2. Δήμαρχο Βίνιανης κ. Κ. Καράνη
3. Νομάρχη Καρδίτσας κ. Β. Αναγνωστόπουλο
4. Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογιώργο
5. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Γκούπα
6. Περιφερειάρχη Στερεάς κ. Κ. Έξαρχο
7. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα
8. Υψηλούργο Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρο
9. Βουλευτή Ν. Δ. κ. Κ. Ταϊάρα
10. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Σαλαγιάννη
11. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Ντ. Ρόβλια
12. Βουλευτή Ν. Δ. κ. Δ. Τσιαμάκη

ΘΕΜΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ: " Η κατασκευή της Γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα (Ταυρωπό) της οδού Νεράϊδα - Μαυρομάτα".

Το οδικό τμήμα Νεράϊδα - Μαυρομάτα (μήκους περίπου 20 χιλ.) είναι το μοναδικό εναπομείναν χωρίς άσφαλτο στον οδικό άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου. Στο μέσο περίπου της διαδρομής και σε ένα και μοναδικό σημείο ο δρόμος συναντά και διέρχεται τον ποταμό Μέγδοβα ή Ταυρωπό. Στο σημείο αυτό Θέση "Ζάχενας" με την υπ. αρ. 2782 ΔΕ/ 16.1.2004 απόφαση του Υψηλούργου Οικονομίας & Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2004 ΣΑΕΠ 017 του έργου: "Κατασκευή Γέφυρας οδού Νεράϊδας - Μαυρομάτας" με πίστωση 235.000 ευρώ.

Σε ερώτηση (με αριθμό 4781/4.11.2004) Βουλευτή Καρδίτσας στη Βουλή ο Υψηλούργος Οικονομίας & Οικονομικών απάντησε (με το έγγραφο υπ. αρ. πρωτ. 43857/ ΔΕ - 4781/25.11.2004) ότι τα χρήματα υπάρχουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά δεν έχουν ζητηθεί, αφού δεν έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια η μελέτη του έργου, ούτε έχει ζητηθεί η δημοπράτηση του. Φορέας κατασκευής και υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχία Καρδίτσας.

Απορούμε και ανησυχούμε γιατί ενώ υπάρχουν τα χρήματα περνάει ο καιρός και δεν έγινε ακόμα το έργο.

Ζητάμε να γίνει επειγόντως η σημαντικότατη και μοναδική αυτή Γέφυρα Μέγδοβα του οδικού άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου.

Οι διαμαρτυρόμενοι
(ακολουθούν υπογραφές
κατοίκων Αγραφιώτων Χωριών)

ΝΕΡΑΪΔΑ - ΤΡΙΦΥΛΛΑ

→ Συνέχεια από τη σελίδα 1

περνάει ο οδικός αυτός άξονας όλα τα τμήματά του είναι ασφαλτοστρωμένα από χρόνια. Μόνο τα τμήματα που βρίσκονται εντός των συνόρων του χωριού μας είναι ακόμα σε αθλία κατάσταση. Γιατό λοιπόν δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Ζητάμε το αυτονότο. Αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια.

Η σημερινή κατάσταση του

δρόμου αυτού είναι λίγο καλύτερη από πέρυσι. Ο κ. Δήμαρχος ικανοποιώντας ένα απ' τα αιτήματά μας στη Λαϊκή Συνέλευση έριξε λίγο χαλίκι - σάρα στο δρόμο αυτό και προς τ

Ειδήσεις

*** ΣΧΟΛΙΑ *** ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Kαλώς ανταμωθήκαμε και πάλι ... Ίσως (σ.σ. ματαιοδοξία ή στήλη) σας λεψάψει αφού στο προηγούμενο φύλλο (όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φθινόπωρο) παραχωρήσαμε τη θέση μας στη Λαϊκή Συνέλευση της Νεράϊδας... Στο ανώτατο αυτό όργανο λήψεως αποφάσεων σε κάθε πολιτισμένη και δημιοκρατικά διοικούμενη κοινωνία... Επανερχόμαστε λοιπόν με όρεξη και έχουμε να σας ενημερώσουμε για πολλά θέματα του χωριού, της περιοχής, του Δήμου και του νομού μας... Διευκόλινη απαραίτητη: Μας ρωτάνε πολλοί αναγνώστες μας γιατί βάζουμε τις τρεις τελείες κι όχι μία στο τέλος κάθε πρότασης... Το κάνουμε για να σταματάμε περισσότερο και να αφήνουμε λίγο το νού μας να σκέφτεται πιο πολύ αυτό που μόλις διαβάσαμε ... Γιαυτό το λόγο βάζουμε τρεις τελείες και όχι μία... Ας αρχίσουμε όπως πάντα με το πού βρίσκονται τα έργα στους δρόμους που οδηγούν στο γενέθλιο τόπο μας ??? Νέο Μοναστήρι - Σοφάδες: Στο πρώτο τμήμα από το γεφυράκι που είναι τα δύο νομού Φθιώτιδας με Καρδίτσας μέχρι τη διασταύρωση για Γεφύρια-Σταυρός τα έργα προχώρησαν αρκετά ... στρώθηκαν τα χαλίκια και σχεδόν είναι έτοιμο για άσφαλτο ... στα υπόλοιπα 2/3 του δρόμου μέχρι Σοφάδες δεν δουλεύει τίποτα ... στασιμότητα ... κάτι ακούγεται για πρόβλημα με τις απαλοτριώσεις ••• E-65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας): Όταν δούμε τον Παραμεγδόβιο θα δούμε κι αυτό ••• Καρδίτσα - Ρούσσο: τα έργα τελείωσαν τον Ιούλιο και έγινε ένας δρόμος δύνειρο με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση ... στη διασταύρωση Ρούσσου άλλαξε η σήμανση τώρα δεν έχουμε εμείς στο πολλά αυτοί που έρχονται από Καλλιφώνι ••• Η γέφυρα Φαγάνας θα κατασκευάζεται για έξι μήνες και γι' αυτό το διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους ... εμείς προς το χωριό πάμε μετά τις γραμμές δεξιά για Παλέρμο και περνώντας τη γέφυρα πίσω από το νοσοκομείο, βγαίνουμε μετά τα έπιπλα του Διαμάντη ... προς Καρδίτσα απ' το ίδιο σημείο πάμε δεξιά, μετά το βενζινάδικο και περνώντας την γέφυρα του Αγίου Παντελεήμονα, που έχει ενισχυθεί, βγαίνουμε στις γραμμές - στρατώνες ... Η γέφυρα γίνεται τώρα που δεν έχει νερό το κανάλι για πότισμα από τη Λίμνη Πλαστήρα ••• Ραχούλα - Αμάραντος: Ασφαλτοστρώθηκαν οι στροφές πάνω από τη Ραχούλα που είχαν ανοιχτεί με τοιμέντο ... έπεισε άσφαλτος και σε άλλα σημεία που είχαν πρόβλημα Καστανίες κ.λ.π. ... Τα αυλάκια σε όλο το μήκος του δρόμου αυτού καθαιρίστηκαν το φθινόπωρο από το γκρείντερ πολύ καλά ... τέλεια ... έτσι θέλουμε κι εμείς να τα καθαρίζει το γκρείντερ και στους δικούς μας δρόμους αλ-

λά ποτέ ως τώρα δεν το έχουν κάνει ... γιαυτό φωνάζουμε ... αρμόδιοι ακούτε; πέστε στο χειριστή να τα καθαρίζει έτσι ••• Σαραντάπορα - Νεράϊδα: επιτέλους ύστερα από 50 χρόνια ο δρόμος έγινε και μάλιστα πολύ καλός, σε 5 μόλις λεπτά φτάνουμε άνετα στη Νεράϊδα ... Έγινε και η νέα γραμμή της ΔΕΗ ... Συνδέθηκε από εκεί και το ρεύμα ... Όλες οι κολόνες δίπλα στην άσφαλτο ... ελπίζουμε να τελεώσουν τα βάσανά μας με τις βιλάβες του ρεύματος ••• Νεράϊδα - Τριφύλλα: Ο κ. Δήμαρχος τηρήσε την υπόσχεση που μας έδωσε στη Λαϊκή Συνέλευση το καλοκαίρι και στα τέλη Σεπτεμβρίου έστρωσε το δρόμο με ψιλό χαλίκι - σάρα πατώντας το και με πατητήρια ... ο δρόμος επιτέλους περιπλανέται κάπως ... φωνάζουμε αιωνίως εμείς για τα αυλάκια ... εάν τα καθαρίζετε τακτικά και καλά ο δρόμος δεν θα χαλάσει ποτέ ... αν τα αφήνετε βουλωμένα σ' ένα χρόνο θα το πάρει το νερό όλο το χαλίκι και θα ξαναγίνει όπως ήταν ... όσο για την ασφαλτόστρωσή του γίνεται η μελέτη ... Αρχές του νέου χρόνου λογικά θα είναι έτοιμη ••• Νεράϊδα - Γιαννουσείκα: Η μελέτη τελεώσει από τον Ιούλιο ... εστάλη από τον Δήμο Ιταμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από όπου περιμένουμε χρηματοδότηση για την ασφαλτόστρωσή του ... Ενθαρρυντικά τα μηνύματα που παιρνούμε από τα γύρω χωριά για αυτά τα δύο τμήματα του άξονα Λίμνη Πλαστήρα - Καρδίτσας ••• Σε ημερίδα που έγινε το καλοκαίρι στο Δήμο Φουρνάς με πρωτοβουλία της "Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε." και τη συμμετοχή όλων των εκεί φορέων, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η: "επέκταση - βελτίωση οικιών δικτύων γενικώς, με πρότοις στόχο, το δρόμο από Κορίτσα Κλειτού προς Λίμνη Πλαστήρα μέσω Νεράϊδας, που ενδιαφέρει και το Δήμο Ιταμού Καρδίτσας, ο οποίος έχει έτοιμη μελέτη και πίστωση, από Νεράϊδα έως Τριφύλλα" ... διαβάσαμε πρόσφατα στην εφημερίδα "Ο Φουρνάς των Αγράφων" ••• Το καλοκαίρι (Σάββατο 13 Αυγούστου) έγινε στον Ελληνόπυρο το 1ον Συνέδριο των Απανταχού Ελληνοπυργίων. Μετάξυ των ομιλητών του συνεδρίου ήταν και ο κ. Φ. Αλεξάκος που μίλησε για την "οδική ανάπτυξη" ακριβέστερα "Η συμβολή του οδικού δικτύου στην ανάπτυξη του Ελληνόπυργου και της περιοχής" ... Ο κ. Αλεξάκος στην εισήγηση του αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή ώθηση που θα δώσει στο συγκριμένο χωριό (αλλά και σε κάθε χωριό λέμε εμείς) η οδική σύνδεση του με τη Λίμνη Πλαστήρα αφού έτσι εντάσσεται στο τουριστικό πλέγμα της Λίμνης, αποκτώντας αυτόματα μεγάλο μέρος από τα πλεονεκτήματα των παραλίμνιων χωριών. Τονίζοντας σε άλλο σημείο επί λέξει: "Η πολιτεία σε συνεργασία με τους φορείς, την πρωτο-

βάθμια & δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δώσει περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις στον επισκέπτη με στόχο να κάνει πιο ευχάριστη την παραμονή του, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα αυξηση θων διανυκτερεύσεων". ••• "Στους στόχους, λοιπόν, πρέπει να είναι η σύνδεση της Λίμνης με Αργιθέα μέσω Φυλακής αλλά σημαντικότερη σύνδεση είναι αυτή με το Καρπενήσι μέσω Καστανίας, Καροπλεσίου (Γιαννουσείκα), Νεράϊδας (Τριφύλλας), και τοπικά με Ελληνόπυργο, Μονή Πέτρας" κ.λ.π. ... Σε άλλο σημείο είπε: "για την περαιτέρω αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του χωριού (σ.σ. και κάθε χωριού λέμε εμείς) απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια απ' όλους τους φορείς που εκπροσωπούν το χωριό" ••• Αξίζει σύμως να παραθέσουμε μερικά αποσπάσματα της άκρως ενδιαφέρουσας αυτής εισήγησης προς ενημέρωση προσώπου της προστίθιμης προσπάθειας που δεν θα βάλει ούτε 1 ευρώ (ξεκαθαρίστηκαν αυτά στη συνέλευση) ούτε και κανένας συγχωριανός μας που δεν θέλει ... εξ' άλλου συγχωριανός είπε πως έχει εξασφαλιστήκει σε ολόκληρη τη σελίδα 12 του "Πρωίνου Τύπου" (17.8.2005) ... "Αναπτυξιακή ώθηση στον Ελληνόπυργο θα δώσει η οδική σύνδεση του με τη Λίμνη Πλαστήρα. Με την κατασκευή του δρόμου Ελληνόπυργος - Λ. Πλαστήρα δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί ο οικισμός στο τουριστικό πλέγμα της λίμνης" ... Δίνοντας στοιχεία είπε: "Το μήκος της οδού ανέρχεται σε 10.500 μέτρα. Ο προϋπολογισμός του έργου με βάση την προμελέτη που έχει συνταχθεί ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή (εκσκαφές, τεχνικά, επίχωμα, βάση, ασφαλτικά). Η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να γίνει είτε από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) είτε από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ 017). Η ένταξη του έργου στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεν εφικτή, όμως είναι αρκετά χρονοβόρα και απαιτεί σύνταξη πληρούς μελέτης η οποία φυσικά απαιτεί πρόσθιτο κόστος και χρόνου" ... Αυτά για να ξέρουμε πως μπέρδεψε την προσπάθεια του ιδιοκτήτη της Ραχούλας, της Σέκλιζας ... όλα τα γύρω χωριά έχουν μεγάλες πλατείες ... εκεί μαζεύονται τα παιδιά να παίζουν το καλοκαίρι, εκεί γίνεται ο χορός, εκεί οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, δύλια στην πλατεία ... μας αφείται αυτός ο μικρός χώρος; ... όχι βέβαια ... πρέπει οπωσδήποτε να μεγαλώσει ••• Ξαναξούμε δυστυχώς ίδιες καταστάσεις όπως τότε με την Κοκκινόβρυση ... μα η ιστορία δεν μας διδάσκει καθόλου; ... υπάρχει σήμερα άνθρωπος που να μη μετάνιωσε που έχασε τότε τον ωραιότατο και χρησιμότατο αυτόν τόπο; ... μας πέραζε να είναι σήμερα τα σύνορα στα Ζαγαριώτεϊκα αντί στην Κορομηλιά; ... έτσι και τότε λοιπόν άλλος ήταν έτοιμος να πουλήσει το βόδι του ζευγαριού που δρύωνε τα χωράφια του, να δώσει τα λεφτά για τον έρανο, κι άλλος έλεγε όχι να μην το αγοράσουμε, δεν μας χρειάζεται ... Μα κύριοι οι Κλειτός ξεχρέωσε την Κοκκινόβρυση με την πρώτη υλοτομία που έγινε! ... κι εμείς στην αιώνια αναποφασιτικότητα μας ... Κι ο τσιφλικάς ήθελε να την δώσει σ' εμάς με λιγότερα λεφτά ... τέλος πάντων ας μην τα σκαλαζουμεί άλλο αυτά ... αλλά φεύ δεν διαδημήκαμε τίποτα ••• κοντός φαλακρός αλληλούσια ... Ο χώρος αυτός πρέπει να αγοραστεί για να μεγαλώσει η πλατεία ... τυπικά πρέπει να γραφεί σε έναν απ' τους δύο Συλλόγους μας ... αν γραφεί στην Κοινότητα θα είναι περιουσία του κάθε Δήμου ... που αν χωράσται σε κάποιον εργολάβο θα βγει στον πλειστηριασμό και θα τον χάσουμε ... ας προσγειωθούμε

λοιπόν κι ας αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε χρήματα ... χάσαμε ήδη πολύ χρόνο ... τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα μας ευγνωμονούν ••• Αλλάζουμε εντελώς κλίμα περιγράφοντας μια εικόνα που δείχνει πως η Νεράϊδα θα είναι το πιο ζωντανό χωριό της περιοχής μας για πάντα ... φθινοπωρινό Σαββατούριο με ομήλη και ψιλόβροχο ... η ψησταριά του Κώστα ασφυκτικά γεμάτη ... στα τραπέζια νοστιμότατο κοντοσύβλι και βαρελάσιο κόκκινο κρασί ... κατά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα τελειώνουν, επιτέλους, οι συζητήσεις για όλα τα τοπικά θέματα ... κι αρχίζουν όλοι μαζί το τραγούδι ... δυν έραστεχνες ο ένας με λαστό και ο άλλος με κλαρίνο, παλεύουν με όλη την περιοχή με όλη την περιοχή την ψυχή την "ψυχή τη

Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και Φώτα στο χωριό

Τη γέννηση του Χριστού και πάλι φέτος θα γιορτάσουμε σε λίγο, το μεγάλο καταπληκτικό γεγονός της Χριστιανοσύνης. Θα πλημμυρίσει η ψυχή μας από ιερό ρίγος, θα δισολογήσουμε το θείο βρέφος όπως οι Άγγελοι, θα προσκυνήσουμε με ευλάβεια όπως εκείνοι οι απλοί βοσκοί, θα του προσφέρουμε και εμείς τα δώρα μας όπως οι μάγοι και θα ξανάγυρίσουμε τη σκέψη μας στα παλιά έθιμα που διατηρούσε παλιότερα η περιοχή μας. Μετά τις απόκριες οι ορεινοί γενικά συνήθιζαν να νηστεύουν όλο το διάστημα των σαράντα ημερών ως τα Χριστούγεννα. Η νηστεία αποτελούσε μια ψυχική προετοιμασία για την υποδοχή της γέννησης του Χριστού. Απλοί ενάρετοι άνθρωποι, φτωχοί και καλοί οικογενειάρχες, μικροί μεγάλοι στο σπίτι τηρούσαν απόλυτα το θεσμό της νηστείας.

Την παραμονή όπως συνηθίζοταν θα έσφαξαν τα γουρούνια τα οποία έθερφαν από την άνοιξη. Το σφάξιμο γινόταν από μερικούς ειδικούς συγχωριανούς οι οποίοι διέθεταν δύναμη και επιδειξότητα.

Έδεναν το γουρούνι από το πόδι, το ακινητοποιούσαν και ο χασάπης του έκοβε το κεφάλι με το μαχαίρι. Συνέχεια η νοικοκύρα έφερνε αναμμένα κάρβουνα με θυμίαμα για να θυμιάσουν το κεφάλι και το λαιμό για να φύγουν τα παγανά, γιατί πίστευαν ότι το θυμίαμα ήταν όπλο κατά των διαβόλων. Αφού πρώτα του αφαιρούσαν τα εντόσθια, άρχισαν το γδάρσιμο με κάποια προσοχή, γιατί το δέρμα θα το χρησιμοποιούσαν αργότερα για την καθημερινή τους ποδεσιά, τα γνωστά σε μας τους μεγάλους γουρουνοτσάρουχα.

Οι γυναίκες καθάριζα τα εντόσθια, έτριβαν πράστα, ψιλόκοβαν κρέας, μαϊντανό, ανακάτευαν ρίγανη και άλλα μπαχαρικά για να φτιάχουν τα περίφημα μπουμπάρια τα οποία αποτελούσαν το νοστιμότερο χοιρινό κατασκεύασμα, ψήνονταν στη γάστρα και γινόταν ροδοκόκκινα που αρωμάτιζε όλο το χωριό. Το κρέας το κομμάτιαν, το αλάτιζαν και το τοποθετούσαν σε κάδες ξύλινες για να διατηρηθεί για τις ανάγκες της οικογένειας.

Την παραμονή κατέφθαναν

οι ξενιτεμένοι του χωριού για να γιορτάσουν μαζί με τους δικούς τους τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Οι μαθητές του Σχολείου από το πρώιμο ζήταν στα σπίτια του χωριού και τραγουδούσαν τα κάλαντα με το γνωστό τραγούδι "Καλημέρα σας άρχοντες σαν είναι ορισμό σας, Χριστού τη Θεία γέννηση να μπω σ' αρχοντικό σας...". Ήταν οι προάγγελοι της Μεγάλης γιορτής.

Τη νύχτα των Χριστουγέννων στο άκουσμα της καμπάνας άδειαζαν κυριολεκτικά τα σπίτια του χωριού. Μικροί και μεγάλοι μ' ένα κεράκι αναμμένο στο χέρι, ή με κάποιο φαναράκι, υπομένοι με τα καλύτερα γιορτινά τους ξεκινούσαν οικογενειακώς με χαρούμενα πρόσωπα για την εκκλησιά. Μια εκκλησιά ασφυκτικά γεμάτη από χαρούμενο κόσμο, που έμοιαζαν σαν Άγγελοι του Θεού.

Αμέτρητα κεράκια φτιαγμένα με το χέρι από αγνό μελισσόκερι, έλαμπαν. Συνήθιζαν παλιά μερικές καλές οικογενειες στα χωριά, να βάζουν την ώρα που έπλαθαν το κερί να το τυλίξουν στο φυτίλι τριμένο θυμίαμα, έτσι μ' αυτόν τον τρόπο αρωμάτιζε μέσα και έξω ο χώρος της εκκλησίας. Ας αναφερθεί ότι τα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχαν στο παγκάρι τυποποιημένα κεριά όπως σήμερα, όλες οι οικογενειες σχεδόν είχαν δικά τους μελίσσια και όταν εκκλησίαζονταν έπαιρναν κεράκια στο χέρι τους, ήταν κάτι παραπάνω από χριστιανικό - το φαινόμενο.

Όλων τα πρόσωπα στραμμένα στην Αγία Τράπεζα στον ενάρετο σεμνό λειτουργό του Υψίστου, οι ψάλτες με την απλή τους πρακτικοί ψαλμωδία, ο δάσκαλος με εκείνο το πλήθος των μαθητών του Σχολείου, οι επίτροποι (σεβάσμιοι γέροντες καλοσυνάτοι και ευγενικοί) από το παγκάρι επόπτευαν ώστε να τηρείται απόλυτη τάξη. Όταν έβλεπαν ξένους να μπαίνουν στην εκκλησία από σεβασμό τους οδηγούσαν τιμητικά στα σταύρια και με ευγένεια κατέβαζαν τους δικούς μας εκκλησιαζόμενους και τους παραχωρούσαν θέσεις. Οι ηλικιωμένοι στην εκκλησία έπαιρναν τις πρώτες θέσεις. Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας απαραίτητα όλοι θα μεταλάμβαναν με από-

λυτο σεβασμό και θα γύριζαν στο σπίτι που σε λίγο θα κάθονταν στο πλούσιο χριστουγεννιάτικο τραπέζι που έμοιαζε περισσότερο από βασιλικό τραπέζι.

Θα απολάμβαναν ύστερα από σαράντα ημερών ηστεία το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο

κλώνος τριφυλλιού ο τυχερός στα πρόβατα και η ρίγανη προκοπή στα μελίσσια. Όλοι στην οικογένεια με κομμένη την ανάσα έπαιρναν από τη βασιλόπιτα το πρώτο μήνυμα της τύχης για τον καινούργιο χρόνο.

Την πρωτοχρονιά πάλι τα

Χριστουγέννων που έρχονται γίνονται ο φόβος και ο τόρμος των πιτσιρικάδων στα χωριά.

Για να εκλείψει η ιδέα των Καλικάντζαρων που θεωρούνται ως πονηρά πνεύματα δημιούργησαν την πομπή των φωτιστάδων.

Κάποιοι νέοι του χωριού μεταφεσμένοι σε διάφορες προσωπίδες με παράξενες στολές, συμβολίζουν κάποια γαμήλια τελετή, με νύφη και γαμπρό. Έναν γέροντα με καμπούρικη γριά που γνέθει συνεχώς τη ρόκα της. Ένας ψηλό αράπης που κρατάει στο χέρι του μια κάλτσα γεμάτη στάχτη και αλίμονο σ' αυτόν που θα προσπαθήσει να πειράξει τη νύφη, ή άλλο μέλος του συρφετού, χωρίς δισταγμό θα του πασπαίσει με στάχτη.

Στην παρέα των φωτιστάδων θα υπάρχει γιατρός με γυαλάκια και μπαστούνι, κάποιοι στρατιώτικοι με ψεύτικες κουμπούρες και σπαθιά, άλλοι με κουδούνια και κύπρους κρεμασμένα στις μέσες τους.

Δεν λείπει και ο παπάς που κρατάει στα χέρια του την αγιαστούρα με βασιλικό και πρώτος μπαίνει στα σπίτι για να τα Αγιάσει και να δώξει τους καλικάντζαρους. Τρόμο προκαλεί ο αρκουδιάρης της παρέας ο οποίος έχει δεμένη την αρκούδα του με μια χονδρή αλυσίδα η οποία χορεύει συνεχώς και ο αρκουδιάρης τραγουδάει και παίζει το ντέρι του.

Απαραίτητος στην συντροφιά είναι και ο σακουλιάρης, με το δισάκι του στον ώμο κρεμασμένο, μαζεύει τα χρήματα και τα δώρα που συνήθως είναι χοιρινό κρέας και λουκάνικα.

Η πομπή των φωτιστάδων στην αυλή των σπιτιών θα πει δυνατά το τραγούδι των Φώτων "Σήμερα είν' τα φώτα κι ο φωτισμό και χαρά μεγάλη τα' αφέντη μας..."

Όλα αυτά έχουν σχέση με την παράδοση και ξεχωρίζουν τις μέρες των Χριστουγέννων από τον άλλο χρόνο.

Ευλογημένη αινιγμένη η παράδοση η οποία συνεχίζεται και σήμερα στην επαρχία, όχι όμως τόσο έντονα όπως παλιά.

Σήμερα επικράτησε να παίρνουμε και να δίνουμε ευχές οι οποίες συνοδεύονται με κάποιο δώρο, κάποια τηλεφωνική επαφή και μια φιλική επίσκεψη.

Στα χωριά μας τα παλιά Χριστουγέννων είχαν τις δικές τους χάρες.

Πάπα-Γιώργης Δήμου



τικό ροδοκόκκινο μπουμπάρι, το σουφλιμά στη θράκα με άφθονη ρίγανη, τις καλοφτιαγμένες πίτες, το τυρί από τουλούμι και άφθαστη όρεξη.

Υστερά από λίγες μέρες θα έλιωναν τον παστό (το λίπος από το γουρούνι) όπως το έλεγαν για να βάλουν τη λίπα την οποία χρησιμοποιούσαν γενικά στη μαγειρική, από εκείνης έβγαζαν και τις γνωστές τσιγαρίδες. Τα λουκάνικα τα έφτιαχναν με τα ίδια μυρωδικά και τα κρεμούσαν στο τζάκι.

Συνέχεια έρχεται η πρωτοχρονιά. Η πιο μεγάλη μέρα του καινούργιου χρόνου. Γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου. Από τον καινούργιο χρόνο, τώρα ελπίζουμε όλοι μας ότι θα μας παραίστησεις ο νέος χρόνος.

Τον καλωσορίζουμε με όλη μας την αγάπη και περιμένουμε να μας φέρει καλή τύχη. Οι απλοί άνθρωποι των χωριών συνήθιζαν να δοκιμάζουν την τύχη της χρονιάς στη βασιλόπιτα, στην οποία τα τυχερά σημάδια έδειχναν τους τυχερούς της χρονιάς στην οικογένεια.

Σε όποιον τύχαινε το νόμισμα ήταν προμήνυμα ότι τα οικονομικά του ήταν αστείρευτα. Το κομμάτι της καλαμποκιάς ήταν ευχάριστη είδηση ότι η καρποφορία σε σιτάρι και καλαμπόκι θα ήταν πλούσια. Το δευτρόφυλλο σε όποιον τύχαινε ήταν ευχάριστη είδηση για την προκοπή του κοπαδιού των γιδιών. Ένας

πάρα πολλά λέγονταν για τους Καλικάντζαρους πως κάνουν κακό στους ανθρώπους, είναι ακάθαρτα πνεύματα, μαύροι σε χρώμα, με κέρατα, με μακριές ουρές και πόδια τράγου. Ανοίγουν τα ντουλάπια της κουζίνας τρώνε φαγητά και γλυκά, έπειτα κατεβαίνουν στην γωνιά του τζακιού να ζεσταθούν, αφού όλη η οικογένεια κοιμάται. Κατοικούν σε κουφάλες δέντρων, σε σταύλους και αχυρώνες.

Έτσι στο δωδεκάμερο των

φωτιστάδων γι

Ενισχύσεις που λάβαμε

1 Αυγέρης Γεώργιος του Αντων	10
2 Αυγέρης Λάμπρος του Αντων	20
3 Βούλγαρης Δημήτριος (Τάκης) του Ρίζου	20
4 Βουρλιάς Ανδρέας	30
5 Δήμου Κική	20
6 Ζήσης Θεόδωρος (Παναϊτώλιο)	10
7 Καλλές Βασιλειος του Δημη	20
8 Καλλές Ηλίας	20
9 Κανονιέρης Κυριάκος	10
10 Καραμέτος Δημήτριος του Νίκ (Επ Πρ Εφετών)	50
11 Καφαντάρης Ευάγγελος	10
12 Λάμπρου Μαρία	15
13 Λιάτης Αθανάσιος του Αναστ	20
14 Λιάτης Ταξιάρχης του Στεφ	20
15 Μητσάκης Κων/νος του Νίκ	20
16 Ντελιθέος Ανδρέας	20
17 Πλατσιούρης Φίλιππος του Κων	10
18 Σπανός Χριστόδουλος	30
19 Σπινάσας Απόστολος & Κων/νος	100
20 Τσιτσιμπή Μάγδα του Ηλ	10
21 Τσιτσιμπής Γεώργιος του Δημη	15
22 Τσιτσιμπής Ηλίας του Γεω	15

ΤΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ, ΤΟ ΓΚΕΣΕΜΙ ΚΑΙ Η ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ

Κύριε Διευθυντά,

Αν δεν το ξέρετε, μάθετε το κι εσείς. "Εβγαλε διάτα... ο βασιλιάς". Και η "διάτα" του υπουργείου Γεωργίας λέει όλοι οι κτηνοτρόφοι ν' αποκήσουν κτηνοτροφικό αριθμό μητρώου. Κι όχι μόνο αυτοί. Και τα γιδοπρόβατα ν' αποκήσουν αριθμίους και να τους κρεμάσουν στ' αυτιά τους. Τι στο καλό, σκέφτηκε ο υπουργός, μόνο οι γυναίκες θα έχουν το προνόμιο των σκουλαρικιών: Άλλιώς, λέει η "διάτα", η κατοχή των ζώων θεωρείται παράνομη, δεν θα επιδοτούνται, δεν θα γίνονται δεκτά πρόσω σφαγήν και άλλα τέτοια φοβερά και τρομερά. Σαν καλός πουμενάρχης ανακοίνωσα την απόφαση του υπουργού στο πόμνιο και το προετοίμασα ψυχολογικά για τα μελλούμενα. Την προκαθορισμένη ημέρα συγκέντρωσα το κοπάδι και έπιασα το γκεσέμι. Προσήλθε ο κτηνίατρος με τα νυστέρια του, αλλά μόλις πήγε να του τρυπήσει τα' αυτιά, αυτό έδωσε μια σπρωξιά σ' εμένα και τον κτηνίατρο, πήδηξε το φράχτη και ανέβηκε στον παρακαμένο βράχο. Από εκεί (στη νοματική γλώσσα της Ρωξάνης) μας είπε: Δεν ξέρει ο κ. υπουργός και οι επιδοτούμενες από αυτόν δήθεν "φιλοξωάκες" οργανώσεις δι και εμείς τα γιδοπρόβατα έχουμε αισθήσεις και πονάμε όταν μας τρυπάνε τα' αυτιά; Χώρια που οι πληγές ματώνουν και μερικές φορές σκουληκάζουν με κίνδυνο να ψφήσουμε. Τι στο καλό, για (αναίσθητους) πολιτικούς μας πέρασε! Και συνέχισε: Αντί ο κ. υπουργός να βγάλει διαταγή και να υποχρεώσει τους λύκους να πηγάνουν στα κρεοπλάσια και όχι να έρχονται σ' εμάς, αυτός μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης μας απαξίωσε παντελώς προς μεγάλη τέρψη των αετονύχηδων της Βαρβακείου αγοράς των Αθηνών που αγοράζουν πάμφιθηνα και πωλούν πανάκριβα. Αυτά μας είπε το γκεσέμι. Τέλος εμένα προσωπικά με εξουσιοδότησε όλα αυτά να τα διαβιβάσω (εννοείται μέσω INTEPNET) στον υπουργό Γεωργίας. Όμως ο κ. υπουργός έμεινε ασυγκίνητος και ατάραχος σαν (Μ) ΠΑΣΙΑ(KO)Σ στα Γιάννενα.

Μετά τιμής
Σπύρος Καλλές
Κτηνοτρόφος.



με τον υπουργό Ανάπτυξης μας απαξίωσε παντελώς προς μεγάλη τέρψη των αετονύχηδων της Βαρβακείου αγοράς των Αθηνών που αγοράζουν πάμφιθηνα και πωλούν πανάκριβα. Αυτά μας είπε το γκεσέμι. Τέλος εμένα προσωπικά με εξουσιοδότησε όλα αυτά να τα διαβιβάσω (εννοείται μέσω INTEPNET) στον υπουργό Γεωργίας. Όμως ο κ. υπουργός έμεινε ασυγκίνητος και ατάραχος σαν (Μ) ΠΑΣΙΑ(KO)Σ στα Γιάννενα.

4η Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 18 - 23 Οκτωβρίου 2005

Στην έκθεση αυτή που έγινε με μεγάλη επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, έδειξαν το ταλέντο τους δεκάδες Αστυνομικοί στη Ζωγραφική, στη Γλυπτική και στην Αγιογραφία. Στην ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ το ταλέντο του έδειξε και ο εξαιρετος συμπατριώτης μας από τον Κλειτόσ (Κορίτσα) Αστυνόμος Α', Καλτσής Χαράλαμπος (Μπαμπούης) γιός του αείμνηστου καταστηματάρχη Βαγγέλη Καλτσή. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην τέχνη και το ταλέντο που τον προίκισε η φύση.

Συγχαρητήρια.
Με αγάπη
Γιάννης Σπανός.

Επιστολή από Γεώργιο Κ. Βουρλιά

Από τον συγχωριανό μας Δικηγόρο, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπόρου κ. Γεώργιο Κ. Βουρλιά λάβαμε την παρακάτω επιστολή και την δημοσιεύουμε.

Προς την διεύθυνση της εφημερίδας "Τα Χρονικά της Νεράϊδας - Δολόπων"

Παρακαλώ όπως φιλοξενήσετε στο υπό έκδοση φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας την, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτριο Σιούφα, από 12.11.2005 επιστολή μου που σας επισυνάπτω.

Προς: κ. Δημήτριο Σιούφα.
Υπουργό Ανάπτυξης.

12 Νοεμβρίου 2005.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ.

Σας γνωστοποιείται πως πρόσφατα περιήλθε σε γνώση μου ρεπορτάζ της δημοσιογράφου κ. Μαρίας Νταλιάνη που έχει φιλοξενηθεί στα φύλλο της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" της 4-5 Ιουνίου 2005 με τίτλο "Φράγμα πάλι στον Αχελώο".

1. Επειδή το ρεπορτάζ αναφέρεται μεν στην εκτροπή του Αχελώου αλλά περιλαμβάνεται σ' αυτό και το θέμα

της μη λειτουργίας του φράγματος Μεσοχώρας Τρικάλων που ήδη είναι από δεκαετίας έτοιμο, παρακαλώ όπως εγκρίνετε και έχω επί της μη λειτουργίας του φράγματος αυτού σχετική ενημέρωση.

Εκτιμάται πως δεν είναι δυνατόν να επενδύονται τεράστια ποσά για την απόκτηση πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας και αυτά τίποτε να μη αποδίδουν επί μακρά σειρά ετών.

2. Φρονούμε επίσης πως σήμερα που το κόστος του πετρελαίου έχει αυξηθεί τα μέγιστα δεν είναι δυνατό να μη υλοποιηθεί η λειτουργία του φράγματος Μεσοχώρας και η οριστική κατασκευή και

λειτουργία του φράγματος Συκιάς - ασχέτως της εκτροπής ή μη μέρους των ιδιαίτερων του Αχελώου προς τον Θεσσαλικό κάμπο - προκειμένου τα δύο αυτά φράγματα να αποδίδουν ηλεκτρική ενέργεια της τάξεως των τριακοσίων μεγαβάτ περίπου.

3. Υπόψη ότι η λειτουργία των δύο φραγμάτων πέρα από την παροχή "καθαρής" ηλεκτρικής ενέργειας θα επιφέρει: α) Απορρόφηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που θα συμβάλει στην καλή λειτουργία τουών, και β) Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής των.

Μετά τιμής,
Υποναύαρχος ΛΣ (ΕΑ)

Βουρλιάς Γεώργιος
Δικηγόρος
Βενεζουέλας 38
Γλυφάδα - Αττικής

Αγορά Οικοπέδου για την επέκταση της Πλατείας

Tο καλοκαίρι στο χωριό στην καθιερωμένη συνάντηση που είχαμε στο καφενείο του ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ Ιωάννη με τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ, τον ΠΡΟΕΔΡΟ και τους άλλους Συμβούλους για τα προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας τέθηκε και το θέμα της αγοράς οικοπέδου για την επέκταση της πλατείας.

Εξ αρχής ξεκαθαρίστηκε ότι δεν θα γίνει υποχρεωτικός έρανος αλλά όποιος επιθυμεί και θέλει να δώσει, θα δώσει ότι ο ίδιος έχει δυνατότητα.

Η πρόταση αυτή βρήκε αμέσως ανταπόκριση στο σύνολο των παρευρισκομένων, που ήταν στην συγκέντρωση, με την ευχή: προχωρήστε κι εμείς σας στηρίζουμε. Δυστυχώς όμως δεν βρήκε ανταπόκριση σε μια μερίδα (ευτυχώς) ολίγων ανθρώπων για διάφορους λόγους. Για σκεφθείτε να τους είχε ζητηθεί και συνδρομή τι θα γινόταν. Η πρόταση - το ξεκαθαρίσαμε - δεν θα υποχρέωνε κανέναν να συνεισφέρει, αλλά από την άλλη ένας που βρίσκει θετική την πρόταση γιατί να μη γίνεται δεκτή η προσφορά του για μια αγορά που είναι για το καλό του χωριού μας;

Επίσης ξεκαθαρίστηκε ότι εάν τα χρήματα δεν συγκεντρωθούν θα επιστραφούν πάλι σε όσους ήταν πρόθυμοι να συνεισφέρουν. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα;

Προτείναμε αυτό το οικόπεδο γιατί βρίσκεται δίπλα στην πλατεία και αυτό βολεύει. Αν επιθυμούν η πλατεία του χωριού να είναι στο Κουτσοχέρι ας έλθουν να τους δώσω εγώ όσο μέρος θέλουν και με όποια τιμή τους βολεύει, κ. ΕΧΕΜΥΘΕ που τώρα τελευταία πήρες φόρα και γράφεις ότι θέλεις. Εμείς σαν Σύλλογος Αποδήμων θα παλέψουμε για το όλο θέμα και πιστεύω στο τέλος θα δικαιωθούμε.

Ευχαριστώ
Γιάννης Σπανός



ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Hondos Center

Ελάτε στα υπέροχα κέντρα ομορφιάς Hondos Center

Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού

Στο νομό Καρδίτσας δύθηκαν, για τα έτη 2004-2005, επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικά σε 14 φορείς. Αναλυτικά η κατάσταση των επιχορηγούμενων συλλόγων, Ομίλων κ.λ.π. στο νομό μας είναι η εξής:

- 1) Δημοτική Επιχείρηση Ιτάμου Καρδίτσας 54.000 ευρώ.
- 2) Διεθνές φεστιβάλ Καρδίτσας 13.000 ευρώ.
- 3) Σύλλογος Λουτριώτων Καρδίτσας 2.500 ευρώ.
- 4) Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας 10.000 ευρώ.
- 5) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελληνοκάστρου Καρδίτσας 10.000 ευρώ.
- 6) Προφήτης Ηλίας Δροσάτου Αργιθέας 1.500 ευρώ.
- 7) Λαογραφικός Όμιλος Καραγκούνα 26.000 ευρώ.
- 8) Νομαρχία Καρδίτσας 10.000 ευρώ.
- 9) Λαογραφικός Σύλλογος Μουζακίου Γόμφοι 20.000 ευρώ.
- 10) Σύλλογος Ελληνοπύργου "Ο Άγ. Αθανάσιος Ελ." 15.000 ευρώ.
- 11) Σύλλογος Φύλων Σιδηροδρόμων Καρδίτσας 1.500 ευρώ.
- 12) Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας 30.000 ευρώ.
- 13) Καλλιτεχνικός Σύλλογος Καρδίτσας 5.000 ευρώ.
- 14) Σύλλογος Μάραθου Μουζακίου Καρδίτσας 3.000 ευρώ.

Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού Σαραντάπορα - Νεράϊδα

Ολοκληρώθηκαν χθές (Τετάρτη 3 Αυγούστου 2005) οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δεύτερο οδικό τμήμα του δρόμου "Σαραντάπορα - Νεράϊδα" μήκους 2,4 χιλ., το οποίο μαζί με το υπόλοιπο τμήμα που έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία μήκους 2,9 χιλ. συνδέει και τον τελευταίο οικισμό του Δήμου Ιταμου με την πρωτεύουσα του Νομού.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου εκτός από την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δ. Δ. Νεράϊδας, έρχονται πιο κοντά στο Νομό μας όμοροι οικισμοί του Νομού Ευρυτανίας, ενώ καθίσταται περισσότερο προσβάσιμη για τους επισκέπτες η ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη

φυσικού κάλλους περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο συνολικού μήκους 5,3 χιλ. ως οδικό τμήμα, σε συνδυασμό με το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τα όρια Ευρυτανίας (Νεράϊδα - Γέφυρα Μέγδοβα), όπως μελετάται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική συνδετήρια οδό της Καρδίτσας προς το Αγρίνιο.

Επισημαίνεται τέλος, ότι το προαναφερόμενο έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας (ΣΑΝΑ/3), υλοποιήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας με επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κόστισε 1.450.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων.

Καταγγελία της Οικολογικής Κίνησης Ιταμου για τις επεμβάσεις στον Σαρανταπορίτη ποταμό

Η Οικολογική Κίνηση Ιταμου είναι υποχρεωμένη να επανέλθει στο θέμα των παρεμβάσεων στον πεστροφοφόρο Σαρανταπορίτη ποταμό.

Δεν έφταναν οι επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού με τη ρίψη μπαζών και επιχωμάτωση, τώρα προστέθηκε και η ρίψη εκατοντάδων πλαστικών υλικών στην κοίτη του (γέφυρα Κουκουλάκη) λίγα μέτρα από τον οικισμό του Σαρανταπόρου και στη θέα όλων των διερχομένων.

Καλούμε την Δασική Υπηρεσία, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το Δήμο Ιταμου να παρέμβουν άμεσα για την απομάκρυνση των επιβλαβών υλικών και τον καταλογισμό ευθυνών στον εργολήπτη που απέθεσε αυτά στην κοίτη του ποταμού.

Επιθεωρητές - ελεγκτές στο Δήμο Ιταμου Για έργα και προμήθειες προηγουμένων ετών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την 31 Οκτωβρίου ο έλεγχος στο Δήμο Ιταμου του νομού Καρδίτσας ο οποίος διενεργείται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Ο έλεγχος θα διαρκέσει πέντε εργάσιμες ημέρες και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του Ν. 3074/2002. Έχει ως αντικείμενο τη νομιμότητα των διαδικασιών, των σχετικών με την εκτέλεση έργων και προμηθειών που αναφέρονται στην έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου Έργων και προμηθειών προηγουμένων ετών που συστάθηκε με την 29/19.2.2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιταμου.

Να σημειωθεί ότι οι ελεγκτές μόλις περαιώσουν τον έλεγχο θα υποβάλλουν σχετική έκθεση μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες.

Στήλη: Παραπολιτικά.

Ζητείται λεωφορείο

Μπορεί το ΙΕΚ Καστανιάς να ξεκίνησε τη λειτουργία του φέτος με 19 καταρτιζόμενους, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν είναι λίγα. Το σπουδαιότερο αυτή τη στιγμή είναι η μεταφορά των σπουδαστών, για την οποία χρειάζεται λεωφορείο, κάτι που δεν διαθέτει ο Δήμος Ιταμου.

Έτσι ο Δήμαρχος Θ. Σκαμπαρδώνης ζήτησε από την ΤΕΔΚ να καλύψει οικονομικά (130 ευρώ

την ημέρα) τη μετακίνηση των καταρτιζόμενων, αφού παρότι τους παρέχεται δωρεάν διαμονή στον Ξενώνα Καστανιάς, επιθυμούν να επιστρέψουν στην Καρδίτσα.

Το προεδρείο ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν εί-

ναι εφικτό και πρέπει από κοινού να αναζητήσουν άλλη λύση. Ο Δήμαρχος Πλαστήρα πρότεινε να υποβληθεί πρόταση στην Ολυμπιακή Επιτροπή για να τους παραχωρηθεί ένα όχημα, ενώ ο Δήμαρχος Αχελώου, ο οποίος διαθέτει λεωφορείο στο Δήμο του και παραμένει σε αχρησία, είπε πως το πουλάει. Και εξήγησε πως αναγκάζεται να το πουλήσει, καθότι δεν υπάρχει οδηγός, αφού η πρόσληψη, έχει "κολλήσει" στα γραφειοκρατίας.

Τόνισε πάντως (ο δήμαρχος Αχελώου) πως αν σε έξι μήνες δεν λυθεί το θέμα, διότι παραμένουν σε αχρησία και μηχανήματα, θα τα κάψει στην πλατεία Κλαυθμώνος, στην Αθήνα.

Λύση πάντως στο πρόβλημα, που έθεσε ο Δήμαρχος Ιταμου, δεν βρέθηκε!

Θα με ψηφίσετε;

Επειδή σαν άρχων του τόπου αυτού δεν έπραξα αυτά που έπρεπε.

Επειδή το 1994 από την πλημμύρα (λέμε κατακλυσμό) της Μεταμόρφωσης έχασα την ευκαιρία να κάμω αντιπλημμυρικά έργα από τα χρήματα που μετέπειτα εγκρίθηκαν.

Επειδή δεν έκαμα τον ΧΥΤΑ.

Επειδή δεν έκαμα ούτε ένα πεζοδρόμιο με πλακόστρωση στην τρίτη ζώνη της πόλεως.

Επειδή αδίκησα συμπολίτες μου.

Επειδή δεν έχω τόλμη και πυγμή να επιβληθώ στους (κομματικούς) ομοιδεάτες μου.

Επειδή (πάντα) φορώ κομ-

ματικές παρωπίδες.

Επειδή δεν μπορώ να ελέγξω τους υφισταμένους μου ή με "κρατούν στο χέρι τους".

Επειδή δεν είμαι ειλικρινής.

Επειδή ορίστηκα κάποτε πραγματογνώμων και ουδέποτε πήγα να κάμω επί τόπου, ως όφειλα, σωστά το καθήκον μου.

Επειδή είμαι ψεύτης! Αν βάλω υποψηφιότητα, θα με ψηφίσετε;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΓΕΡΗΣ

Αδιαφορία από τον Δήμο Ιταμου

Δύο σημαίες για το μνημείο του Δίπλα

Στον Δήμο Ιταμου κάποιοι πρόσφεραν και δημιούργησαν και κάποιοι αδιαφορούν ή αδυνατούν να συντηρήσουν ότι βρήκαν.

Βρίσκομαι σε μεγάλη ηλικία και στο γεγονός που θα αναφερθώ δεν θέλω να θεωρηθεί ως ανάμεικη στη λειτουργία του Δήμου Ιταμου, όμως δεν μπορώ να μην εκφράσω την λύπη μου και ντροπή που με διακατέχει για ένα απλό και ανέξodo θέμα.

Στον αυχένα του Γρεβενοδιάσελου ο φορέας - που τόσα του χρωστάνε τα Άγραφα και οι Άγραφιώτες - η Ένωση Αγραφώτικων Χωριών, ανήγειρε ανδριάντα του γνωστού Αγραφώτη Καπετάνιου Βασιλη Δίπλα. Αργότερα επί Δη-

μαρχίας Βασίλη Τσαντήλα, μπροστά από το μνημείο τοποθετήθηκαν δύο ιστοί με την Ελληνική σημαία και τη Βυζαντινή με τον δικέφαλο αητό να κυματίζουν και να δείχνουν τη δόξα της πατρίδας μας.

Λάβαμε από την Αξιωματική Αντιπολίτευση του Δήμου μας την παρακάτω επιστολή και την δημοσιεύουμε

Οικονομική ζημιά προκάλεσε η Δημοτική Αρχή Ιτάμου

Παραβάσεις του κανονισμού ύδρευσης

Τα Τέλη Ύδρευσης εισπράττονται σε βάρος των Δημοτικών Τελών Φωτισμού

Aπό την αρχή της θητείας της, είχαμε επιστημένει στη σημερινή Δημοτική Αρχή Ιτάμου, να εφαρμόσει τον κανονισμό ύδρευσης τον οποίο η ίδια είχε τροποποιήσει και ψηφίσει, διότι είχαμε καταγγείλεις για αυθαίρετες παρεμβάσεις στο υδρευτικό δίκτυο, κατά βούληση χρέωση του νερού κατανάλωσης, μη μέτρηση και έλεγχο των υδρομετρητών κ.α.

Το 2004 συνεχίστηκε η ίδια τακτική και το 2005 ξέσπασαν συνολικά τα προβλήματα υδροδότησης όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Παράλληλα είχαμε αναφέρει στη Δημοτική Αρχή ότι έκανε μεγάλη παράβαση του κανονισμού ύδρευσης που είχε οικονομικές επιπτώσεις σε βάρος του συνόλου των Δημοτών που υδρεύονται με φυσική ροή του νερού και απαράδεκτες παρανομες ελαφρύνσεις για όσους υδρεύονται από υδρευτικές πομώνες ή αντλιοστάσια.

Διότι το ετήσιο ηλεκτρικό ρεύμα πολλών χιλιάδων ευρώ που καταναλωνόταν, αντί να χρεώνεται και να εισπράττεται από τα Δ. Δ. που γινόταν χρήση και όπως ο κανονισμός ύδρευσης ρητά ορίζει, με ενέργειές τους προς την Δ.Ε.Η. τα αντίστοιχα ποσά ή επιχείρηση τα κατακρατούσε από τα συνολικά Δημοτικά Τέλη φωτισμού.

Το καλοκαίρι του 2005, αυτή την απαράδεκτη παράνομη και οικονομικά επιζήμια για το Δήμο και τους Δημότες Ιτα-

μου ενέργεια, την καταγγείλαμε σε όλες τις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις και η Δημοτική Αρχή που είναι λαλίστατη και υπερευαίσθητη σε πολλά, αυτή τη φορά τηρούσε σιγήν ιχθύος.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου 2005, με επίσημα στοιχεία καταγγείλαμε και αναδείξαμε την παράνομη πράξη της Δημοτικής Αρχής.

Χαρακτηριστικά στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης για τα έτη 2003 και 2004 στα Δ. Δ. Καλλιθήρου και Καταφυγίου δεν βεβαιώνεται κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 35.000 και 15.000 ευρώ περίπου αθροιστικά τα οποία ενέργειας και έφεραν ως "επιχειρήματα" ότι το Δ. Δ. Καλλιθήρου δίνει και πολλά έσοδα στον Δήμο σε αντίθεση με τα φτωχά ορεινά χωριά! Αποκρύπτουν όμως ότι ο Δήμος για το Καλλιθήρο πληρώνει μεγάλο ετήσιο τίμημα για τις δόσεις δανείων του και ότι ο Δήμος διέθετε για εφτά (7) χρόνια τώρα μεγάλα ποσά για αποκατάσταση βλαβών έργων ύδρευσής του (Νέα Δεξαμενή, Δίκτυο, Παροχές, μελέτη ύδρευσης από Λίμνη Πλαστήρα συνολικό ποσό πάνω από 50.000.000 δρχ. και όλα σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου).

Για το δε Δ. Δ. Καστανιάς το οποίο από το 2004, υδροδοτείται από τη λίμνη Πλαστήρα, από το καταναλωθέν ηλεκτρικό ρεύμα ύψους 11.500 ευρώ, το Τοπικό Συμβούλιο και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάν-

νης Γεροντόπουλος πολύ ορθά και δίκαια - αλλά μη γνωρίζοντες την παράνομη και ευνοϊκή ρύθμιση της Δημοτικής Αρχής για Καλλιθήρο - Καταφύγι, επιμερίστηκε σε όλους τους Δημότες Καστανιάς και Μούχας, οι οποίοι και καλέστηκαν να πληρώσουν.

Η πράξη της Δημοτικής Αρχής Ιτάμου, είναι ενσυνείδητη επιλογή και επαναλαμβανόμενη και όχι από ανθρώπινο λάθος.

Στην καταγγελία μας ενώ ο κ. Δήμαρχος παραδέχτηκε την παράβαση και παράνομη ενέργεια, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ. Κατσιούλας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Β. Ακρίβος, υπεραμύνθηκαν της παράνομης ενέργειας και έφεραν ως "επιχειρήματα" ότι το Δ. Δ. Καλλιθήρου δίνει και πολλά έσοδα στον Δήμο σε αντίθεση με τα φτωχά ορεινά χωριά! Αποκρύπτουν όμως ότι ο Δήμος για το Καλλιθήρο πληρώνει μεγάλο ετήσιο τίμημα για τις δόσεις δανείων του και ότι ο Δήμος διέθετε για εφτά (7) χρόνια τώρα μεγάλα ποσά για αποκατάσταση βλαβών έργων ύδρευσής του (Νέα Δεξαμενή, Δίκτυο, Παροχές, μελέτη ύδρευσης από Λίμνη Πλαστήρα συνολικό ποσό πάνω από 50.000.000 δρχ. και όλα σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου).

Η Δημοτική μας Παράταξη "Οράμα Δημιουργίας & Ανάπτυξης" καταγγέλλει και καταδικάζει αυτή την παράνομη ενέργεια της Δημοτικής Αρχής Ιτάμου και την καλεί να επανορθώσει την παρανομία και αδικία.

Ούτε οι Καλλιθηριώτες ούτε οι Καταφυγιώτες, είχαν γνώση αυτής της παράνομης πράξης της Δημοτικής Αρχής, και ούτε ζήτησαν τέτοια ευνοϊκή μεταχείριση που απέβη σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών.

Περιμένουμε από την Δημοτική Αρχή, να δώσει εξηγήσεις, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, να ανακαλέσει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους και να βρεί τρόπους να αποκαταστήσει την αδικία.

Βασίλης Τσαντήλας
Επικεφαλής
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Καραμέτος Γιάννης
Πρόεδρος Δ. Δ. Νεράιδας

Τσαντήλας Απόστολος
Πρόεδρος Δ. Δ. Αμπελάντου.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "Νέος Αγών", Σάββατο 27 Αυγούστου

Υπήρχε κάποτε η ξακουστή Βρύση Κρανιάς Σαρανταπόρου

Στο δρόμο που διαβαίνουμε πεζοί για εκαντοντάδες χρόνια οι συγχωριανοί μου Σαρανταπόροι, οι Νεραϊδιώτες, οι Αγραφιώτες της Ευρυτανίας και οι Μαστρογιαννίτες, για να επισκεφτούμε την πόλη της Καρδίτσας, όλοι είχαμε μια υποχρεωτική στάση για να πάρουμε ανάσα: Στη βρυσομάνα της Κρανιάς.

Η ίδια βρύση ξεδίψαγε τους κλέφτες των Αγράφων, τον Πρωτοκαπετάνιο Βασίλη Δίπλα, τον Κατσαντώνη, τον Καραϊσκάκη και τα Παλικάρια του. Το νερό μοναδικό στη δροσιά έκεινούραζε και έδινε ζωή σε κάθε περαστικό. Ποιος δεν ήτιε νερό απ' την Κρανιά και δεν ξαναγύρισε μόνο για τη δροσιά της.

Το 1966 ο αείμνηστος κ. Θάνος εξωράισε τη βρύση της Κρανιάς και όταν οι Σαρανταπόροι έκτισαν το ξωκλήσι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, εκαντοντάδες επισκέπτες δροσίζονταν στα κρυστάλλινα νερά της. Οι εκδηλώσεις των Αγραφιών την έκαναν ακόμη πιο ξακουστή τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι όμως ζήλεψαν τη δόξα της βρύσης στην Κρανιά και αποφάσισαν να την στερέψουν.

Το 2003 αυθαίρετα χωρίς καμία έγκριση του Κοινοτικού Συμβουλίου άρχισαν οι επεμβάσεις στην ίδια τη βρύση, στις πηγές της και στην μεταφορά του νερού σε άλλη τοποθεσία όπου επίσης αυθαί-

ρετα κτίζουν και διαμορφώνουν Κοινοτικό χώρο.

Η Δημοτική αρχή Ιτάμου στην οποία τέθηκε το ζήτημα από το 2003, δεν έκανε καμιά ενέργεια για να σταματήσουν οι αυθαίρετες επεμβάσεις και σήμερα η βρύση της Κρανιάς όλο το διάστημα του καλοκαιριού δεν δροσίζει τους περαστικούς αφού δεν έχει νερό και το ελάχιστο που τρέχει το υπόλοιπο διάστημα δεν είναι αυτό από τον πλησίον χείμαρρο γι' αυτό και δεν πίνεται διότι μυρίζει και έχει τη γεύση του γλειφού ποταμίσου νερού. Η ποιότητά του επίσης δεν έχει ελεγχθεί.

Καλώ, τη Δημοτική αρχή Ιτάμου να παρέμβει άμεσα κατά των αυθαίρετων παρεμβάσεων και να επαναφέρει το νερό στη βρύση. Καλώ, επίσης τη Δασική Υπηρεσία να παρέμβει για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και κάθε φορέα ή πολίτη που νοιάζεται για την νομιμότητα και τάξη.

ΒΟΥΛΑ ΓΑΚΗ
Τοπική Σύμβουλος Νεράϊδας

Σημείωση: Για το ίδιο θέμα με σχεδόν ίδιο περιεχόμενο δημοσιεύτηκε κείμενο του παπα-Γιώργη Δήμου στις εφημερίδες "Νέος Αγών" & "Πρωϊνός Τύπος" την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2005. Δυστυχώς λόγω έλλειψης χώρου δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε.

ΛΥΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΜΠΕΤΑ)

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τηλ. 2231 0 93671

Κιν. 697 2810627

Palmie bistro

Αθήνα

- Ιοφώντος 29-31, Πλατεία Κάραβελ τηλ. 2107241356, 2107258826
- Σόλωνος 72 και Μασσαλίας τηλ. 210.3641724
- Πλατεία Βικτωρίας 5, τηλ. 2108836592
- Ν. Φιλαδέλφεια Δεκελείας 59 και Νικ. Τρυπιά 210.2589704

Βούλα

Α' πλάζ ΕΟΤ 210.8904054 210.8952403

Κηφισιά

Κολοκοτρώνη 35, Πλατεία Κεφαλαρίου

Η Συνέντευξη

Γεώργιος Λυρίτσης

Ένας Νεραϊδιώτης λαϊκός οργανοπαίχτης

Στα παιδικά μου χρόνια δεν είχα τη δυνατότητα να γνωρίζω για τον Καρακόστα, τον Αριστόπολο, τον Πέτρο-Αούκα Χαλκιά, τους ονομαστούς δεξιοτέχνες του κλαρίνου. Ήξερα όμως ότι στις 6 Αυγούστου στο εκκλησάκι του

να έχει δίπλα του τα παιδιά και τα εγγόνια του και το βράδυ όλοι μαζί μετά από την κούραση της ημέρας να συζητούν αγαπημένοι γύρω από το τραπέζι, κάνοντας συνάμα τον απολογισμό της ημέρας και τον προγραμματισμό της επόμενης.

ω στον πατέρα μου: "ούτε στο χωριό πηγαίνω, ούτε και τα γύδια κατεβάζω απ' το στεφάνι να τα δώσουμε στους Γιαννουσέους". Ζορίστηκε ο πατέρας μου και τελικά μου το πήρε το κλαρίνο γύρω στις 300 δραχμές, τότε. Πάμε στο χωριό και δεν το άφηνα από τα χέρια μου. Από τότε άρχισαν σιγά - σιγά τα γλεντάκια.

Μαζί με τον Ηλία Καραμέτο, παίρνουμε τον Φώτη τον Αυγένη και ζούγκ - ζούγκ με το βιολάκι του, αυτό που ήξερε βέβαια, μας παραδίδει τα πρώτα μαθήματα. Ξεκινάμε τα πανηγύρια και ο πρώτος γάμος ήταν στον Κάλανο σε κάποιον Πάνου.

Από το χωριό ποιοι άλλοι έπαιξαν μουσικά όργανα;

Ο Σπύρος ο Μπαλτής έπαιξε κλαρίνο μέχρι να πάει φαντάρος και στη συνέχεια το πήρε ο παπα - Βάιος που ήταν αρκετά καλός. Εγώ εκείνη την εποχή έπαιξα κιθάρα σε κάποια γλέντια. Έχω συνεργαστεί με τον Στέφο Γιαννέλο, τον Βαγγέλη και Σεραφείμ Καλτσή και άλλους.

Με το Λιάκο και το Σούφλα πίγαμε στους αρραβώνες του Γιώργου Τοιτούπη του πυροβολέστη στη Λιβαδειά. Έχω φτάσει μέχρι την Άκρη Ελασσόνας, το Λιβαδερό, τους Μεταξάδες και Σέρβια Κοζάνης.

Ποιοι γάμοι σου έχουν μείνει



στη μνήμη σου και αν θυμάσαι κάποια απρόσοπτα ή παρεξηγήσεις;

Θυμάμαι τον γάμο του Γιώργου Μήτσουάκη του Ηλία που το γλέντι κράτησε μέχρι το μεσημέρι της άλλης μέρας και το γάμο του Τρύφωνα Καστρίτη που έγινε στο μαγαζί του Σταύρο - Νίκου για τα πολλά, για την εποχή εκείνη, χρήματα που έριξαν στα όργανα. Δεν ξεχνώ το πανηγύρι του Αϊ-Λιά που πάντα όταν φεύγαμε από το βουνό περνάγαμε από τα Μήτσεϊκα και παίζαμε κάποια τραγούδια.

Κάποτε μας κάλεσαν να πάμε

Στους ήρωες Μπακόλεους

'Ένας αετός τριγύριζε Χρυσώ και Μαυρομάτα είχε βαμμένα τα φτερά βαστά στα νύχια κάρτα ψάχνει να βρει την Παπαδιά να βρει και τη Δασκάλα να βρει και τη Γιωργούλενα τη μικροσυνηφάδα

Μαύρα μαντάτα να τους πει πικρά φαρμακωμένα με αίμα είχα στην κάρτα του τρία ονόματα γραμμένα είναι του Παπά Δάσκαλου του Παπά Σεραφείμ και του Θανάση Δάσκαλου που θύλως έχει γίνει.

Και του Γιωργούλα του μικρού μόλις σαράντα δύο π' άφησε χήρα και ορφανά τα αγόρια του τα δύο ήταν και οι τρεις απόγονοι του Γώγου του Μπακόλα που το εικοσιέννια οπλαρχηγός ήταν μπροστά σε όλα.

Γι' αυτό και με απόφαση με θάρρος και με πίστη από τον "Κινίνο" έλεος δεν ζήτησαν και λύπη και βγάλαν την απόφαση (σαν γυήσιοι πατριώτες) τους στείλαν στην Ξεριώτισσα σαν να τανε προδότες.

Αθανάσιος Κ. Μπακόλας δάσκαλος Παπά-Σεραφείμ, Κ. Μπακόλας δάσκαλος αδέρφια και ο Γιωργούλας Λ. Μπακόλας γεωργός εξάδερφος από το χωριό Μαυρομάτα Ευρυτανίας απόγονοι του Γώγου Μπακόλα σπλαρχηγού του 1821 καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν στη Λαμία το 1948-49 νομίζω και το έγκλημα τους ήταν γιατί ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ.

Από το βιβλίο του Ευρυτάνα ποιητή Στάθη Ζαχαράκη Σειρήνων 4-6 Βύρωνας, Τηλ. 7648915 Επιλογή Δ. Κουσάνας



Σωτήρως η ποταμιά θα βονίζει από τον ήχο του κλαρίνου του δικού μας Καρακώστα. Χωρίς μικροφωνική εγκατάσταση ο απόηκος των μουσικών οργάνων ακονύτων στη Νεράϊδα μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες.

Όλοι οι λάτρεις της δημοτικής μουσικής και παράδοσης ίσως να αντιλαμβάνονται ως υπερβολική τη σύγκριση με τον αξέχαστο Καρακώστα, στις δικές μας όμως καρδιές ο Γιώργος Λυρίτσης ήταν ο πρώτος που έβαζε πολύ. Αποφάσισα να φτιάξω μόνος μου ένα ξύλινο, σταν ήμουν 17 χρονών. Πήρα λοιπόν μια φουσκλιά, την τρύπησα με την αρίδα, έβαλα και τοία μουσικά κλειδιά κι άρχισα να παίζω. Για πρώτη φορά έπαιξα όταν μια παρέα χωριανών είχαν ντυθεί μασκαράδες.

Το 1958 δούλευα στα μεταλλεία στο Γουλέμι, όπου συνάντησα τον Φώτη Κουλαριάνη που είχε ένα παλιό κλαρίνο και το έβαλα στο μάτι. Εκεί ήταν πολλοί χωριανοί μας όπως ο Κώτσιο - Μακρής, ο Λάμπρο - Μπαλτής, ο Μήτσιος ο Μήτσιακης ο αδελφός του Σωκράτη, ο Μήτσιος του Κοκκινο - Στέφου κι άλλοι. Το κλαρίνο του Κουλαριάνη μετά από λίγο καιρό πήγα στο Μαυρόλιγγο και το αγόρασα.

Εκείνη την εποχή το Δασαρχείο έδινε επιδότηση, δεν θυμάμαι για ποι λόγο, να ξεκάνουμε τα γίδια. Ο πατέρας μου είχε καμιά εικοσπενταριά γίδια και αποφάσισε να τα πουλήσει σε κάποιους Γιαννουσέους για να πάρω κλαρίνο. Πάμε λοιπόν στην Καρδίτσα σε κάποιον Μωύση Καπέτα, εβραίος, για να αγοράσουμε κλαρίνο. Ο πατέρας μου όμως σκέφτηκε πονηρά. Πήγε νωρίτερα στον Μωύση και συνεννόηθηκε μαζί του να μας πεί ότι δεν είχε άλλα κλαρίνο. Όταν εγώ άκουσα αυτά τα λόγια ήταν σαν να με σκότωνε. Λέ-

σ' ένα γάμο στα Καμάρια αλλά πέθανε κάποια βλάχα κι ο γάμος ματαιώθηκε. Άλλη μια φορά στον Αϊ-Λιά της Μπέσιας πήγαμε να παίξουμε αλλά στη θέση μας πήρανε άλλους οργανοπαίχτες και καταλήξαμε την άλλη μέρα 29 Αυγούστου στα πανηγύρια του Αϊ-Γιάννη στη Μαυρομάτα.

Στα νιάτα σου όπως όλοι οι νέοι είχαν περιπέτειες, ευχάριστες ή δυσάρεστες με το ωραίο φύλλο. Το κλαρίνο θα μίλαγε στις καρδιές πολλών κοριτσιών; Τι θυμάσαι;

Κάποια κοπέλα από γειτονι-

με μεγαλύτερη δυσκολία και η χροιά της φωνής αλλάζει. Δεν είναι εύκολο να προσπεράσει το γάμο της κόρης του Χρυσόστομου Λάμπρου ως τον τελευταίο γάμο που διασκέδασε με το κλαρίνο του φίλους και συγγενείς. Δεν ξεχνάει το Πάσχα του 2004 που μόνος του αφήνοντας την οικογένειά του στη Λαμία ανέβηκε στο χωριό που γεννήθηκε, να προσφέρει στους συγχωριανούς του αυτό που τόσα χρόνια τους χάριζε. Χορό και διασκέδαση. Στο κάλεσμα του Συλλόγου, αφιλοκερδώς, παρέα με τον Λιάκο και τον Σπύρο δώσανε ίσως την τελευταία παράσταση όλοι μαζί, όπως τότε στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

Οι επισκέψεις του στο χωριό, όπως όλων μας, προκαλούν εύθυμη διάθεση αλλά και νοσταλγία. Στον Γιάννη το Μαντρί, στο Βλασιανό όπου βόσκαγε τα γίδια, στ' Κόκουτ' όπου άρμεγε, δεν αφήνουν ασυγκίνητο αυτόν που έζησε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του σ' αυτά τα μέρη.

Η ικανοποίηση της ζωής είναι η αναγνώριση, το χειροκρότημα που απολαμβάνεις από την κοινωνία που έζησες. Αυτό το ζεστό χειροκρότημα ο Γιώργος Λυρίτσης, αυτές τις ευχαριστίες, τις ένιωσε το καλοκαίρι στο χορό του Συλλόγου όταν πήρε το κλαρίνο να παίξει.

Η αγάπη του κόσμου ήταν το επιστέγασμα και η επιβράβευση της κοινωνικής προσφοράς του Γιώργου Λυρίτση, του λαϊκού οργανοπαίχτη στους ανθρώπους της Νεράϊδας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κώστας Κουσάνας

Για την ματαίωση του έργου Αποχέτευσης του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

Συγχωριανοί, θυμόμαστε τις αγωνιώδεις προσπάθειες του πρώην Δημάρχου Ιταμου Βασιλή Τσαντήλα από το 1999, για την σύνταξη της μελέτης και την εξεύρεση πιστώσεων για να κατασκευαστεί το πιο σημαντικό έργο στο χωρί μας: **Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.**

Η μελέτη συντάχθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιταμου πήρε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων ύψους 100.000.000 δρχ. για την κατασκευή του έργου.

Έγινε η δημοπράτηση με κάθε νομιμότητα και τις απαραίτητες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίσεις και το έργο έπρεπε να ξεκινήσει βάσει του επίσημου συμφωνητικού από τον Ιούνιο του 2002. Όμως ο υπεργολάβος κ. Κατσάκης Γεώργιος που ανέλαβε να εκτελέσει το έργο με διάφορες δικαιολογίες δεν ξεκινήσει τις εργασίες. Η τότε Δημοτική Αρχή, πίεζε με κάθε τρόπο και έδινε λύσεις σε διάφορα μικροπροβλήματα που προέκυπταν για να μην έχει δικαιολογίες καθυστέρησης του έργου ο ανάδοχος. Τελικά έγινε αυτό που επιδώκων ορισμένοι: **ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ το ΕΡΓΟ και ωφεληθεί πολιτικά ο πρώην Δημάρχος και η Δημοτική Παράταξη!!!**

Τα ερωτήματα αγαπητοί συγχωριανοί είναι:

- 1) Ποιοι δεν ήθελαν το έργο;
- 2) Ποιοι είχαν την δύναμη να πιέζουν τον εργολάβο να μην ξεκινήσει το έργο;
- 3) Τρία χρόνια μετά και το έργο δεν ξεκίνησε ακόμη. Γιατί; Το αποχετευτικό δίκτυο ήταν ξεχωριστή εργολαβία και η μελέτη για την θέση του βιολογικού καθαρισμού θα άκολουθούσε.
- 4) Ο στόχος των εχθρών του έργου επιτεύχθηκε, αφού το Σαραντάπορο καταψήφισε τον συνδυασμό του κ. Τσαντήλα. Με ποιο κόστος άραγε;
- 5) Εμείς γνωρίζουμε ποιοι δεν άφησαν τον εργολάβο να αρχίσει ως άφειλε το έργο μη υπολογίζοντας την υγεία των Σαρανταπορίσιων.
- 6) Τώρα 30.000.000 δρχ. χάθηκαν από το έργο. Το κόστος μπορεί και να έχει υπερδιπλασιαστεί. Ποιοι θα αναλάβουν τις ευθύνες;

7) Καταδικάζουμε την πολιτική αυτών των απόμανων που ματαίωσαν το μεγάλο έργο του Σαραντάπορου για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ΚΑΛΟΥΜΕ τους Σαρανταπορίσιους να αναλογιστούν ποιοι αγωνίστηκαν για το συμφέρον τους και ποιοι έπαιξαν παιχνίδια στην πλάτη τους.

Σαν απόδειξη όλων όσων ισχυριζόμαστε, παρουσιάζουμε το επίσημο έγγραφο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του προϊσταμένου της Τ. Υ. Δ. Κ. κ. Στεργιούλη, ο οποίος μετά από παρέμβαση και απαίτηση του πρώην Δημάρχου Βασιλή Τσαντήλα, έστειλε επιστολή στον ανάδοχο από 9 - 9 - 2002 να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες του αποχετευτικού δικτύου, μη συμμετέχει από Ιτάμου σε Δολόπων.

Ο σο περνάει ο καιρός τόσο πιο έντονα μπαίνει θέμα στις συζητήσεις ότι η ονομασία του Δήμου μας πρέπει να αλλάξει από Ιτάμου σε Δολόπων. Για πάρα πολλούς λόγους όπως: Ιστορικούς (οι αρχαίοι κάτοικοι του τόπου μας λεγόταν ως γνωστόν Δόλοπες) αλλά και πρακτικούς (στα έγγραφα όταν δεν γράφεται με κεφαλαία ο τόνος μπαίνει στο -μού). Ιταμός = αυθάδης, θρασύς (βλ. λεξ. Μπαμπινιώτη). Καλούμε λοιπόν όλους τους μορφωμένους, επιστήμονες, κ.ά. σκε-

ριζόμενος τις δικαιολογίες του.

Τα συμπεράσματα, είναι εύκολα συγχωριανοί και Δημότες Ιταμου. Οι συκοφαντίες και λασπολογίες που δέχθηκε ο συνδυασμός μας πέφτουν στο κενό.

Η ουσία βέβαια είναι ότι το έργο ματαιώθηκε. Η μικροπολιτική θριάμβευσε σε βάρος των συγχωριανών και του Χωρίου μας.

Διαβάστε την επιστολή του προϊσταμένου της Τ. Υ. Δ. Κ.

Το έγγραφο είναι προς τον κ. Παλαμιώτη Φώτη, Πολ. Υπουργικό ΕΔΕ, Αλαμάνη 23, Καρδίτσα. Με κοινοποίηση σε Δήμο Ιταμου και ΤΥΔΚ.

ΘΕΜΑ: "Αποχέτευση Ακαθάρτων οικισμού Σαραντάπόρου (Κατασκευή δικτύου) του Δήμου Ιταμου".

Σχετ. Υπ. αριθ. Πρωτ. 17909/4.9.2002 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής:

Μετά από την αποστολή στην υπηρεσία μας του υπ. αριθ. Πρωτ. 18883/19.9.2002 εγγράφου του Δήμου Ιταμου αντίγραφο του οποίου σας κοινοποιούμε, σας κάνουμε γνωστό ότι πρέπει να αρχίσετε τις εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης μέσα από τον οικισμό. Οι αγωγοί θα κατασκευάζονται τμηματικά και θα επιχώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να δίνεται ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Ο δήμος είναι υπεύθυνος για την μη σύνδεση των κατοικιών με το δίκτυο μέχρι την περάτωσή του. Επίσης ο δήμος είναι υπεύθυνος για την εξοικονόμηση της πρόσθετης πίστωσης των ζημιών που θα προκληθούν σε περίπτωση θεομηνίας επειδή ο αγωγός δεν θα έχει διεξόδο, καθώς επίσης για την έγκαιρη δημοπράτηση του Βιολογικού Καθαρισμού και την εξασφάλιση έγγραφης συναίνεσης των ιδιοκτητών για την διάνοιξη του δρόμου που απαιτείται για την κατασκευή του απαγωγού καθώς και της έκτασης που απαιτείται για την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΚ

Παν. Στεργιούλης

Πολ. Μηχανικός

ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο Δήμος μ' αυτό το έγγραφο μπορούσε νάχει ξεκινήσει ή δημοπρατήσει και πάλι το έργο. Μπορεί και τώρα αν πραγματικά θέλει. Η μελέτη Περιβαλ. Όρων είναι πρόφαση.

Για την Αξιωματική Αντιπολίτευση

Γάκη Βούλα

Τοπική Σύμβουλος Νεράιδας

πτώμενους γενικά ανθρώπους καταγόμενους απ' τα χωριά του Δήμου μας να πάρουν θέση και να αρχίσει δημόσια συζήτηση απ' τις στήλες της Εφημερίδας μας για το ζήτημα αυτό. Ρωτήσαμε στο αρμόδιο Υπουργείο και μας είπαν ότι μπορεί να γίνει μετονομασία με απλή απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς θα το υπενθυμίζουμε συνεχώς μέχρι να υπάρξει ευαισθητοποίηση για το θέμα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΤΟ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΤΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ

Ξεράρας Νεράιδας

την Καισαριανή, και στην ννωστή ταβέρνα "Τσοπανάκος" συναντήθηκε, ο Πρόεδρος του Συμπλόγου Αποδήμων Δημάρχος Κουσάνας, με τους Ζήση Κατσούηπη, Βασίλειο Θάνο, Θεόδωρο Σπινάσα και Ηλία Σπινάσα.

με το σύστημα των μετοχών, μπορούν να γίνουν μέτοχοι όσοι επιθυμούν ν' αποκτήσουν ορισμένο αριθμό μετοχών, αντί ορισμένου τιμήματος.

Όσοι αγοράσουν μετοχές, θα είναι και οι μέτοχοι της εταιρίας. Μέτοχοι μπορεί να είναι και ο Δήμος ή και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η εταιρία θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, δεν μπορεί να είναι οι οιλιγότερα από τρία άτομα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα φέρει όλες τις ευθύνες και για την υποποίηση του σκοπού της εταιρίας και για την πειτουργία του ξενώνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, διορίζεται πάντοτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι ευθύνες, που αναθαμβάνει το Δ.Σ. της εταιρίας, είναι πολύ μεγάλες, γι' αυτό τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα, με κύρος και εμπειρία, για να μην εμπλακούν σε περιπέτειες.

Βέβαια, ως αντιστάθμισμα, σ' αυτές τις ευθύνες, δικαιούνται και αναλόγων αμοιβών.

Δεν αποκλείεται και η εργασιακή σχέση του μέλους του Δ.Σ., καθώς και η ιδιότητα του μετόχου.

Κάθε χρόνο θα συντάσσεται ισοποιησμός και θα δημοσιεύεται.

Σε περίπτωση κερδών, τα κέρδη, θα διανέμονται στους μετόχους, σύμφωνα με τον ισοποιησμό.

Αυτονότο είναι ότι, πριν ίδρυθεί η εταιρία και υπογραφεί το εταιρικό από τους ίδρυτές της, θα πρέπει να εκπονηθεί "Οικονομοτεχνική Μεθόδη" στην οποία και θα απεικονίζεται, το κόστος κατασκευής του ξενώνα, καθώς και το κόστος των δαπανών, για την πειτουργία του αφενός, αφετέρου τα προσδοκώμενα ετήσια έσοδα, από την πειτουργία του, με τα αποτελέσματα, για να μπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές κατ' αρχήν συμπέρασμα, ότι η όλη επιχείρηση θ' αποβεί, όχι μόνο απλά βιώσιμη, αλλά επιτυχημένη και κερδοφόρα.

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2005
Ηλίας Β. Σπινάσας
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

**ΤΑΒΕΡΝΑ
«Ο Τσορπανάκος»**

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΣ

<p

Πέρυσι το φθινόπωρο στο φύλλο 88 της Εφημερίδας μας γράψαμε δύο λόγια για τους χωριανούς μας που πήραν μέρος, που πολέμησαν, στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Για να μην ξεχαστούν αυτά ποτέ. Να μη σημειείται η ιστορική μνήμη. Ζητήσαμε τότε όποιος ξέρει κάτι γιαυτό να μας το πεί να το γράψουμε. Ο συγχωριανός μας Γεώργιος Σερ. Τσιτιμπής πολέμησε σ' αυτόν τον πόλεμο. Θυσιάζοντας την σωματική του ακεραιότητα για την πατρίδα μας. Αφού από βαρύ τραυματισμό έχασε το ένα πόδι του. Το χειμώνα που μας πέρασε κάθισε ο ίδιος κι έγραψε σε χαρτί όλα όσα πέρασε σ' αυτό τον πόλεμο. Είναι πολλά. Το χειρόγραφο είναι 22 συκνογραμμένες σελίδες. Στο πρώτο μέρος (φύλλο 91 της εφημερίδας μας) η διήγηση αναφερόταν στις μάχες του Μετώπου μέχρι το βαρύ τραυματισμό του. Στο παρόν τρίτο και τελευταίο μέρος μας λέει για την επιστροφή του από το Μετώπο στο χωριό μας. Έχουμε την τιμή και την εθνική υπερηφάνεια να δημοσιεύσουμε με μεγάλο σεβασμό όλα όσα γράφει ο ίδιος ο αγαπητός συγχωριανός μας. Όποιος θέλει να μάθει από πρώτο χέρι πως είναι ο πόλεμος, τι είναι πόλεμος, ας διαβάσει με μεγάλη προσοχή τη συγκλονιστική διήγηση του συγχωριανού μας.

Το Ιστορικό ΟΧΙ του 1940

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ

ΜΕΡΟΣ Γ'

Οταν ξύπνησα ήμουν πολύ ήρεμος. Χωρίς καθόλου πόνο. Για μια στιγμή βλέπω στο κρεβάτι μου σηκωμένη την κουβέρτα επάνω και να στηρίζεται σε δύο ειδικά στεφάνια (αυτό το είχαν για να μην πέφτει η κουβέρτα πάνω στο τραύμα) κάνω έτσι με το χέρι μου την κουβέρτα και βλέπω το πόδι μου κομμένο! Αναστατώθηκα! Έριξα κάτω ότι ήταν πάνω στο κομόδιο! Η δέ νοσοκόμα που με παρακαλούσθηκε πώς θα αντιδρούσα μετά το ξύπνημα, ήρθε και με αγκάλιασε και με φυλούσε για να με κάνει να ηρεμήσω. Οι νοσοκόμες τότε ήταν εθελόντριες και περιποιόταν τους τραυματίες με πολύ αγάπη σαν να τους είχαν αδέλφια. Ο κάθε τραυματίας του Αλβανικού Πολέμου οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στις αδελφές νοσοκόμες (εθελόντριες) του Αλβανικού Πολέμου.

Για μια στιγμή επάνω στη σκηνή αυτή ήρθε ο γιατρός-χειρουργός που με είχε εγχειρίσει. Μού λέει: "Παιδί μου αν δεν στο έκοβα το πόδι σου σε λίγες ώρες θα πέθαινες διότι η μόλυνση προχωρούσε επικίνδυνα". "Το κράτος" μού λέει "υποχρεούται να σας συνταξιοδοτήσει με καλές συντάξεις για να ζήσετε καλά".

Κοιτάω τα δούχα μου που ήταν κάτω από το κρεβάτι, που τα είχε συμμαζέψει ο νοσοκόμος κατά την εγχείρηση και μου τα έδωσε η αδελφή αφού τα ζήτησα. Είχα στο χιτώνιο μου τότε 150 δρχ. και τη χρυσή λύρα που την έχα τρεσί στην Κορυτσά όταν πηγαίναμε για το Μετώπο (το γράφω στα προηγούμενα). Αυτά έλειπαν, τα είχε πάρει ο νοσοκόμος. Το λέω αυτό στο χειρουργό. Σηκώνεται επάνω ο χειρουργός οργισμένος αναζητώντας το νοσοκόμο και με το πιστόλι στο χέρι μου λέει: "θα τον εκτελέσω εάν τον βρώ για κλοπή τραυματία!" Γύρισε στεναχωρημένος μετά από λίγο και μου λέει: "ο παλιάνθρωπος γλύτωσε, έφυγε από εδώ οπισθοχωρώντας". Το περισσότερο προσωπικό του νοσοκομείου έφυγε διότι αναμένονταν να καταλάβουν την πόλη Γερμανικά στρατεύματα.

Το Μετώπο κατέρρεε. Άρχισε η οπισθοχώρηση. Το νοσοκομείο άδειασε, δεν υπήρχε προσωπικό. Τα αυτοκίνητα μετέφεραν συνέχεια τραυματίες στα Γιάννενα. Έμπαιναν μέσα στο νοσοκομείο πολύτες. Είχαμε απογοητεύτες να βλέπουμε ξένους να μπαίνουν στο νοσοκομείο.

Στην απελπισία μας έρχεται

ένας οδηγός Κορητικός και μας λέει: "μη φοβάστε, εγώ μέχρι το βράδυ θα σας πάρω όλους από εδώ". Με ανέβασαν στο φορτηγό αυτοκίνητο με 4 φορεία βαριά τραυματισμένους.

Ξεκινάμε για τα Γιάννενα. Ο δρόμος χάλια όλο λακκούβες. Σε κάθε λακκούβα ορεκάζαμε από τον πόνο. Το πρώτο εγχείρηση και το απόγευμα να φύγεις. Ήταν πολύ τρομερό. Με τα ορεκατά μας σταματούσε ο Κορητικός και μας έδινε κουράγιο. Εγώ είχε κολλήσει το στόμα μου. Περνούσαμε κάτι χωριά όπου έβλεπα στα μανάβικα τα πορτοκάλια αλλά ντρεπόμουν να ζητήσω. Πριν φτάσουμε στο επόμενο χωριό βρήκαμε μια φάλαγγα Σερβικό Στρατό που οπισθοχωρούσε και τους κυνηγούσαν οι Γερμανοί. Όταν φτάσαμε σε ένα άλλο χωριό σταματά το αυτοκίνητο ένας Ενωματάρχης μπροστά σε ένα μανάβικο, παίρνει ένα καφάσι πορτοκάλια και μας τα έδωσε. Ξεκόλλησε το στόμα μας από την γλιτώσουμε".

Φτάσαμε στα Γιάννενα για μια βραδιά παραμονή. Το βράδυ έπρεπε να μου κάνουν την πρώτη αλλαγή. Με την άσχημη μεταφορά μας άμιας το τραύμα αιμορραγούσε. Αύμα δεν βάζανε τότε στις εγχειρίσεις γιατί δεν υπήρχε τότε αίμα.

Με περιλαβεί ένας έφεδρος γιατρός από τη Χαλκιδική η καταγωγή του. Με ρώτησε πώς λέγομαι του είπα. Με ρώτησε τον Χρήστο τον Τσιτιμπή τι τον έχω του είπα πρώτος ξάδελφος και με τη συνήτηση κοίταγε να μου αρπάξει τη γάζα από το τραύμα. Του λέω: "άσε τις πονηριές στην πάντα γιατρέ, με τη δική μου τη συνεργασία θα γίνει η αλλαγή". Γιατί η πρώτη αλλαγή είχε τόσο πόνο σαν να στο έκοβαν! Του λέω: "εσύ πολύ σιγά θα πάρεις τη γάζα και εγώ θα σφίξω τα δόντια". Έγινε η πρώτη αλλαγή, πόνεσα πολύ.

Το πρώτο φύγαμε για Αγρινίο με προορισμό την Αθήνα. Περνούσαμε στην Άρτα, ήταν περίπου 8 με 9 Απριλίου 1941, θεριζαν κριθάρια. Φτάσαμε στο Αγρίνιο το βράδυ. Εκεί είχαν νοσοκομεία τις αποθήκες του Παπαστράτου. Καθίσαμε εκεί μια μέρα. Από εκεί πήγαμε στο Μεσολόγγι όπου επιβιβαστήκαμε σε ένα καράβι Νοσοκομειακό (επιβατικό επιταγμένο) για να φτάσουμε στο Λουτράκι. Πηγαίναμε βράδυ για να μη μας βομβαρδίσουν οι Γερμανοί γιατί αυτοί βομβάρδιζαν και νοσοκομειακά καράβια.

Μόλις φτάσαμε σε μικρή απόσταση από το Λουτράκι, σήμανε συναγερμός στο καράβι, ότι ερχόταν Γερμανικά αεροπλάνα. Ήταν φεγγάρι και το καράβι γύρισε πάλι πίσω προς τη Ναύπακτο όπου κρυβόταν στους βραχώδης κόλπους που πρόσφεραν σκιά από το φεγγάρι. Τρεις φορές γύρισε το καράβι και κρυβό-

τα πια κρέατα για να το καθαρίσω το πόδι έχει πάθει ζημιά από τη συνεχή μετακίνηση". Του λέω: "γιατρέ κάνε τη δουλειά σου εγώ δεν μιλάω". Άρχισε να κόβει με το ψαλίδι τα σάπια κρέατα όχινοντας επάνω αιθέρα. Για μια στιγμή εκεί που έκοβε το παίρνει το ψαλίδι η κόρη του από τα χέρια του πατέρα της γιατρού και του

με το ζόρι να τους πάρουν το φαγητό, το αποτέλεσμα ήταν να χύνουν το φαγητό παλεύοντας και έτσι δεν έτρωγε κανείς. Ένα δράμα να μη βλέπεις.

Όταν φτάσαμε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ήρθε μια μέρα μια κυρία που ήταν στην ογκόνωση του Μεταξά που λεγόταν ψυχαγωγία. Αυτές πήγαιναν και θωτούσαν τους στρατιώτες μήπως θέλουν να γράψουν γράμμα στους δικούς τους ή ανέχουν καθόλου λεφτά. Μας έκαναν παρέα, μας έλεγαν πρόγραμμα που τόνωναν το ηθικό του κάθε στρατιώτη. Εγώ δεν είχα καθόλου λεφτά να γράψω ένα γράμμα στην Κορυτσά, ο νοσοκόμος μου πήρε όλα τα λεφτά μου. Της λέω να μου δώσει ένα φάκελο και χαρτί, μολύβι να γράψω ένα γράμμα.

Έγραφα ένα γράμμα στον συγχωρεμένο θείο μου τότε ταχυδρόμο Αναστάσιο Δήμο. Του έγραφα να πεί στους δικούς μου ότι είμαι στο Νοσοκομείο ανάπτηρος με ένα πόδι. Το έδωσα στις κυρίες για να το στείλουν. Μού είπαν μήπως θέλω λεφτά για να γράψω την οργάνωση της Κορυτσάς. Λαβαίνοντας το γράμμα ο θείος Τάσιος είπε στους δικούς μου ότι ήμουν εν ζωή και έγραψε γράμμα στον αδελφό του Θωμά, που ζούσε στην Αθήνα, ότι είμαι στο νοσοκομείο. Ο Θωμάς μόλις πήρε το γράμμα έσπευσε να με δει.

Ήρθαν ένα απόγευμα να με δούνε ο Θωμάς με το μακαρίτη Κώστα Καραμέτο (μακαρίτες και οι δύο τώρα). Την ώρα εκείνη βγήκα από το νοσοκομείο Καλλιθέας και πήγαιναν εκεί κοντά σε ένα κινηματογράφο να περάσω την ώρα μου. Όλα ήταν δωρεάν. Στο δρόμο συνάντησαν δύο κυρίους. Ήταν ο Θωμάς με τον Κώστα Καραμέτο. Εγώ δεν τους γνώρισα ούτε και αυτοί αφού προσπέρασαν και πήγαιναν για το νοσοκομείο. Γυρνά όμως ο Θωμάς και με ρωτάει: "μήπως παιδί μου είσαι ο Γιώργος Τσιτιμπής;" Του λέω εγώ: "ναι ο Γιώργος είμαι". Μού λέει τότε: "είμαι ο Θωμάς ο Δήμος", "κι εγώ είμαι ο Κώστας Καραμέτος του Γεωργίου" μου λέει ο άλλος. Καθίσαμε αρκετή ώρα κουβεντιάζοντας. Φεύγοντας μου έδωσαν από 150 δρχ. ο κάθε ένας. Τους ευχαριστήσα και έφυγαν.

Λίγες μέρες μετά ήταν έξω στη βεράντα του νοσοκομείου ένας συνάδελφος εβραίος από τη Θεσσαλονίκη ακρωτηριασμένος από κρυπταγγήματα και τον ωρτησές ένας κύριος μήπως ξέρει έναν Τσιτιμπή, ναι του λέει και έρχεται γρήγορα και με φωνάζει: "Γιώργο καπού ο κύριος σε θέ-



ταν εκεί από το φέρνο των αεροπλάνων. Θυμάμαι την τελευταία φορά λέει ο καπετάνιος του καραβιού: "από τόσους τραυματίες, κάποιος θα έχει τύχη, αυτοί πολλές φορές γλίτωσαν από του χάρη".

Συνέχεια από τη σελίδα 12

λει". Βγαίνω έξω και με πλησιάζει ένας κύριος που δεν τον γνώριζα. Μού λέει: "ο Τσιτσιπής"; Του λέω: "ο ίδιος". Μού λέει: "Δημητρίος Ντερέκας". Εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά. Από ότι μας έλεγε ο πατέρας μου ήμασταν συγγενείς. Ο Ντερέκας ήταν Ταμειακός Υπάλληλος πολλά χρόνια στην Αθήνα. Καθίσαμε αρκετή ώρα κουβεντιάζοντας. Μού έκανε κουράγιο, να μη στεναχωρίεμαι για το πόδι, το κράτος θα μας δώσει συντάξεις, θα ξήσουμε καλά, κ.λ.π. άλλα πολλά. Προσεφέρθη να μου δώσει λεφτά, του είπα ότι έχω αρκετά, γιατί μου έδωσαν ο Θωμάς κι ο Καραμέτος. Μετά έφυγε.

Μετά από λίγες μέρες οι Γερμανοί μας έβγαλαν εμάς από το Νοσοκομείο αυτό γιατί έφεραν δικούς τους τραυματίες από τη Μέση Ανατολή. Πριν μας βγάλουν έδωσαν διαταγή μέσα σε δύο μέρες να εκκενωθεί το Νοσοκομείο. Πρόβλημα μεγάλο δεν ήξεραν που να μας πάνε. Για μας στιγμή έρχονταν κατά δεκάδες Αθηναίοι πολίτες και μας έλεγαν: "μη στεναχωρίστε εάν δεν βρεθεί τρόπος που να μείνετε, εμείς θα σας πάρουμε στα σπίτια μας". Ο πατριωτισμός των Αθηναίων ήταν άνευ προηγουμένου. Όλοι εμείς οι τραυματίες είμαστε ευγνώμονες στο λαό της Αθήνας. Τελικά πήραν κρεβάτια μέσα στο Ζάπτειο και εκεί έγινε Νοσοκομείο.

Δυστυχία και πείνα μεγάλη. Να βλέπεις τους συνανθρώπους μας να πεθαίνουν από την πείνα. Κάθε πρωί να μιαζένουν πτώματα με τα κάρα στους δρόμους από την πείνα. Ερχόταν στα Νοσοκομεία αυτοί οι υπεροπτιώτες Αθηναίοι που πέθαιναν από την πείνα μήπως μας περίσσευε λίγο φαγητό ή καμιά γαλέτα.

Ήρθε η ώρα να φύγουμε για

τα σπίτια μας, εφόσον γίναμε καλά. Στις 14 Αυγούστου 1941 παρόντες το εξιτήριο από το Ζάπτειο Νοσοκομείο. Προτού φύγουμε μας έδωσαν, μέχρι να βγεί η σύνταξη, 7.000 δρχ.. Στρατιωτικό Απολυτήριο και Στρατιωτική Ταυτότητα. Όταν ήμασταν ακόμα στο Νοσοκομείο στην Καλλιθέα (Ορφανοτροφείο) ήρθε μια μέρα η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού κανονισμού Πολεμικών Συντάξεων. Ήρθαν και σε εμένα. Κοίταγαν όλοι το τραύμα μου. Μου είπαν ότι το τραύμα σου λέγεται: "ακρωτηριασμός δεξιού ποδιού από της μεσότητος του μηρού". Ανοίγει ο Γραμματέας το Νόμο για να δούν πόσα εκατοστά αναπτηρίας δικαιούμονυν και μου λένε ότι ο Νόμος λέει πως δικαιούσαι λόγω του τραυματισμού σου 65 εκατοστά αναπτηρίας, 2.600 δρχ. το μήνα. Τελείωσαν και έφυγαν.

Στο Νοσοκομείο είχα ένα φίλο καλόν που λεγόταν Καρκαβίτσος. Μού λέει με καμιά μέρα προτού φύγουμε: "σου βρήκα ένα πλαρίνο ελαφρώς μεταχειρισμένο με 1.400 δρχ.". Ενώ τα καινούργια τότε είχαν 4 - 5 χιλιάδες δρχ. Το πήρα και το είχα στο χωρίο.

Φεύγοντας από το Νοσοκομείο μας έβαλαν σε τραίνο. Φτάσαμε στη Θήβα. Από εκεί μας έβαλαν σε αυτοκίνητα για τη Λαμία διότι ήταν η γέφυρα της Παπαδιάς και δεν πέρναγε τραίνο. Σκοτωμός γινόταν ποιος θα πρωτομπεί στα αυτοκίνητα. Ήταν ανάμεσά μας και πολίτες. Ένας αριθμός του τραίνου λέει ότι θα προτιμήθουν πρώτα οι ανάπτηροι. Ήταν μια γυναίκα εκεί την οποία την είχαν οι Γερμανοί. Αυτή έπαιρνε διάφορους πολίτες και τους έβαζε στα αυτοκίνητα. Βλέπει αυτός ο αριθμός τη γυναίκα αυτή να βάζει πολίτες και φωνάζει μεγαλοφρόνως: "δεν θα βάλουμε τις φιλενάδες των Γερ-

μανών να μας διοικήσουν". Μας βάζει επάνω εμάς τους τραυματίες και έτοι φύγαμε για Λαμία. Ο δε αριθμός αμφιβάλω εάν θα γλίτωσε από τους Γερμανούς με την κουβέντα που είπε.

Στη Λαμία μας έβαλαν σε άλλο τραίνο για τα Φάρσαλα. Από εκεί για Καρδίτσα εκείνη τη μέρα δεν είχε τραίνο. Ήταν κι άλλοι τραυματίες μαζί μου. Ήταν κι ένας πολίτης για Καρδίτσα. Βρήκαμε ένα κάρο να μας πάει στην Καρδίτσα. Αυτός ο πολίτης είχε ένα τενεκέ λάδι. Φτάσαμε σε μια γέφυρα που την φύλαγαν Ιταλοί. Μας λέει ο πολίτης: "σας παρακαλώ να πείτε ότι το λάδι είναι δικό σας, αλλιώς θα μου το πάρων". Φτάσαμε στη γέφυρα, κάνουν έλεγχο οι Ιταλοί, βρίσκουν το λάδι, τους λέω εγώ: "δικό μου είναι το λάδι". Το άφησαν.

Φτάσαμε στην Καρδίτσα. Πήγα στο Ξενοδοχείο του Μυλωνή για να ξεκουραστώ λίγο μέχρι να έρθει ο πατέρας μου με τη μάννα μου για να με πάρουν για το χωριό. Τους είχε κάνει τηλεγράφημα ο μακαρίτης Ντερέκας πότε θα έφτανα στην Καρδίτσα.

Μετά το Ξενοδοχείο του Μυλωνή πήγα στο Χάνι του Ν. Μάγκα γιατί εκεί θα ερχόταν οι δικοί μου. Βγήκα έξω και κοίταγα το δρόμο. Βλέπω τους γονείς μου να έρχονται με το μουλάρι. Μόλις με αντίκρισαν δεν μπορώ να σας περιγράψω περισσότερα. Κόντεψαν να πάθουν συγκοπή. Συνήλθαν μετά και φύγαμε για το χωριό.

Στο χωριό φτάσαμε αργά το απόγευμα. Εγώ έμενα τότε στα Σαραντάπορα, στα Τσιτιμπέϊκα. Όταν φτάσαμε στη ράχη "Κατσούλη" μας είδαν από τα σπίτια που ερχόμασταν. Σύσσωμοι δύο οι Τσιτιμπέοι, μικροί και μεγάλοι, έτρεξαν και ήρθαν να μας προϋπαντήσουν. Ως και ο θείος Γιώργος Τσιτιμπής, άρωστος ήρθε κι αυτός, μακαρίτης τώρα. Την άλλη μέρα άρχισαν να έρχονται συγγενείς και φίλοι να με δούνε.

Μετά από δύο μέρες, μου φαίνεται, ήρθαν δυσ ργιούλες. Μπήκαν μέσα στο σπίτι και στη σάλα του σπιτιού κάθισαν και έβγαλαν τα γουρνοτάρουχα που φορούσαν. Τότε δύος ο κόσμος γουρνοτάρουχα φορούσε. Μού

ΝΕΡΑΪΔΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ**→ Συνέχεια από τη σελίδα 1**

ρωση του οδικού άξονα Λίμνη Πλαστήρα - Καρπενήσι. Από τη Λίμνη μέχρι τα Γιαννουσέϊκα είναι εδώ και χρόνια άσφαλτος. Ποια λογική λέει ότι αυτό το μικρό τμήμα πρέπει να παραμένει χωματόδρομος, όταν έχει τόσο μεγάλη κίνηση; Όπως κάθε μέρα έτσι και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου δυο I. X. ερχόμενα από τη Λίμνη Πλαστήρα και πηγαίνοντας προς Καρπενήσι σταμάτησαν για καφέ στο καφενείο του χωριού μας. Με το που κάθισαν οι άνθρωποι μας ρώτησαν απορημένοι γιατί δεν έχει γίνει ακόμα αυτό το μικρό κομμάτι του δρόμου από Γιαννουσέϊκα μέχρι Νεράϊδα. Μα τόσο ωραία φύση και νηματοδοτηθεί ακόμα ο δρόμος. Τι στιγμή που βλέπουμε να χρηματοδοτούνται συνέχεια δρόμοι στο νομό μας, απαιτούμε να χρηματοδοτηθεί αμέσως, επειγόντως ο δρόμος, το τμήμα Γιαννουσέϊκα - Νεράϊδα.

με στο δρόμο αυτό; έλεγαν. Ειδικά από τη γέφυρα μέχρι να ανεβούν στην άσφαλτο οι άνθρωποι δεινοπάθησαν, έσπασαν τα αυτοκίνητά τους. Τι να πούμε! Είναι ντροπή στο 2005 να βρίσκονται τέτοιοι σημαντικοί δρόμοι σ' αυτή την άθλια κατάσταση.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Οι πιέσεις μας πρέπει να ενταθούν σε όλα τα επίπεδα. Δε μπορεί να είναι εδώ και έξι μήνες η μελέτη του δρόμου αυτού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και να μην έχει χρηματοδοτηθεί ακόμα ο δρόμος. Τι στιγμή που βλέπουμε να χρηματοδοτούνται συνέχεια δρόμοι στο νομό μας, απαιτούμε να χρηματοδοτηθεί αμέσως, επειγόντως ο δρόμος, το τμήμα Γιαννουσέϊκα - Νεράϊδα.

σαμε κακή ζωή.

Εμείς που δώσαμε το αίμα μας για την πατρίδα. Εγκατελήμενοι κι εκείνοι που άφησαν τα κόκκαλά τους στα βουνά της Αλβανίας. Δεν σκέφτηκε το Ελληνικό Κράτος ποτέ τόσα χρόνια πώς θα ζήσουν τα ορφανά παιδιά τους. Αίσχος για το Ελληνικό Κράτος με τις συντάξεις κοροϊδίας που μας έδιναν και δίνουν.

Μα κανένας πολιτικός, καμία κυβέντηση δεν πήρε το παραδειγμα του Αειμνήστου Πατριώτη Στρατηγού Πλαστήρα που το 1951 - 1952 όταν είχε γίνει Πρωθυπουργός για λίγο, μόλις ήρθε στην εξουσία είπε: "είναι ντροπή μας να παίρνουν τέτοιες συντάξεις οι ανάπτηροι πολέμου και τα θύματα πολέμου". Ενώ τότε έπαιρναν 500 δρχ. και κάτι (δεν ενθυμούμε ακριβώς) μας έδωσε αμέσως αύξηση που φτάσαμε τις 1.500 δρχ. το μήνα. Για τα θύματα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα τους έδωσε, πάντως τους έδωσε κι αυτούς ικανοποιητική σύνταξη.

Έκτοτε κανείς μα κανείς δεν μας θυμήθηκε. Συντάξεις πείνας έδιναν και συνεχίζουν να δίνουν. Ωστόσου απαλλαγούν από εμάς. Γεώργιος Σεραφείμ Τσιτιμπής. Τραυματίστηκα 7 Απριλίου 1941. ΣΥΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Όλοι εμείς οι Ανάπτηροι του Ιταλοαλβανικού Πολέμου (είμαστε εν τη ζωή πολύ λίγοι πλέον) φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο με το πιο πικρό παρόπονο από το Ελληνικό Κράτος που μας εγκατέλειψε και περάστηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεγάλη η τιμή που δημοσιεύσαμε αυτό το κείμενο. Ποιος ωρητής, ζήτησε απ' το συγχωνό μας να του πεί για αυτά; Το όνομά του δεν έχει σημασία. Τον ξέρει εκείνος κι αυτό φτάνει και περισσεύει. Μόνιμος κάτοικος του χωριού μας είναι αλλά σημασία έχει αυτό που τον έγραψε στην επιτολή: "...σου στέλνω το ιωτογιό του Αλβανικού πολέμου και σε ευχαριστώ εκάθιδαν της παραδίας μου για την Πατριωτική πράξη σου, πέρασαν τόσα χρόνια από τότε μα κανείς δεν είχε την φρεσκη του Πατριωτισμού να το πράξει, και βρεθήκατε εσείς, και πάλι σας ευχαριστώ...". Να είσαι πάντα καλά συγχωριανέ μας Γιώργο Τσιτιμπή.

ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ

Πρόσφατα, με τη συμβολή πολλών δωρητών και με την αμέριστη βοήθεια εκείνων που αφέρωσαν πολλές ώρες προσωπικής εργασίας, περατώθηκε η κατασκευή του οστεοφυλακίου του κοιμητηρίου Σαρανταπόρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ", θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν με κάθε τρόπο και μέσο στην περάτωση αυτού του έργου και ιδιαίτερα εκείνους που προσέφεραν από το υστέρημά τους.



Για το Δ. Σ. του Συνδέσμου:

Ο Πρόεδρος
Χρ. Τσιτιμπής

Ο Γραμματέας
Κων. Βουρλιάς

Ευχαριστήριο για τους προσφερθέντες ανέγερσης νέου κοιμητηρίου Σαρανταπόρου από το απερχόμενο Δ.Σ.

Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2005.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας εκφράζει δημοσίως τις θερμότατες ευχαριστίες του σε όλους όσους βοήθησαν οικονομικά για την ανέγερση του νέου Κοιμητηρίου στο Σαραντάπορο και ιδιαίτερως ευχαριστεί για τη γενναιόδωρη ενίσχυση τους:

1. Άγγελο Λιάπη.
2. Σπανό Γεώργιο του Ευαγγέλου.
3. Λιάπη Νικόλαο.
4. Καραμέτο Δημήτριο.
5. Δήμο Ιτάμου: ο οποίος εκπόνησε το σχέδιο και την μελέτη, και για τη διάθεση υλικών.
6. Εφημερίδα: "Τα Χρονικά της Νεράϊδας - Δολόπων", η οποία

στάθηκε απόλυτα στη διάθεσή μας με τις τακτικές της δημοσιεύσεις.

7. Λάμπρο Γάκη: για την διάθεση μηχανήματος για διαμόρφωση χώρου και διάνοιξη θεμελίων.

8. Θάνο Απόστολο: για την διάθεση μηχανήματος για την εκκαθάριση του χώρου.

9. Εξωραιϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας και όσους Νεραϊδιώτες βοήθησαν οικονομικά για τον ίδιο σκοπό.

10. Όλους τους Σαρανταπορίσιους και φίλους που ανταποκρίθηκαν.

Η ευγενική τους αυτή ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία στους χαλεπούς καιρούς που διανύου-

με και κυρίως διότι αντιμετωπίστηκε ένα σημαντικό ζήτημα για το Σαραντάπορο.

Πιστεύοντας ότι η δημοσίευση της παρούσας έστω και με κάποια καθυστέρηση αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη της ευγνωμοσύνης μας, για την ευγενική τους ενέργεια, παροτρύνουμε όλους τους συμπατριώτες να μημηθούν, κατά το δυνατό, αυτή την ενέργεια, για να μπορούμε πάντα να προσφέρουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Μετ' εξαιρέτου τιμής
Εκ μέρους του απερχόμενου Δ.
Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων
Σαρανταπορίου-Μεγαλάκκου

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Δήμος
Δικηγόρος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση στην έγκριτη εφημερίδα σας "Τα Χρονικά της Νεράϊδας - Δολόπων" του παρακάτω κειμένου:

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

1. Ανώνυμος.	20 ευρώ.
2. Βούλγαρη Λλεξάνδρα του Γ.	50 ευρώ.
3. Βούλγαρης Γεώργιος του Κων.	100 ευρώ.
4. Βούλγαρης Ηλίας του Δημ.	20 ευρώ.
5. Βούλγαρης Λάμπρος του Γ.	50 ευρώ.
6. Βούλγαρης Νικόλαος του Λουκ.	30 ευρώ.
7. Γάκης Θωμάς του Λ...	50 ευρώ.
8. Γάκη - Τίκα Ρούλα του Θωμά.	50 ευρώ.
9. Γάκη Τσιβούλα του Κων.	50 ευρώ.
10. Γιαννουσάς Νικόλαος του Φωτ.	50 ευρώ.
11. Γεροκώστας Απόστολος του Δημ.	100 ευρώ.
12. Δήμος Σπυρίδων.	100 ευρώ.
13. Θάνος Περικλής του Δημ.	150 ευρώ.
14. Θάνου Βασιλική του Βασ.	20 ευρώ.
15. Καραμέτος Δημήτριος του Νικ.	460 ευρώ.
16. Κοντογιάννης Γεώργιος του Δημ.	50 ευρώ.
17. Λιάπτης Άγγελος.	1500 ευρώ.
18. Λιάπτης Νικόλαος του Αθαν.	50 ευρώ.
19. Μαργαρίτης Ευάγγελος του Κων.	30 ευρώ.
20. Σπανός Βάσιος του Χαρ.	40 ευρώ.
21. Σπανός Γεώργιος του Χαρ.	50 ευρώ.
22. Σπανός Τρύφων του Γ...	100 ευρώ.
23. Σύνδ. Αποδ. Σαραντ. & Μεγ/κου "Ο Άγ. Κων/νος"	500 ευρώ.

Τους ευχαριστούμε θερμά.

Για το Δ. Σ. του Συνδέσμου

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Δήμος

Ο Γραμματέας
Κων. Βουρλιάς.

Η ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ο σεβασμός για την ιστορία του τόπου μας με αναγκάζει ν' ασχοληθώ με τη βρύση της Κρανιάς.

Γνωστές σε όλους μας είναι οι ορεινές θέσεις της Κρανιάς και του Ιτάμου οι οποίες ανήκουν στην περιοχή του Δήμου μας και αποτελούν ιδιαίτερα μια λαμπερή ιστορία για τον τόπο μας.

Κορυφές και διάσελα βουνών που έχουν προσφέρει στον κόσμο των Αγράφων σπουδαίες εξυπηρετήσεις.

Εδώ υπάρχουν παραδοσιακές βρύσες με κρυστάλλινα νερά που ανακούφιζαν τους κουρασμένους στρατοκόπους.

Απ' εδώ περνούσαν καθημερινά σαν μερμήγκια ατελείωτα καραβάνια ξαλιγκωμένοι με καλαμόκι

από τη Θεσσαλία οι φτωχοί Αγραφιώτες για το ψωμί που του χρειάζονταν.

Πικραμένοι και πνιγμένοι στον ιδρώτα στάθμευαν για να πάρουν λίγη ανάσα, να δροσιστούν από τις βρύσες και να συνεχίσουν τον μακρινό τους δρόμο για να φθάσουν κάποτε τσακισμένοι από την πολλή κούραση στα σπίτια τους.

Οι όμορφες αυτές βρύσες στολίζονται επιπλέον για την προσφορά τους στους μακρόχρονους απελευθερωτικούς αγώνες κατά την εποχή της σκλαβιάς.

Αναφέρομαι εδώ ιδιαίτερα για τη βρύση της Κρανιάς που χαρίζει για το χωριό μας τη Νεράϊδα μια σημαντική και ανεκτίμητη παράδοση. Μια ζωντανή Αγραφιώτικη βρύση που

πρόσφερε από τη θέση αυτή απεριγραπτή ανθρωπιστική βοήθεια. Εκεί πάνω, στο Σαραντάπορο, δίπλα στον αμαξιτό δρόμο, μέσα στην αγκαλιά των ελατιάδων και την αρχοντιά της φύσης που σ' αυτή τη θέση χρόνους και καιρούς εντυπωσίαζε τους περαστικούς με την αρχοντική της παρουσίαση, δροσίζοντας τους κουρασμένους διαβάτες με τα κρυστάλλινα νερά της. Εδώ σ' αυτή τη βρύση ήταν το αλλοτινό λημέρι των Κατσαντωναίων.

Εδώ σε σκληρή μάχη μεταξύ των Κατσαντωναίων και Τούρκων έπεσε μαχόμενος ο Πρωτοκαπετάνιος Δίπλας.

Εδώ όπως αναφέρει η παράδοση στάθμευε στο διάβα του για κάποια ανάσα ο μεγάλος κήρυκας της Χριστιανοσύνης και της λευτεριάς ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

Σήμερα η εικόνα της



προκαλεί θλίψη, βουβή και πικραμένη χωρίς νερό και η φωτογραφία όπως βλέπετε είναι αδιάφευστος μάρτυρας και δημιουργεί στα μάτια των περαστικών μια πολύ δυσάρεστη εντύπωση για εγκατάλειψη και παρακμή. Κάνουμε θερμή παρακληση στο Διαμέρισμα Νεράϊδας και το Δήμο Ιτάμου να ενδιαφερθούν για την επαναλειτουργία της βρύσης για να συνεχίσει το μακρόχρονο πλούσιο κοινωνικό της έργο.

Παπα-Γιώργης Δήμου



"Αριστερά: Ρέλλιας Γεώργιος του Δημητρίου - έμπορος - γυιός του σγωνιστή του ιερού Αγώνα 1821 - 1829 Ρέλλια Δημητρίου του Κων/νου εκ Φουρνάς.

Δεξιά: Παπαδόπουλος Γεώργιος εκ Σπινάσας (Νεράϊδας Δολόπων). Διετέλεσε Δήμαρχος Δήμου Δολόπων τις χρονιές 1891 - 1895. Καρδίτσα 25 - 5 - 1912.

Η φωτογραφία είναι από το φωτογραφικό αρχείο του φίλου και συμμαθητή μας στο Γυμνάσιο Φουρνάς, τη δεκαετία του '70, Ευθυμίου Κ. Ρέλλια. Έχει δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα "Ο Φουρνάς των Αγράφων" στο φύλλο του καλοκαιριού".

INTERNET WWW.teilar.gr/~spanou.e/neraida

Είναι η καινούργια διεύθυνση της ιστοσελίδας, για το χωριό μας, στο Internet. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση αυτή όπου θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τα χωριά της Κοινότητας Νεράϊδας. Χρησιμοποιώντας μια πολύ ωραία φόρμα μπορείτε να στείλετε e-mail με δικά σας στοιχεία. Την ιστοσελίδα αυτή κατασκεύασε η συγχωριανή μας φοιτήτρια Πληροφορικής Ειρήνη Ελευθερίου Σπανού από την οποία λάβαμε την εξής επιστολή:

Λόγω περαιώσεως των σπουδών μου και για μικρό χρονικό διάστημα έπαψε να υπάρχει η ιστοσελίδα του χωριού μας στη γνωστή σε όλους μας διεύθυνση. Τώρα, λόγω μεταπτυχιακών σπουδών μου, το TEI Λάρισας μου παραχώρησε εκ νέου χώρο δωρεάν, για την ιστοσελίδα μας, μέχρι περατώσεως και των νέων μου σπουδών.

Θέλω όμως να γνωρίσω στους συμπατριώτες μου ότι η ιστοσελίδα πρέπει να εμπλουτίζεται και παρακαλώ τους φορείς του χωριού μας και οποιοδήποτε άλλο να μου στέλνουν στοιχεία που αφορούν τον τόπο μας.

Τέλος σας γνωρίζω ότι τελεώνοντας το μεταπτυχιακό μου η ιστοσελίδα θα πάψει να υπάρχει αν κάποιος δεν αναλάβει τις δαπάνες που απαιτούνται για την συνέχισή της.

Η νέα διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι
www.teilar.gr/~spanou.e/neraida
Ειρήνη Ελ. Σπανού
Παλαμίδου 7
Λάρισα

Σιδηροκατασκευές - Σπίτια Προκάτ - Κάγκελα
Παγκάκια κ.ά. Σχετικές Εργασίες

Καραμέτος Δημήτριος Νίκ.

10 χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας

τηλ. 2441 0 83153

κιν. 6978691511

ΜΙΚΡΟ - ΝΕΑ και ΜΙΚΡΟ - ΓΚΡΙΝΙΕΣ του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

(Γι αυτούς που δεν τα έζησαν)

◀ Άλλη όψη είχε φέτος η γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο εκκλησάκι του σχολείου μας. Έλαφη πάντα από καθαριότητα. Πανέμορφα τα πλακάκια και τα πεζουλάκια που έγιναν. Μπράβο στον παπα - Βάιο αλλά και στον Τάσο και το Νικολάκη που τα έφτιαξαν.

◀ Άσπρα χέρια δεν έβλεπες τις μέρες αυτές. Κατάμαυρα από τα καρύδια που καθάριζαν. Άσχετα αν από αυτά τα μισά ήταν τρύπια από τα ποντίκια και τις βερβερίτσες.

◀ Ακόμα μένουμε με το παράπονο για να μας στείλουν οι απόδημοι του εξωτερικού ανταποκρίσεις, για τη ζωή τους εκεί, την κοινωνία τους, τις εκκλησίες, τις διασκεδάσεις τους και την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους. Εμείς πάντως θα περιμένουμε.

◀ Για εξελίξεις όσον αφορά το δρόμο για Τριφύλλα και Γιαννουσέϊκα θα

ta βρείτε σε άλλη στήλη της εφημερίδας μας.

❖ Xilia ευχαριστώ στον "ΕΧΕΜΥΘΟ" για τα τόσα καλά λόγια που έγραψε για μένα στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Είναι ένας απ' τους καλύτερους συνεργάτες και πάντα θα περιμένουμε τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας.

◀ Παράπονα εκφράζουν οι συγχωριανοί μας γιατί πηγαίνουμε στο χωριό μόνο το καλοκαίρι που είναι όλα τόσο όμορφα και γεμάτο εκδηλώσεις και διασκεδάσεις. Πρέπει να πηγαίνουμε και το χειμώνα με τους πάγους και τα χιόνια πάνω από ένα μέτρο πολλές φορές για να νοιώσουμε κι εμείς τη ζωή τους, τις δυσκολίες που έχουν καθώς επίσης και τη μοναδιά τους.

◀ Εννέα μήνες μένουν ακόμη μέχρι να ψηφίσουμε τους εκλεκτούς του χωριού μας: Συμβούλους, Προέδρους, Δημάρχους και

Νομάρχες. Σκεφθείτε καλά ποιοι ενδιαφέρθηκαν και ποιοι πόνεσαν για μας. Να μην τους βλέπουμε μόνο μια φορά κάθε 4 χρόνια.

❖ Mην ξεχνάτε ποτέ την Οικονομική ενίσχυση της Εφημερίδας μας. Εμείς σε εσάς στηριζόμαστε για να συνεχίσουμε. Κανένας δεν μας έδωσε δεκάρα και ούτε προβλέπω ότι θα μας δώσει.

❖ Το παράπονό μας παραμένει από το Δήμο Ιταμου να μας στέλνει από το δελτίο τύπου για όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Προβλεπόμενα έργα για την περιοχή μας, προβλήματα που υπάρχουν, εκδηλώσεις και τόσα άλλα που αντιμετωπίζει.

❖ Στον συγχωριανό μας Ηλία Μαλάμη που έκανε εγχείρηση και θα βρίσκεται για πολύ χρόνο στο Νοσοκομείο της Λάρισας, του ευχόμαστε καλή και γρήγορη ανάρρωση.

Τάκης Χαλάτσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ

Στο δεύτερο δεκαήμερο του φετινού Σεπτέμβρη συναντήθηκαν στην Αθήνα ο Πρόεδρος του χωριού μας, Γιάννης Καραμέτος και οι δύο πρόεδροι των Συλλόγων Αποδήμων της Αθήνας και του Μορφωτικού της Νεράϊδας, Δημήτριος Κουσάνας και Σταύρος Μητσάκης αντίστοιχα. Παραβρέθηκαν επίσης τα δύο μέλη της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας Τάκης Χαλάτσης και Γιάννης Μπαλτής. Ο Γιάννης Καραμέτος, πρότεινε να ρωτήσουμε για οικόπεδο, για τη δημιουργία ζενώνα στη Νεράϊδα και ο υπογράφων ανέλαβε το θέμα προσωπικά.

Σχετικά με τα οικόπεδα στη Καληκαριά, οι αδελφοί Κυρίτσι Όσο και ο Νικόλαος Κού-

στελος δεν έχουν κάνει ακόμη την αποδοχή.

Η τελευταία επικοινωνία που είχα, ήταν τηλεφωνικά με τη Φρόσω Μπακόλα η οποία μου ανακοίνωσε τα εξής: "Εγώ και η αδελφή μου η Μαίρη από χρόνια είχαμε την επιθυμία να κάνουμε δωρεά στο χωριό μας τη Νεράϊδα οικόπεδο 500 μέτρων, δεξιά του δημοσίου δρόμου, μετά την παπαδόβρυση, αλλά κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον".

Μετά απ' αυτά την ευχαριστησα για τη γενναιοδωρία της, και εύχομαι οι υπεύθυνοι να ενδιαφερθούν για την υλοποίηση.

Δημήτριος Κουσάνας



"Χρόνια και ζαμάνια το συγκεκριμένο χάλι αυτών των πινακίδων, στα Γιαννουσέϊκα. Κανείς μα κανείς δεν σέβεται τους διερχόμενους; Θα πείτε: 'όλα τάχε ο Δήμος ο φερετζές του έλειπε!'".

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΑΝΑΣ

Ανοίξτε το δρόμο για Μοναστήρι

Με την πρώτη βροχή, στις αρχές του Νοέμβρη, τα μπάζα της διαπλάτυνσης στη θέση "Λογγές" βούλιαζαν και ο δρόμος Νεράϊδα - Γιαννουσέικα έκλεισε στη θέση αυτή. Από τότε παραμένει κλειστός. Ουδείς ασχολείται! Μα κύριοι είμαστε σοβαροί; Απαιτούμε να ανοίξετε αμέσως το δρόμο. Εσείς που αφήσατε τότε τον εργολάβο να κάνει εκεί ότι θέλει να βάλετε τώρα μηχάνημα να ανοίγει το δρόμο. Το μηχάνημα να είναι εκεί επί μονίμου βάσεως, να ανοίγει συνεχώς το βούλιαγμα των μπάζων σε κάθε βροχή. Να ανοίξετε το δρόμο επειγόντως!

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ

Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά, το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός είχε κι ένα άλλο όραμα πιο "προσγειωμένο", την **ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ**. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον θεσσαλικό κάμπο με τους κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί;

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα αίματος του Συνδέσμου.

ΧΑΡΙΣ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ ΑΘΗΝΑ:

Αρεταίειο Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά τόπους Νοσοκομεία.

Πληροφορίες: Γιαννουσάς Δημότριος τηλ. 210 7755288

Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου "Ο Άγιος Κωνσταντίνος"

Γενική Συνέλευση Αποδήμων

Το Δ. Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων Νεράϊδας καλεί όλους τους Αποδήμους στην Αθήνα Νεράϊδιώτες στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου, (5 Φεβρουαρίου) ώρα 11 π.μ. στη γνωστή αίθουσα του Palmie Bistro (Ιδιοκτησίας αδελφών Κουτρουλιά από τη Μαυρομάτα) στην πλατεία Κάραβελ. Θα γίνει απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ. Σ. και εκλογή νέου. Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη γιατί τα εικαρεμή θέματα της γενέτειράς μας είναι πολλά και για τη λύση τους απαιτείται η ενεργοποίηση όλων μας.

Δ. Σ. ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Ο κ. Μυρισιώτης στο δρόμο Σαραντάπορα - Νεράϊδα

Ο κ. Μυρισιώτης, το γραφείο του οποίου έκανε τις μελέτες για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Σαραντάπορα - Νεράϊδα, ανταποκρινόμενος στην αίτηση των φορέων, ήρθε την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου να δει ο ίδιος εάν τα έργα έγιναν σύμφωνα με τις μελέτες. Μελέτες οι οποίες κόστισαν τότε περίπου 35.000.000 δραχμές. Μηχανικοί του γραφείου του συνέχισαν και τις επόμενες ημέρες τον έλεγχο και θα συντάξουν έκθεση με όσα εκεί είδαν. Το έγγραφο φυσικά και θα δημοσιευθεί από την εφημερίδα μας μόλις το πάρουμε.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, Δημοτικού Διαμερίσματος Νεράϊδας, Γιάννης Καραμέτος εύχεται για τις γιορτές στους απανταχού Νεράϊδιώτες: Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά και να μην ξεχνάμε ποτέ τη Νεράϊδα. Να βοηθάμε όσο κι όπου μπορεί ο καθένας το χωριό. Να ανεβούμε όσοι περισσότεροι μπορούμε τις γιορτές των Χριστουγέννων να ζωντανέψει το χωριό μας.



Μετά από 30 χρόνια

Τον Σεπτέμβριο του 1975 ξεκινήσαμε το μαθητικό μας οδιπορικό στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου Φουρνάς. Στην πορεία κάποιοι έφυγαν πριν την αποφοίτησή τους για άλλες πολιτείες. Μετά από 30 χρόνια η νοσταλγία για μια συνάντηση αναμνήσεων θα υλοποιηθεί αν όλοι οι συμμαθητές εκείνης της εποχής παρευρεθούμε το Σάββατο 12 Αυγούστου 2006 και ώρα 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία Φουρνάς. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν οι δηλώσεις συμμετοχής κριθούν ικανοποιητικές. Μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα πρωτοβουλίας για περισσότερες πληροφορίες.

Αλατά Σουλτάνα: τηλ.: 2231 0 35473.
Κουσάνας Κώστας: τηλ.: 2235 0 52212, 697 2594310.



Συνάντηση Νεράϊδιων Φθιώτιδας

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2006 θα συναντηθούν στην ταβέρνα "Ψάθινη Φωλιά" Μεγάλης Βρύσης Λαμίας κάποιες οικογένειες συμπατριωτών μας. Όποιοι επιθυμούν να παρευρίσκονται πρέπει με δική τους πρωτοβουλία να κλείσουν τραπέζι. Δεν υπάρχει δυνατότητα οργανωμένου χορού όπως τα προηγούμενα χρόνια γιατί η προσέλευση κρίθηκε μικρή για την διοργάνωση χορού με προσκλήσεις. Τηλέφωνο ταβέρνας: 2231 0 23441.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Οικονομική ενίσχυση για την εφημερίδα μας μπορείτε να δίδετε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως η απόδειξη.

Αυτό, γιατί πολλές αποδείξεις χάνονται ή στο τυπογραφείο ή στο ταχυδρομείο με την εφημερίδα.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:

Μητσάκης Σταύρος Νικ. 210 3828768, Βαρελά Μαρία Ιωάνν. 24410 23526, Ολύμπιος Αναστάσιος 210 9735149 Σπανού - Βασιάκου Ελένη Γεω. 210 4818835, Μπαλτής Σπύρος Αθαν. 2441094401 210 7783560

Ευχαριστούμε πάρα πολύ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ζητεί συγγνώμη από τους συνδρομητές μας, για τυχόν παραλείψεις ή λάθη.

Αυτό συνέβη λόγω πληθώρας ψλησών και τεχνικών δυσκολιών. Ευχαριστούμε πολύ.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου της Κοινότητας Νεράϊδας "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" που προήλθε από τη Γενική Συνέλευση της 13ης Νοεμβρίου 2005, συγκροτήθηκε σε σώμα την 22η Νοεμβρίου 2005 ως ακολούθως:

Πρόεδρος	Χρήστος Κων. Τσιτσιμπής 210-7751560
Αντιπρόεδρος	Δημήτριος Ηλ. Βούλγαρης 210-5776940
Γραμματέας	Κωνσταντίνος Η. Βουρλιάς 210-9750888
Ταμίας	Νικόλαος Αν. Λιάπης 210-5050937
Μέλος	Σοφία Νικ. Λιάπη 210-7705019
Μέλος	Φώτιος Νικ. Νάππας 210-2405178
Μέλος	Γεώργιος Ηλ. Τσιτσιμπής 2105025469

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βασίλειος Γ. Τσιμπιμπής
Δημήτριος Ν. Γιαννουσάς
Κούλα Γάκη

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λάμπρος Γ. Βούλγαρης
Ελισάβετ Ηλ. Καραμέτου
Σεραφείμ Ηλ. Παπαδάκης

Σας ευχαριστούμε θερμά.
Για το Δ. Σ. του Συνδέσμου

Ο Πρόεδρος
Χρ. Τσιτσιμπής

Ο Γραμματέας
Κ. Βουρλιάς

Εργα από ΣΑΤΑ στο χωριό μας

Έγινε κανένα έργο με πιστώσεις από ΣΑΤΑ στο χωριό μας φέτος; Στη Λαϊκή Συνέλευση το καλοκαίρι μας είπατε ότι από τη ΣΑΤΑ αναλογούν φέτος για τους τρεις οικισμούς του Δ. Δ. Νεράϊδας 26.000 ευρώ. Στον οικισμό Νεράϊδας είπατε προγραμματίστηκε φέτος να τοσιμεντοστρωθεί ο δρόμος από κεντρική πλατεία προς βρύση Ιτιά και μέχρι βρύση Βρυσούλα, για τον κάτω μαχαλά δηλαδή. Ήρθε ο χειμώνας, άρχισαν τα χιόνια κι ακόμα το έργο αυτό δεν έγινε. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα γίνει αυτό το έργο κι αν έγινε κανένα άλλο έργο στον οικισμό μας; Γιατί εμείς δεν είδαμε να γίνεται κανένα απολύτως έργο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει περίπου τέλος Μαρτίου. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το τελευταίο φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.045 αντίτυπα. Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν κάποιος δεν λαβαίνει Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή του (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανή