



Τα Χρονικά της Νεράϊδας-Δολόπων

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 180^ο * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 92 * ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 * ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΝΕΡΑΪΔΑ

στορική μέρα η Τετάρτη 3 Αυγούστου 2005. Τρεις μέρες πριν του Σωτήρος. Ημερομηνία σταθμός θα μείνει στην ιστορία του χωριού μας αφού τη μέρα αυτή ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση και στο τελευταίο μέτρο του οδικού άξονα ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΝΕΡΑΪΔΑ. Επιτέλους! Το όνειρο έγινε πράξη. Ύστερα από 50 χρόνια.

Η ασφαλτόστρωση στο έτοιμο για άσφαλτο πλέον οδόστρωμα του τελευταίου μήκους 2.300 μέτρων τμήματος, Σαραντάπορα - Μουχτούρι, άρχισε την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε σε μόλις 5 εργάσιμες μέρες. Η επικοινωνία μας με την Καρδίτσα γίνεται τώρα πιο γρήγορη, πιο ασφαλής και πιο ανθρώπινη.

Ο δρόμος Σαραντάπορα - Νεράϊδα δεν μας χαρίστηκε από κανέναν. Έγινε με χρήματα του Ελληνικού Κράτους και της Ε. Ε. που δόθη-

→ Συνέχεια στη σελίδα 4

6ον Αντάμωμα Δημοτών Δήμου Ιταμου

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου το βράδυ στο χώρο των κατασκηνώσεων Καστανιάς το 6ον αντάμωμα των Δημοτών του Δήμου Ιταμου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Βασιλής Αναγνωστόπουλος, η πολιτευτής της Ν. Δ. κ. Ασημίνα Σκόνδρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτριον Σιούφα κ. Κων/νος Καραγιώργος.

Εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κυρίου Κύριλλου ο πατέρας Ιωάννης.

Ο Δήμαρχος Ιταμου κ. Θωμάς Σκαμπαρδώνης, ο αντιδήμαρχος κ. Ακρίβος Βασίλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κατσιούλας Γεωργιος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Καστανιάς, Καταφυγίου, Καροπλεσίου, Νεράϊδας και Ραχούλας κ.κ. Οικονόμου, Παπαγεωργίου, Γιαννουνάς, Καραμέτος και Τσιούκης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεροντόπουλος και Μπολτσής.

Μηνύματα έστειλαν: Οι Υπουργοί Τουρισμού και Εθνικής Άμυνας κ.α. Αβραμόπουλος και Σπυλιατόπουλος. Οι Βουλευτές του Νομού κ.κ. Τσιάρας, Ρόβλιας και Σαλαγιάνης. Οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ.κ. Γκούπας και Έξαρχος. Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Καλλιφύνιου κ. Κων. Ματζιάρας.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο φυσικό κάλος και στις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία έγινε από μέρους του Δημάρχου Θωμά Σκαμπαρδώνη και του Υφυ-

→ Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και Μφέτος ο επήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας την Παρασκευή 12 Αυγούστου το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Νεράϊδας. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που η πλατεία γέμισε ασφυκτικά όπως πάντα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η απονομή μεταλλίων στα τέσσερα πρώτα παιδιά των αντίστοιχων ομάδων που έλαβαν μέρος στους αγώνες δρόμου. Με το πολύ καλό Δημοτικό συγκρότημα του συγχωριανού μας Νεκτάριου Λυρίτση όλος ο κόσμος ευχαριστήρικε χορεύοντας και γλεντώντας μέχρι το πρωί. Η στιγμή όμως που το κέφι έφτασε στο αποκορύφωμα, κυριολεκτικά απογειώθηκε, ήταν όταν στις 5 το πρωί, οι γνωστοί μερα-

→ Συνέχεια στη σελίδα 2

ΜΙΚΡΟ- ΓΚΡΙΝΙΕΣ και ΜΙΚΡΟ- ΝΕΑ του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

(Γιαυτούς που δεν πήλθαν και δεν τα έζησαν)

■ Συνεχώς μεγαλώνουν τα ελατάκια στην εκκλησία και στο Πνευματικό Κέντρο. Λίγη φροντίδα θέλουν μόνο. Τίποτε άλλο..Σε λίγα χρόνια θα είναι ένα μικρό δασάκι.

■ Τα πλακάκια που έγιναν φέτος στο επάνω μέρος του Μοναστηριού, έδωσαν πολύ όμορφο όψη στον περίβολο, καθώς επίσης και στον περίβολο του Αγίου Δημητρίου που στρώθηκε όλος με πλακάκια. Συγχαρητήρια στον παπα-Βάιο για την πρωτοβουλία που είχε να ομορφύνει τόσο τους περιβόλους των εκκλησιών.

■ Η καθαριότητα στους κεντρικούς δρόμους του χωριού μας φέτος ήταν πολύ καλή, χάρη στη φροντίδα του Προέδρου αλλά και των συγχωριανών μας.

■ Μερικές λάμπες όμως δεν φώτιζαν χάρη στις μπαλίές των παιδιών. Του χρόνου οι

→ Συνέχεια στη σελίδα 9

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ

Η μελέτη του τμήματος Νεράϊδα - Γιαννουσεΐκα του οδικού άξονα Λίμνη Πλαστήρα - Καρπενήσι τελείωσε και είναι ήδη στα χέρια της Περιφέρειας. Περιμένουμε σύντομα τη δημοπράτηση για την ασφαλτόστρωση του τμήματος.

Υστερα από πρωτοφανή κινητοποίηση, λοιπόν, όλων μας και περισσότερο των φορέων επιπλέοντας η μελέτη τελείωσε και εστάλη στην Περιφέρεια. Πέρυσι στη Λαϊκή Συνέλευση δώσαμε πραγματική μάχη για το δρόμο αυτόν. Μετά τη Λ. Σ. στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την ανάθεση της μελέτης του δρόμου σε μελετητικό γραφείο. Κατόπιν πολλών ενεργειών, ενοχλήσεων, πιέσεων η μελέτη αυτή έφτασε τέλος Ιουλίου στην Πε-

μας Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημ. Σιούφα, ο οποίος είναι ενήμερος και μας είπε πως θα κάνει όλες τις απαιτούμενες πολιτικές ενέργειες για να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος αυτός.

Υστερα από πρωτοφανή κινητοποίηση, λοιπόν, όλων μας και περισσότερο των φορέων επιπλέοντας η μελέτη τελείωσε και εστάλη στην Περιφέρεια. Πέρυσι στη Λαϊκή Συνέλευση δώσαμε πραγματική μάχη για το δρόμο αυτόν. Μετά τη Λ. Σ. στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την ανάθεση της μελέτης του δρόμου σε μελετητικό γραφείο. Κατόπιν πολλών ενεργειών, ενοχλήσεων, πιέσεων η μελέτη αυτή έφτασε τέλος Ιουλίου στην Πε-

→ Συνέχεια στη σελίδα 4

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ

Τι γίνεται με τη Γέφυρα Μέγδοβα; Ο κ. Δήμαρχος στη Λ. Σ. μας είπε πως αν και είχαν βγεί χρήματα για την κατασκευή της, λόγω Ολυμπιάδας πάει πίσω. Για τη Γέφυρα αυτή, μας είπε ο κ. Δήμαρχος, η Νομαρχία Καρδίτσας περιμένει πίστωση για δημοπράτηση, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από τις συζητήσεις που έγιναν το καλοκαίρι σε πολλά χωριά των Αγράφων (Καρδίτσας & Ευρ-

τανίας) για το θέμα αυτό συντάχθηκε ένα Υπόμνημα Διαμαρτυρίας στο οποίο μέχρι στιγμής έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός υπογραφών. Όποιος θέλει να υπογράψει μπορεί να απευθυνθεί στον Πρόεδρο του κάθε χωριού. Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος απομεινάει στην Εφημερίδα μας. Όσο για το τμήμα Νεράϊδα -

→ Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΑ - ΝΕΡΑΪΔΑ

Η μελέτη του τμήματος Τριφύλλα - Νεράϊδα του οδικού άξονα Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα είναι στο στάδιο της κατασκευής.

Έγινε εγκατάσταση των μελετητών μηχανικών (γραφείο κ. Αναστασίου της Καρδίτσας) στις 2 Ιουνίου 2005. Περιμένουμε με ανυπομονησία να τελειώ-

σε ώστε να δημοπρατηθεί ο δρόμος για ασφαλτόστρωση. Η μελέτη ανατέθηκε από το Δήμο Ιταμου με πιστώσεις του προγράμματος "Θησέας". Το ανακοίνωσε και επίσημα ο κ. Δήμαρχος το καλοκαίρι στην Λαϊκή Συνέλευση Νεράϊδας. Οι ενέργειες μας γράφη-

→ Συνέχεια στη σελίδα 4

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

σελίδα 7



ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ "Η ΕΛΛΑΣ"

Πολύτεκνος θα είσαι πια
παιδιά αν έχεις τρία,
μα τράβα ρώτα τη γιαγιά
μ' αδέρφια δεκατρία!

Μα πώς απόφαση να 'ρθεί
για τρίτο παλικάρι,
που πρέπει για να γεννηθεί
να σφέξει το ζωνάρι;

Και τι να κάνει στη ζωή
με τόση ανεργία;
ιδρώτας τσάμπα θα χυθεί
για χρόνια στα θρανία.

Πανεπιστήμιο μετά,
πτυχίο στην κορνίζα,
και στο δημόσιο δουλειά
μοναδική ελπίδα,

μα πόσους πιά ν' απασχολεί
αυτός ο εργοδότης,
και ο εργάτης που μοχθεί
να είναι ... αιμοδότης;

Και ποιος για οικογένεια
θεμέλια θα χτίσει
αν δεν μπορεί χαρούμενα
το μέλλον ν' ατενίσει;

Συνταξιούχους θα μετράς
σε λίγο στα παγκάκια,
και τα παιδιά θ' αναζητάς
να τρέχουν στα σοκάκια.

Και πώς το δημογραφικό
το πρόβλημα να σήσει,
αν δεν δοθεί για το κακό¹
της πολιτείας λύση;

Μια πολιτεία που γελά²
κι ανοίγει η καρδιά της,
να βλέπει τα ναρκωτικά
να "τρώνε" τα παιδιά της.

Εκεί που μπαίνουν φυλακή
φτωχοί δανειολήπτες,

Ο Κατσαντώνης

Στο Μάραθο γεννήθηκες το γράφουν τα αρχεία
και στα Αγραφιώτικα βουνά έγραψες ιστορία
ήσουν των Τούρκων φόβητρο Ελλήνων το καμάρι
πολλοί θα θέλαν να 'χανε την ιδική σου χάρη.

Κει Τούρκος δεν επάτησε δεν μόλινε τα μέρη
γιατί είχες σ' όλες τις κορφές γιατάκια και λιμέρι
το Βελή γκένα ο Άλη Πασάς έστειλε να σε δέσει
μα το κεφάλι του του' στειλες στα Γιάννενα πεσκέσι.

'Όμως σε πιάσαν άρρωστο με προδοσία στο στρώμα
και στον προδότη (ανάθεμα) φωνάζουμε ακόμα
σαν ήρωας τελείωσες στ' Άλη Πασά τ' αμόνι
και έμεινες αθάνατος για πάντα Κατσαντώνη.

Κι εμείς οι πατριώτες σου μετά από τόσα χρόνια
φέτος καθιερώσαμε γιορτή τα Κατσαντώνια.

Το 1983 υπό τον Νομάρχη κ. Καλκάνδη πρώτη φορά έγινε στο
Καρπενήσι γιορτή τα Κατσαντώνια και είχε μεγάλη επιτυχία.

Από το βιβλίο του Ευρυτάνου ποιητή Στάθη Ζαχαράκη
Σερείνων 4-6 Βύρωνας, Τηλ. 7646915
(Επιλογή Δ. Κουσάνα)

και τη γλιτώνουνε αυτοί
που 'γίναν λωποδύτες.

Πώς να σταθεί στα πόδια της
μια χώρα που γεράζει
και την οικονομία της
να βλέπει να καλπάζει;

Με δίχως νιάτα που να βρεί³
παραγωγής μονάδα,
ποιος να προσφέρει στη μικρή
και δύσμοιρη Ελλάδα;

Ελλάδα, χώρα του φτωχού
και τίμου αγρότη,
Ελλάδα του αρπακτικού
κι επίορκου προδότη!

Τα καφενεία θα κοιτάς
και τα ΚΑΠΗ γεμάτα,
γηροκομείον "Η ΕΛΛΑΣ"
με σύνθημα τα νιάτα!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΓΕΡΗΣ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

→ Συνέχεια από τη σελίδα 1

κλήδες στον παραδοσιακό
χορό συγχωριανοί μας, κατά-
φεραν να πείσουν τον Γιώργο
Λυρίτση να πάρει στα χέρια
του το κλαρίνο. Μας γύρισε
αμέσως στα παιδικά μας χρό-
νια, στα πανηγύρια τις δεκαε-
τίας του '70, ευχαριστήθηκε η
ψυχή μας. Νάσαι πάντα καλά
μπαρμπα - Γιώργο να μας χα-
ρίζεις τέτοιες στιγμές που
μόνο εσύ μπορείς.
Ευχαριστούμε πολύ τους συγ-
χωριανούς μας που με τη με-
γάλη συμμετόχη τους γέμισαν
την πλατεία ευχόμενοι του
χρόνου να είμαστε όλοι καλά
και να περάσουμε πάλι όλοι
μαζί ακόμα καλύτερα αυτή τη
βραδιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναλαμβάνουμε
για μία ακόμη φορά
ότι ουδεμία ευθύνη
φέρει η εφημερίδα για
όσα γράφονται από
τους συνεργάτες μας.
Εκφράζουν
αποκλειστικά δικές
τους απόψεις.

Το Δ.Σ. του
Συλλόγου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

A/A.....	ΕΥΡΩ
1 Αυγέρης Χρήστος Ν	50
2 Βούλγαρης Γεώργιος του Απ.	30
3 Βουρλιάς Σωτήριος του Νικ.	200
4 Γεροκώστας παπα-Βαγγέλης	50
5 Θάνου	200
6 Λιάπτης Γεώργιος του Κων.	100
7 Νάπας Φώτιος	50
8 Σπανός Ελευθέριος	100
9 Σύλλογος Σαρανταπόρου "Η Συναδέλφωση"	500
10 Τσιτσιμπής Θωμάς	50

Όλους τους ευχαριστούμε.

Σας γνωρίζουμε ότι, οι εργασίες ανεγέρσεως του Κοιμητηρίου βρίσκονται στο τέλος. Έγινε έργο πρότυπο από πάσης απόψεως, σχετικά θα γράψουμε στο επόμενο φύλλο της Εφημερίδας, μαζί με φωτογραφία.

Επειδή όμως δεν μας έφτασαν τα χρήματα να κατασκευάσουμε τα εσωτερικά ράφια, κάνουμε τελευταία θερμή παράκληση σε όλους εκείνους που δεν έστειλαν ως τώρα κάποια βοήθεια, ν' ανταποκριθούν με την αγάπη τους.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ Ι. Ν. Αγ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δωρεά στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας ποσού 50 ευρώ
έκανε η κ. Κωσταντία Δήμου - Μαργαρίτη στη μνήμη του
θείου της Νικολάου Δήμου.

Δωρεά στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας ποσού 100 ευρώ
έκανε η κ. Βασιλική Κουσάνα σύζυγος του Χριστόδουλου στη μνήμη της αδελφής της Μαριγούλας Ζήση -
Μπουραζά.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας του δωρητές.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Λουκάς Ντερέκας στη μνήμη της Ελένης Φάνη Μητσάκη	100 ευρώ
Ζήσης Δημ. Κατσούλης στη μνήμη Σοφίας Κατσούλη-Σουλούκου	100 ευρώ
Χριστόδουλος Δημ. Κατσούλης στη μνήμη Σοφίας Δημ. Κατσούλη	100 ευρώ
Βάιος Ευαγ. Κουτής στη μνήμη Νίτσας συζ. Μίμη Σπανού	30 ευρώ

Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί τους συγχωριανούς αυτούς για τις
Προσφορές τους.

Δ. Σ. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ FER - FORGE (δεν σκουριάζουν)

ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Πώλησης χονδρική, Ριανική

ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ
Μεταλλικά - Ξύλινα εισαγωγής

αφοί
ΜΠΕΛΛΟΥ

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιω τίας, τηλ. 2620-31741, 31742
Εκθέσεις: Α) Βουλιαγμένης 10, Γλυφάδα, τηλ. 210.9629979
Μεσογείων 180, Χολαργός, τηλ. 210.6533093
Γ) Μαρίνου Αντύπα 40, Ηλιούπολη, τηλ. 210.9714527

Ευάγγελος Β. Κουτής

Ειδικός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
ειδικεύεται στη Χειρουργική Δέρματος
και στις αισθητικές επεμβάσεις στο Καθοδικό Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Aggiotino e Gemalli της Ρόμης.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 18, Αμπελόκηποι

tel. 210.7784701

K O I V W I K Á

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

■ Η Ευανθία και ο Κώστας Μονάντερος του Δημητρίου απέκτησαν κοριτσάκι την Πέμπτη 7 Ιουλίου στην Νεράϊδα.

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

■ Η Σοφία και ο Σπύρος Μακρής του Νικολάου βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Νίκος την Κυριακή 31 Ιουλίου στο Μοναστήρι της Παναγίας.

■ Η Χαρούλα και ο Σωτήρης Κατσούλης γιός του Λεωνίδα βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Κώστας την Κυριακή 28 Αυγούστου στον Αλμυρό.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

■ Ο Κων/νος Κατσούλης γιός του Νίκου (Γιατρού) και η Αγγελική Παπαδοπούλου καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας από την Κοζάνη αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο 21 Μαΐου στην Καρδίτσα.

■ Η Δήμητρα (Τούλα) Κουσάνα κόρη του Χριστόδουλου και ο Διονύσης Γκουμάσης από την Αθήνα αρραβωνιάστηκαν το καλοκαίρι.

■ Η Ελευθερία Καραμέτου κόρη του Γεωργίου Καραμέτου από τον Άγιο Σεραφείμ Φθιώτιδας και ο Ευάγγελος Μπαρμπουδάκης αρραβωνιάστηκαν στις 29 Ιανουαρίου 2005.

■ Ο Χρήστος Σπανός γιός του Κώστα και εγγονός του Βάιου και η Βαίτσα Ζήρα από τα Τρίκαλα

αρραβωνιάστηκαν την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Ευχόμαστε καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

■ Η Αγορίστα Ζήση κόρη του Παναγιώτη από το Μεγαλάκκο και ο Ευάγγελος Μπακογιώργος από τη Δάφνη Ευρυτανίας παντρεύτηκαν το Σάββατο 23 Ιουλίου στο Μοναστήρι της Παναγίας.

■ Η Ελέανα Καραμέτου κόρη του Ηλία και της Κωσταντίας και ο Δημήτρης Μοσχοβέλης παντρεύτηκαν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

■ Ο Γεώργιος Καραμέτος γιός του Κώστα και της Μαρίας και η Μαρία Ντέλλου παντρεύτηκαν το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

■ Η Γιάννα Ζαχαροπούλου εγγονή του Πέτρου Καραμέτου από την Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και ο Βασίλης Μπακαλέξης παντρεύτηκαν το Σάββατο 25 Ιουνίου στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας.

Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

■ Πέθανε ο Ηλίας Κατσούλης του Σεραφείμ την Τρίτη 2 Αυγούστου, σε ηλικία 86 ετών, στη Λαμία και η κηδεία έγινε στο Περιβόλι Δομοκού.

■ Πέθανε η Χρηστίδα Ζήση χήρα Θεόδωρου Ζήση το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στη Νεράϊδα.

■ Πέθανε η Νίτσα σύζυγος του Μίμη Σπανού στις 13 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη όπου και ενταφιάστηκε.

■ Πέθανε ο Ηλίας Ραμαντάνης σύζυγος της Κικής Γ. Ζήση την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 48 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στην Ρεντίνα.

■ Απεβίωσε στις 9 Ιουλίου ο Νικόλαος Τσαβός γαμπρός του Κωνσταντίνου Σπινάσα και σύζυγος της Βασιλικής Σπινάσα. Η κηδεία του έγινε στην Αταλάντη Λοκρίδος στις 11 Ιουλίου.

Θερμά συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

■ Η Δέσποινα Καφούση εγγονή του Γεωργίου Μαργαρίτη από το Μώλο Φθιώτιδας πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή (Τμήμα) Φυσικής.

■ Ο Σεραφείμ Μητσάκης γιός του Δημήτρη πέρασε στη Σχολή Λογιστικής των ΤΕΙ Λάρισας.

■ Ο Βαΐος Κουτσουμπάνης γιός της Ουρανίας και εγγονός του παπα-Βάιου πέρασε στη Σχολή

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης των ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

■ Η Αγαθή Τσιαντή κόρη της Ελένης και εγγονή του Νίκου Κατσούλη πέρασε στη Σχολή Φυτικής Παραγωγής των ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

■ Ο Κώστας Θάνος γιός του Γιώργου και της Χαρούλας πέρασε στη Σχολή Διατροφής Διαιτολογίας των ΤΕΙ Κρήτης στη Σητεία.

Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας τον Κωνσταντίνο Καραμέτου του Γεωργίου που επένδυσε ο ίδιος, με δικά του έξοδα για τα υλικά, τα σκαλιά που είναι μπροστά στο τέμπλο του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου με πλακάκια, στη μνήμη των γονέων του Γεωργίου και Φωτεινής.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας τον απόδημο συγχωριανό μας που έκανε ΔΩΡΕΑ μεγάλου χρηματικού ποσού στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου. Σεβόμενοι την επιθυμία του δεν αναφέρουμε το όνομά του ούτε το ποσό, όμως τον ευχαριστούμε θερμά.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Δωρεά στην Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου (Μοναστήρι) ποσού 300 ευρώ έκανε ο Γεώργιος Δημ. Ζήσης από το Μεγαλάκκο για την τουχοποιία που έγινε στο επάνω μέρος της εκκλησίας. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας τον Δωρητή.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Στην αγαπητή μας Ευαγγελία Σωτ. Βρέκου που έλαβε επάξια το Πτυχίο Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΟΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ο Κώστας Σδράκας γιούς του Βάιου και της Όλγας (εγγονός του Κώστα Θώμου) αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών. Πήρε το Πτυχίο του τον Απρίλιο του 2005.

Ο Γεώργιος Κατσούλης γιούς του Νίκου (Γιατρού) έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2005.

Ο Κων/νος Κατσούλης γιούς του Νίκου (Γιατρού) έλαβε το πτυχίο της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2005. Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Για να κάνουμε ορισμένα έργα στον Προφήτη Ηλία (Σκεπή στο Άγιο Βήμα, μικρή βρυσούλα να πίνουμε νερό την ημέρα της πανήγυρης, αργότερα παγκάκιa ή στέγαστρο - κιόσκι) έχουμε τις εξής προσφορές:
Χρήστος Α. Μπέλλος 200 ευρώ
Γιώργος Καφαντάρης 200 ευρώ
Τάκης Χαλάτσης 200 ευρώ
Λουκάς Ντερέκας 100 ευρώ
Γεωργία Κωσταντάρα 50 ευρώ
Σύνολον 750 ευρώ

Για να ολοκληρώσουμε το έργο δεχόμαστε και άλλες Προσφορές.
Ευχαριστούμε πολύ για όσους πρόσφεραν και σε άσους θα προσφέρουν.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Στη μνήμη της Νίτσας συζύγου Μίμη Σπανού, που πρόσφατα έφυγε από ξωντά μας, προσφέρω στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία το ποσό των 50 ευρώ.

ΤΑΚΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΤΕΤΕ,
ΣΤΡΑΒΟ Ή ΚΑΛΟ

Καλοκαίρι στο χωριό

Αρχές Αυγούστου, απόγευμα 7ηνώρα, πίνω το καφεδάκι μου στην "Λεβάντα" αντικρίζοντας απέναντι το Στεφάνι... Ντυμένο πράσινο πλέον αφού σιγά - σιγά όχι κοπαδία αλλά ούτε πιγοβίτσα δεν ρίχνεται πέρα απ' το ποτάμι... Πού είναι τα χρόνια που έβαζε ο τόπος απ' τα κύπρια... Μελαχολία προκαλεί στους παλιότερους αυτήν την ποσκία στο άλλοτε κρατιό Στεφάνι... Καμένο Τραγόγρεκο... Βλέποντας τον κόσμο, τον απόδημο, τον ντόπιο, το φίλο, τις νύφες, τους γαμπρούς του χωριού έχει άλλο ενδιαφέρον... έχει το κάτι διαφορετικό, πέρα από τη φυσική ομορφιά και τη δροσιά το καλοκαίρι το χωριό... Η μεγαλύτερη στιγμή όμως για εμάς το καλοκαίρι, ήταν στους αγώνες δρόμου, στις 12 Αυγούστου στην πλατεία όπου γύρω στα σαράντα παιδάκια που καίρονταν μεταξύ τους όλα με τα μετάλλια στο στήθος γεμάτα έπαρση βγήκαν όλα μαζί φωτογραφία (πιθανόν η φωτογραφία αυτή να κομπίσει το πημερολόγιο του 2006 του Συλλόγου Αποδήμων)... Τώρα που θα γίνει ο δρόμος Γιαννουσείκα - Νεράϊδα άσφαλτος, η μαγευτική τοποθεσία του Μοναστηρίου θα αναγκάζει τους περαστικούς σε στάση, έστω για λίγο... Πόσο ωραία διαμορφώνεται εκεί σιγά - σιγά ο περιβάλλων χώρος... Με τον τοίχο, την πλακόστρωση, το μεγάλωμα της πίστας του χορού... (Μπράβο στον παπα - Βάιο για τα ελατάκια που τα φύτεψε και τα πότιζε τόσα χρόνια και ομόρφων τώρα ο τόπος που μεγάλωσαν... αλλά και για την καθαριότητα και περιποίηση όλου του χώρου γύρω στο Μοναστήρι) ... Όταν γίνει και το κελί θα είναι κάτι ξεχωριστό... Ήρθε κι ο Δήμαρχος στην Συνέλευση και μας είπε ότι τα δύο πρώτα χρόνια δεν έπαιρνα λεφτά για έργα... Να δούμε τώρα που, όπως λέει, του δίνουν, τι θα κάνει... Πάντως με τους Συλλόγους Αποδήμων του Δήμου Ιτάμου δεν ήρθε ποτέ σε μια επαφή για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε... Άλλα όποιος ασχολείται με τα κοινά είτε είναι Πρόεδρος, είτε Σύμβουλος, είτε Δήμαρχος άμα δεν έχει μέσα του το μικρόβιο, μεράκι, της πολιτικής ποτέ δεν θα πετύχει, θα είναι πάντα ένας απλός διαχειριστής... Οι Σύλλογοι να μην ξεχάσουν να ξαναρίσουν την ποσκία στο Καλοκαίρι του Μοναστηρίου.



Ξουν γόνο στο ποτάμι για να στήνουν μερικοί 20 δίκτυα κάθε βράδυ στο ποτάμι να μην μείνει τίποτα, ούτε λόθρα... ΕΛΕΟΣ!... Κύριε μπάρμαν εκείνες τις πέστροφες πότε θα τις φάμε;... ίσα - ίσα μας γλυκανες, ένα πρώι με τσίπουρα, ντομάτες κ.λ.π μεζέδες.... και το λίγο καλό ήπαντα... Κώστα: ευτυχώς ματαίωσες τη συνέντευξη κι απόλαυσες λίγα καλά Άγραφα... Καλή η παρέα, καλή κι η εξόρυψη στα Άγραφα φέτος... Εικόνες αξέταστες: Εκεί στα πλατάνια στον Αγραφώντι, τι νόστιμες ήταν εκείνες οι πέστροφες με βούτυρο, τα γαλατοτύρια... Στο Κεράσοβο να τρέξει ο μπάρμαν με τα χαρτιά της γέφυρας στα χέρια για υπογραφές... όπου βλέπει Δημαρχείο αυτός ο άνθρωπος μπαίνει μέσα... ένα μυστέριο πράγμα... Οι μέρες περνάνε γρήγορα στο χωριό και είναι και λίγες... όλοι οι Νεραϊδιώτες να είμαστε καλά... να ξανανταμωθούμε και του χρόνου στο χωριό.

Ο ΠΡΟΦΕΣΟΡΑΣ

ΟΔΙΚΟΣ ΑΕΩΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΝΕΡΑΪΔΑ

➔ Συνέχεια από τη σελίδα 1
ωσε οφείλουμε να τα ξαναθυμηθούμε γιατί εάν αγωνιστούμε με τον ίδιο τρόπο και για τους άλλους δρόμους που διεκδικούμε τότε και μόνο τότε θα καταφέρουμε να γίνουν και να βγούμε από την απομόνωση.

Όσο πέρναγαν τα χρόνια της δεκαετίας του '90 τόσο η κατάσταση του δρόμου Σαραντάπορα - Νεράϊδα γινόταν όλο και πιο άθλια. Χοντρές πέτρες είχαν απομείνει στο οδόστρωμα αφού το ψιλό χαλίκι είχε φύγει όλο. Η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Αποφασίσαμε όλοι μαζί να κινηθούμε. Στη Γ. Σ. του Συλλόγου μας το 1998 αποφασίσαμε να βάζουμε το δρόμο αυτόν στην πρώτη σελίδα κάθε φύλλου της Εφημερίδας μας μέχρι να γίνει, όπου να γίνει, κλείνοντας παράλληλα σύντομα συνάντηση στη Νομαρχία για το θέμα.

Οι φορείς μαζί με τον τότε Δήμαρχο πήγαμε στη Νομαρχία όπου ο τότε Νομάρχης μας είχε πεί επί λέξη: "εμένα δεν μου δίνουν λεφτά που ζητάω για το δρόμο Νέο Μοναστήρι - Καρδίτσα και περιμένετε να γίνει ο δρόμος για Νεράϊδα;... κινηθείτε και πιέστε τους πολιτικούς αλλιώς ξεχάστε το...". Το φθινόπωρο πάλι συνάντηση στη Νομαρχία να δούμε τι γίνεται με τη μελέτη. Το χειμώνα ε-

πιτροπή φορέων μαζί με τον τότε Δήμαρχο πήγαν στον κ. Περιφερειάρχη στη Λάρισα. Συγχρόνως τα τότε Δ. Σ. των Συλλόγων μας με τακτικές συναντήσεις και τηλεφωνήματα ζητούσαν επιτακτικά από τους πολιτικούς του νομού μας, στην Αθήνα, να χρηματοδοτηθεί ο δρόμος.

Το καλοκαίρι του 2002 βγήκαν επιτέλους τα χρήματα (613.000.000 δρχ) και έγινε η πρώτη δημιουργία (12.7.2002) του τμήματος Νεράϊδα - Μουχτούρι αφού το έργο τεμαχίστηκε σε δύο εργολαβίες (βλ. κείμενο κ. Αλεξάκου αρ. φύλ. 81) για να αρχίσουν αμέσως τα έργα. Η εργολαβία αυτή (με όλα τα παρατράγουδα που έχουμε ακόμα) το φθινόπωρο του 2003 τελείωσε και το τμήμα ασφαλτοστρώθηκε.

Ο πρόεδρος του χωριού, στη συνέχεια, με μεγάλη προσπάθεια κατόρθωσε να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τα χωράφια, μεταξύ Σαρανταπόρου - Μουχτούρι, των απαλλοτριώσεων σε πολύ σύντομο διάστημα. Το πρώτο δικαστήριο (Ιούλιος 2003) αναβλήθηκε και το δεύτερο έγινε τελικά τον Οκτώβριο 2003. Ευτυχώς δεν έγιναν ενστάσεις και ευχαριστούμε και πάλι πολύ τους συγχωριανούς μας αυτούς.

Η δημοπρασία του δεύτερου και τελευταίου, μήκους

2.300 μέτρων, τμήματος Μουχτούρι - Σαραντάπορα έγινε τελικά το καλοκαίρι (Ιούλιος 2004) και τα έργα άρχισαν το Σεπτέμβριο του 2004. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ο δρόμος ολοκληρώθηκε, ασφαλτοστρώθηκε φέτος το καλοκαίρι (3.8.2005).

Ποιόν να πρωτευεχαριστήσουμε; Όλους όσους βοήθησαν! Άλλα περισσότερο απ' όλους αξίζει ένα μπράβο σε όλους εκείνους τους δραστήριους συγχωριανούς μας Νεραϊδιώτες που αγωνίστηκαν, υπερβάλλοντας εσαύτον, ενωμένοι μια γροθιά, ώστε σήμερα να πηγαίνουμε σπίτι μας χωρίς λάσπες και σκόνες.

Κλείνουμε με μια ευχή. Να δούμε στις μέρες μας ασφαλτοστρώματα και τα άλλα τρία τμήματα που διεκδικούμε ώστε να βρεθεί η Νεράϊδα στο σταυροδρόμι δύο διακόπιτων αξόνων, Καρδίτσας - Αγρινίου και Λίμνης Πλαστήρα - Καρπενησίου.

5.9.2005
Γ. Μ.

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ

➔ Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μαυρομάτα του οδικού άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου (όπως ξαναγράψαμε και δεκαετίες ολόκληρες γράφουμε) γίνονται οι μελέτες. Η σημερινή κατάσταση του

δρόμου Αθλία. Έως ότου έλθει το πλήρωμα του χρόνου να ασφαλτοστρώθει καλόν θα ήτονταν συντηρηθεί με τεχνικά στα ρέματα και χαλικόστρωση ώστε να εξυπηρετείται ο κόσμος. Άλλα πρώτα απ' όλα να γίνει επειγόντως η γέφυρα.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ

➔ Συνέχεια από τη σελίδα 1

ριφέρεια.

Η κινητοποίησή μας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να αρχίσουν οι χωματουργικές εργασίες αλλά και μετά για να γίνει ο δρόμος καλός σύμφωνα με τις μελέτες. Από Πρόεδρο, Συλλόγους αλλά και όλους εμάς. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα επιτυγχάνονται με σκληρούς αγώνες. Πίεση προς όλους τους αρμοδίους. Καθημερινή.

Υπάρχουσα κατάσταση άθλια. Ο δρόμος είναι μόνο για αγροτικά και τζίπ 4X4. Η πληγή που ανοίχτηκε στο δρόμο αυτό στη θέση Λογγές χάσκει ακόμα κακοφορμισμένη. Ο υπόλοιπος δρόμος πρέπει να συντηρείται καλά μέχρι να αρχίσουν τα έργα ασφαλτόστρωσης. Δεν μπορεί ως τότε να είναι αδιάβατος, κλειστός.

Είναι εξοργιστικό να έρχεται το γκρείντερ του Δήμου

την παραμονή του πανηγυρίου (7 - 9 - 2005) να καθαρίσει το δρόμο αυτό και να μην βάζει το μαχαίρι στα βουλωμένα αυλάκια. Η κοροϊδία αυτή πρέπει να σταματήσει. Το γκρείντερ πρώτα - πρώτα να καθαρίζει καλά τα αυλάκια και μετά το οδόστρωμα. Αν δεν μπορεί να καθαρίσει τα αυλάκια, καλύτερα μην έρθει. Είναι κοροϊδία. Αγανάκτηση μεγάλη νοιώσαμε όλοι το καλοκαίρι όταν για να πάμε μια βόλτα στη Λίμνη Πλαστήρα ήμασταν αναγκασμένοι να κατεβούμε στον "αντάρτη", στον κάμπο (διασταύρωση Ραχούλας - Καταφύγιου). Από εκεί πήγε και το λεωφορείο της εκδρομής του Συλλόγου μας διανύοντας τριπλάσια και πλέον απόσταση. Ανεπίτρεπτες καταστάσεις.

9.9.2005
Κ. Μ.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΑ - ΝΕΡΑΪΔΑ

➔ Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ζητήσαμε επίμονα από την Δημοτική Αρχή στη Λαϊκή Συνέλευση να συντηρήσει κάπως το δρόμο αυτόν ρίχνοντας σε όλο το μήκος τ

Ειδήσεις *** ΣΧΟΛΙΑ *** ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

●●● Πόσο ζηλεύω ΕΠΙΤΙΜΕ ΠΡΟΕΔΡΕ για την μέγιστη τιμή που σου αποδίδουν, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, οι συγχωριανοί σου! Τυχεροί οι θητεύσαντες πλάι σου ένας εκ των οποίων είναι και ο εχέμυθος. Πόσες φορές θυσίασες την "Ξερή σου" για τον Σύλλογο και έγινες συνομήλικος των νεότερων συνεργατών σου πίνοντας το πουρό στον Μονάντερο! Άξιος. ●●● Σφιχτούς εναγκαλισμούς και γέφυρες επικοινωνίας ο πρώην Δήμαρχος με εκείνους που οι εκατέρωθεν αντεγκλήσεις ήταν αμοιβαίς και καθημερινό φαινόμενο. Μήπως πλησιάζουν εκλογές; ●●● Κύριε δήμαρχε με πορτοκάλια, βοήθεια στο σπίτι, δεν κερδίζονται οι εκλογές. Άξιέπαινη προσπάθεια αρκεί να έβαζες και λίγα μανταρίνια και να τα μοιράζες σε περισσότερους ανήμπορους γέροντες. Φαντάσου φέτος να τα κάψεις τα ξινά ο παγετός; Χάθηκαν οι εκλογές. ●●● Νίκο Μητσιάκη και Μίτσιο Μακρή

μόνο μπουνιές δεν σας έριξε ο δήμαρχος που τολμήσατε να θέξετε την βατόπητα του δρόμου προς Τριφύλλα. Σας έστειλε το μηχάνημα λέει 24 φορές στη Νεράϊδα. Πώς τολμάτε να κατηγορείτε τον δήμαρχο για τα κοτδύνια που μας έριξε στο δρόμο; Εσείς τα σκορπίσατε και αφήστε τις Μητσιέκες προβοκάτσιες. ●●● Τον υποψήφιο της ελάσσονος αντιπολευτησης μήπως τον είδε κανένας τα τρία τελευταία χρόνια στη Νεράϊδα; Αφού όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί, φαντάζομαι δεν θα υπάρξει λόγος να μας προσεγγίσει προεκλογικώς. Θυμίζω στους ταξιδεύοντες από Καροπλέσι προς Νεράϊδα ότι οι πινακίδες κατεύθυνσης ή είναι πεσμένες στα μπάζα ή δείχνουν πορεία αγνώστου προορισμού. Λέτε να χάθηκε!!!! ●●● Καλοκαίρι στο χωρό. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου στα εφτά (7) χρόνια θητείας του πρώτη φορά έκανε έκτακτη γενική λαϊκή συνέλευση - εκτός αυτής του Αυγούστου - για προβλήματα του χωριού. Δεκτή η διά-

ψευση. ●●● Εξέπληξε πολλούς η προθυμία για άμεση αγορά του οικοπέδου παραπλεύρως της πλατείας. Νερό από Πλατανόρεμα με εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις, εσωτερική οδοποιία, κακοτεχνίες και εργολαβικές αυθαιρεσίες, οικολογική καταστροφή με την ορήψη των μπάζων, όμβρια ύδατα, υπόγεια νερά με κίνδυνο κατολίσθησης του χωριού δεν υπήρξαν ποτέ θέματα για έκτακτη ενημέρωση. ●●● Ας πάει η επιτροπή να ξητήσει οικονομική ενίσχυση απ' όλους δύο συνέδρια στην πραμάτεια τους στο σπίτι ζαλίγκα ή με το καρότσι και να τους εξηγήσει την αναγκαιότητα για επιβεβλημένη προέκταση της πλατείας. Φυλαχτείτε. ●●● Οι φωνές διαμαρτυρίας δεν αφορούν την αγορά του οικοπέδου αλλά τον τρόπο αγοράς. Να το αγοράσουμε λοιπόν μέσω πιστώσεων του δήμου αλλά όχι με πρωτοβουλία του συλλόγου. Αν αγοραστεί πότε θα βρεθούν νέοι πόροι για την αποπελάτωση και αξιοποίηση της πλατείας και του

πάρκιν; Να μην εμπλακεί ο σύλλογος σε μια τέτοια χρονοβόρα και επικίνδυνη δοκιμασία. ●●● Μην πιστέψει κανείς από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ιδέας αυτής ότι είναι πιο πατριώτης από τους άλλους που προβάλλουν ενδιασμούς. Εξάλλου ένας εκ των ενθερμωμένων εισηγητών που θυμήθηκε τον σύλλογο για να κάνει πιο πιστική την πρότασή του ας μας αποδείξει ότι κατέβαλε την συνδρομή του στον σύλλογο, ότι παρευρέθηκε στο χορό του συλλόγου, ότι ήταν παρών στην γενική συνέλευση του συλλόγου. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους του Δ. Σ. του συλλόγου να προεύονται όπως κρίνουν αυτοί. ●●● Δύο παιδάκια ο Ηλίας ο Μητσάκης και ο Δημήτρης Καπνογιάννης προσπαθούσαν εναγωνίως να στηρίξουν το ελατάκι που κόψανε την Μ. Παρασκευή για να το ανάψουν στην Ανάσταση. Για το έθιμο του φανού που με το πέρασμα των χρόνων σημίνει ποια επιτροπή θα το σώσει; ●●● Αυτή η σήμη καυτηριάζει τα κακώς κείμενα

αλλά και αναγνωρίζει δύος προσφέρουν για το χωριό τους. Να ευχαριστήσει τους συντοπίτες μας είτε ως μέλη των προεδρείων του συλλόγου είτε μεμονωμένα που βοήθησαν στην προώθηση των μελετών για το δρόμο Γιαννουσείκα - Νεράϊδα - Τριφύλλα. Προσοχή δύως στις υπογραφές. ●●● Φίλος συμπατριώτης μας που κάθε μέρα βρίσκεται μεταξύ Νεράϊδας και Καρδίτσας με τις συνεχείς παρεμβάσεις του στον τοπικό τύπο της Καρδίτσας και με τα υπομνήματά του στις δημόσιες υπηρεσίες δίνει τον αγώνα του για όλα τα θέματα του χωριού. Πρώτα Πρόεδρος και μετά Δήμαρχος. ●●● Αν ο δήμος Ιταμού μετονομασθεί σε δήμο Δολόπων με πρωτεύουσα τη Μπέσια ο εχέμυθος θα αλλάξει την προσωνυμία του σε Ιταμό (αυθάδης). Και η πρόταση Η Τρίτη (3) Αυγούστου 2005 να εορτάζεται από τους απανταχού Νεραϊδιώτες ως η ιστορικότερη ημέρα του τόπου μας.

Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

A/A	ΕΥΡΩ	45	Καραμέτος Λευτέρης του Ιωάν.	10	90	Μητσάκης Κωσταντής (Μεγαλάικο)	20
1 Ανυφαντή Δάφνη.....	10	46	Καραμέτος Νικόλαος του Βασ.	10	91	Μητσάκης Λουκάς (Αυστραλία)	50
2 Ανυφαντή - Σκρέκου Ευθυμία.....	10	47	Καραμέτος Σεραφείμ.....	20	92	Μητσάκης Νικόλαος	5
3 Ανυφαντής Κων/νος (Αμερική)	30	48	Καραμέτος Τάσος του Γεω.	5	93	Μονάντερος Κων/νος	10
4 Ανυφαντής Κων/νος	40	49	Καραμέτος Χρήστος	20	94	Μονάντερος Πέτρος	5
5 Ανυφαντής Ξενοφών (Σουηδία)	20	50	Καραμέτου - Mackoy Ελευθερία	10	95	Μονάντερος Φώτης του Πέτρο.	10
6 Ασλάνης Λεωνίδας σύζ. Ευθυμίας	10	51	Καραμέτου Ιουλία	10	96	Μπακογιώργος Ζαχαρίας	10
7 Αυγέρης Λάμπρος	20	52	Καραμέτου Φωτεινή	20	97	Μπακογιώργος Θανάσης	10
8 Βαρελάς Γιάννης	20	53	Κατσούλη Ελένη του Ηλία	20	98	Μπακόλα Μαίρη & Φρόσω	50
9 Βούλγαρης Βάιος	10	54	Κατσούλη Ελένη χήρα Πέτρου	20	99	Μπαλτή Αθανασία του Σπ.	30
10 Βούλγαρης Χρήστος & Βάια	20	55	Κατσούλη Ευδοκία	10	100	Μπαλτή Δέσποινα χήρα Στέλιου (Βόλος)	10
11 Βουρλάς Σωτήριος	40	56	Κατσούλης Αθανάσιος	20	101	Μπαλτή - Παπαδογούλα Ελένη (Βόλος)	20
12 Βρέκος Σωτήρης σύζ. Μαίρης	10	57	Κατσούλης Κων/νος του Νικ.	10	102	Μπαλτής Βάιος (Ιερέας)	15
13 Γάκης Ηλίας	5	58	Κατσούλης Νικόλαος (Κορωπί)	20	103	Μπαλτής Ηλίας του Γεω. (Κορίτσα)	10
14 Γεροκώστας Γιάννης	10	59	Κατσούλης Νικόλαος	10	104	Μπαλτής Σπύρος του Αθαν.	20
15 Γεροκώστας Δημήτριος	20	60	Καφαντάρης Γεώργιος	20	105	Μπαλτής Σωτήριος του Βάιου	10
16 Γεωργίου Νικόλαος (Αμερική)	δολάρια200	61	Κόκκινου - Γκαγλή Γεωργία	20	106	Μπαλτής Φώτης	20
17 Γιαννουσάς Γεώργιος του Π.	10	62	Κοντογιάννης Βαγγέλης	10	107	Μπέλλου Αφοί	120
18 Δήμας Χρήστος	20	63	Κοντογιάννης Τάκης	10	108	Μπουρλάκου - Σαξώνη Χρυσούλα	10
19 Δήμος Γεώργιος του Νικ. (Αυστραλία)	65	64	Κούκου Παρασκευή	5	109	Μπούρχας Ταξιάρχης (Αηδίνη)	10
20 Δήμος Ηλίας του Χριστ.	20	65	Κουσάνα Βασιλική του Ηλ.	10	110	Ολυμπίου - Αυγέρη Μαρία (κόρη Τασίας)	20
21 Δήμος Κων/νος (Δάσκαλος)	15	66	Κουσάνα Μαρία του Ηλ.	10	111	Πλατσιόρης Κων/νος του Φίλ.	10
22 Δήμου - Κυριακοπούλου Αλέκα του Ανασ.	25	67	Κουσάνας Γεώργιος του Ηλ.	5	112	Σαμαρά - Βλάχου Ελευθερία	15
23 Ζήση Γιάννα του Χρήστου	20	68	Κουσάνας Γιάννης του Ηλ.	20	113	Σαξώνης Ηλίας (Κλειτσός)	10
24 Ζήση - Γκρίγου Ζωή του Γεω.	10	69	Κουσάνας Ηλίας του Κων.	10	114	Σδράκας Βάιος σύζ. Όλγας	10
25 Ζήσης Κων/νος (Δάσκαλος)	20	70	Κουσ						

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Έμπητη έπεισε φέτος το πανηγύρι της 8 Σεπτεμβρίου στην Παναγία. Αν και εργάσιμη μέρα ο κόσμος ήταν πολύς απ' τα γύρω χωριά της περιοχής μας. Οι σούβλες με τα ψητά γύριζαν από νωρίς κάτω απ' τα βαθύσκια πλατάνια όπως πάντα. Καφενεία και άλλα μαγαζιά με μικροπωλητές στις τριγύρω λάκκες. Η παραδοσιακή κομπανία των Σουφλα - Βασιλάκη άναψε το κέφι με τα αγραφιώτικα τραγούδια μας κι ο χορός κράτησε μέχρι το βράδυ.

Στη Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του εφημέριου Νεράϊδας παπα - Βάιου συλλειτούργησαν μαζί του σχεδόν όλοι οι ιερείς των γύρω χωριών. Βρέθηκαν στο πανηγύρι μαζί μας ο πρώην Δήμαρχος κ. Β. Τσαντήλας, ο Πρόεδρος του χωριού μας



και πολλοί Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι. Η τοποθεσία όπως πάντα μαγευτική. Ο περιβάλλον χώρος του Μοναστηριού με τον καινούργιο τοίχο και την ωραία πλακόστρωση, περιποιημένος και καθαρός από χόρτα. Αξίζει ένα μπράβο στον παπά και το εκκλησια-

στικό συμβούλιο για τη φροντίδα του χώρου του Μοναστηριού. Πρέπει όλοι να τους βοηθήσαμε όσο μπορούμε γιατί όλα αυτά θέλουν δουλειά, κόπο.

Να μαστε καλά να ξαναταμώσουμε όλοι και του χρόνου πάλι στις 8 τρυτγιού στο πανηγύρι στην Παναγία.

Αναδημοσίευση από το υπ. Αρ. Φύλλου: 2 / Φθινόπωρο 1980 Της Εφημερίδας μας "ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ"

ΝΕΡΑΪΔΑ-ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ

Ο Θρυλικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας της 29/7/1980
Κυπελλούχοι με σκόρ 4 - 3

Όνειρα της νεολαίας του χωριού μας ήταν να βρεθεί ένας τόπος να αθλούνται και η δημιουργία μας ποδοσφαιρικής ομάδας. Δυστυχώς το πρώτο είναι πολύ δύσκολο. Άλλα το δεύτερο, φέτος άρχισε να παίρνει την πρώτη του μορφή. Και τούτο, γιατί μια ομάδα παιδιών πλαισιωμένη από νέους των αποδήμων που παραθερίζουν και με την παρότρυνση του Τόλια Μακρή, συγκρότησαν μια ομάδα και συχνά έτρεχαν σε χωράφια,

μήσει τις δυνατότητές τους. Έτσι λοιπόν όταν κανονίστηκε αγώνας με το Καροπλέσι και μάλιστα στην έδρα του, οι πάντες πίστευαν σε συντριπτική ήττα. Οι Καροπλεσίτες, με οργανωτή τον Κλεομένη Γιαννέλο, τα είχαν ετοιμάσει όλα. Γήπεδο, δοκάρια, διαιτητές Β' Εθνικής, ακόμα και Κύπελλο προσέφερε ο Πρόεδρος των διαιτητών Καρδίτσας κ. Δημ. Γκαβαλέκας, ο οποίος ήταν παρών, στην προσπάθεια μεταδόσεως της Αθλη-

νούς ποδοσφαιριστές γνωστών Συλλόγων, κατέβηκε με τον αέρα της νίκης. Αυτό επηρέασε αρνητικά τους παίκτες μας στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ευτυχώς όμως, κατόπιν παροτρύνσεως των ελαχίστων Νεραϊδιων και των πολλών ιαχών και χειροκροτημάτων της νεολαίας της Νεράϊδας, πήραν θάρρος, αντέδρασαν σωστά, ώστε να βρεθούν στο δρόμο της νίκης.

Το τελικό σκόρ 4 - 3 μας αδικεί. Σε τούτο συντέλεσε και η μεροληπτική στάση του διαιτητή κ. Πελεκούδα, ο οποίος έδωσε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και δύο πέναλτυ στην ηττηθείσα.

Τα γκόλ πέτυχαν από την ομάδα μας οι: Παπαγεωργίου Ευάγ. (18', 26', 38') και Κουτής Ευάγγελος στο 56'. Από την ηττηθείσα οι: Ανδρώνης Δ. (8'), Καϊσιμος Η. (20') και Κλεομένης Γιαννέλος (85' με πέναλτυ).

Η επιστροφή ήταν πανηγυρική. Όλο το χωριό ανάστατο. Μπροστά στο αυτοκίνητο του Περικλή Θάνου το πανώ της ομάδας και οι επιβαίνοντες με το Κύπελλο στα χέρια - το οποίο κοσμεί τώρα το γραφείο της Κοινότητας - πανηγύριζαν τη μεγάλη νίκη. Νίκη, η οποία πρέπει και θα γίνει η αρχή και άλλων παρομίων.



Η ομάδα της Νεράϊδας που πέτυχε μεγάλη νίκη στο Καροπλέσι πριν από τον αγώνα με τον Πρόεδρο της.

κάπως προσιτά και παίζαν. Όταν διαπίστωσαν κάποια λικανότητα αναζήτησαν να εκτόνωσουν την επιθυμία τους φιλοδοξώντας και αναμέτρηση με τ' άλλα χωριά. Πρόθυμος στην αίτησή τους αυτή ο Γραμματέας του Συλλόγου, ο οποίος ανέλαβε να κανονίσει αγώνα και την προπόνησή τους για να εκτι-

τικής Ιδέας στα ορεινά του Νομού.
Στις 29.7.1980, το απόγευμα, έγινε η έναρξη του αγώνα που παρευρέθηκαν εκτός των αρχών του χωριού και πολύς κόσμος.
Η ομάδα της Νεράϊδας κατέβηκε με την εξής σύνθεση: Σπανός Χρήστος, Βούλγαρης Λάμπρος, Μητσιάκης

Γ. ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑ

Αρκετοί Νεραϊδιώτες ανεβήκαμε στον Αϊ-Λιά, αλλά δεν περιμέναμε να ακούσουμε αυτή τη μελωδία. Η παρουσία των τριών (3) καταξιωμένων χωριανών μας κληρικών, με την συνοδεία των ψαλτάδων δώσανε μια ξεχωριστή νότα στη Θεία Λειτουργία.



"Προφήτης Ηλίας Νεράϊδας 20 - 7 - 2005.
Η τελετή του Υψώματος στο προαύλιο της εκκλησίας".

Θέλω να συγχαρώ κάποιους που με τις Δωρεές τους και σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, είναι η εκκλησία αυτή σε τόσο καλή κατάσταση.
Μόνο ένα παραδοσιακό καφεδάκι έλειπε!!!

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕΓΑ-ΛΑΚΚΟΣ

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η σύναξη των δώδεκα Αποστόλων στο Μέγα - Λάκκο.
Μετά τη Θεία Λειτουργία, το Ύψωμα, η Αρτοκλασία και οι ευχές όλων, για χρόνια πολλά. Και του χρόνου όλοι μαζί να ξαναταμώσουμε.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι Φορείς αξίζουν έναν καλό λόγο για την άλη διοργάνωση και την φιλοξενία.
Υπήρχαν και δύο ψητά για τους μερακλήδες!!!



"Άγιοι Απόστολοι Μέγα-Λάκκος 30 - 7 - 2005.
Η τελετή του Υψώματος στο προαύλιο της εκκλησίας"

Ραγίζει η καρδιά σου όταν βγαίνοντας από την εκκλησία αντικρίζεις το Δημοτικό Σχολείο!!! Κάποτε στο προαύλιο ακουγόταν οι παιδικές φωνές!!! Το μόνο που πρέπει όλοι μας να κάνουμε (μη μπορώντας τίποτα άλλο) είναι αυτά που μας αφήσαν οι παππούδες μας τουλάχιστον να τα διατηρήσουμε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

H ATZENTA MAS

H Ατζέντα που έχουν εκδώσει οι Σύλλογοι το

2002 δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι.
Εμείς θα σας το

υπενθυμίζουμε συνέχεια

απ' την Εφημερίδα μας.

Έχει μέσα τα τηλέφωνα

και τις διευθύνσεις όλων

μας, ντόπιων κι αποδήμων,

την ιστορία του χωριού

μας καθώς και φωτογραφίες κι

αεροφωτογραφίες σπάνιες στις οποίες φαίνεται το

χωριό έτσι που δεν το έχετε ξαναδεί. Αξίζει να

πάρετε μία Ατζέτα έστω και τώρα. Ζητήστε την

από τα μέλη του Δ. Σ. ή από τη Συντακτική

Επιτροπή της Εφημερίδας μας.



Οι πολιτικοί και άλλοτε και τώρα

Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο μεταξύ Αμερικανού Πρέσβεως και Έλληνος Πρωθυπουργού

Το θέρος του έτους 1951, ο τότε Πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας ευρισκόμενος εις το εν τη Βουλή Γραφείον του, πράγματο ενταντικά, έχοντας κοντά του και τον πρωσικόν Ιατρόν του, λόγω του βεβαρυμένου της υγείας του.

Κατά τις ένδεκα το πρώτο, μια απρόσμενη επίσκεψης έγινε αιτία σοβαρού επεισοδίου: Ο τότε Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζων Πιορφόφι, εντελώς απροειδοπόιτα, χωρίς την τήρησην του σχετικού πρωτοκόλλου και με αμφίσσιον μη πρέπουσα (φορούσε παντελονάκι σόρτς, υποκάμισο, κοντομάνικο και με σαγιονάρες εις τους πόδας). Εισέβαλεν εις το γραφείον του Πρωθυπουργού.

Ο Πλαστήρας, μόλις τον είδεν, τινάχθηκε όρθιος και εξερράγη: "Εξω ρε αλήτη, έξω, πως τόλμους και μπήκες έτοι στο Γραφείον μου;", και αμέσως σωριάσθηκε λιπόθυμος. Ο πρωσικός Ιατρός του έσπευσε πλοιόν του διά να τον συνεφέρει.

Ο Πλαστήρας, μόλις συνήλθεν, είπεν στον πρωσικόν του Ιατρόν: "Γιατρέ, γιατί πολεμήσαμε εμείς αυτά τα χρόνια της Κατοχής, γιατί χύσαμε το αίμα μας, για να μπαίνει αυτός ο αλήτης και ο παρέα του όποτε θέλουν στο σπίτι μας;"

Ο Αμερικανός πρέσβης εν τω μεταξύ εξηφανίσθη χωρίς να προφέρει λέξη. Ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο θρυλικός "Μαύρος Καβαλάρος" έδειξεν τότε ότι ήταν Γενναίος Άνδρας, με ελληνική ψυχή και εθνική αξιοπρέπεια. Καθόλου δεν εδίστασε καίτοι υπήρχεν από τότε ο Εξωτερικός Παράγων που κυβερνούσε ουσιαστικά τον τόπον μας.

Σήμερον, υπάρχουν άραγε Έλληνες πολιτικοί στον τόπον μας με ήθος και ύφος Πλαστήρα; "Όχι, δεν υπάρχουν. Σήμερον υπάρχουν πολιτικοί άνδρες, δειλοί και κιοτήδες με ξενόδουλον φρόνημα.

Μια και μιλάμε για τον αείμνηστο Νικόλαο Πλαστήρα, θα πρέπει να αναφερθούμε και σε δύο αδελφούς του: ο ένας, επί των ημερών της Πρωθυπουργίας του, ήταν κατώτερος υπάλληλος σε κάποια Δημόσια υπηρεσία. Και ο έτερος ήταν άνεργος. Εις σχετικήν ερώτησην πολιτικών φίλων του, γιατί δεν βοηθάει τα αδέλφια του, με πρωγαγές στον έναν και διορισμόν του άλλου αδελφού, ο Πλαστήρας απάντησε: "Δεν μπορώ να παρανομήσω, ο αδέλφος μου οι πάρει προαγωγή με την αξία του. Ο άλλος δεν έχει τα απαραίτητα νόμιμα προσόντα για διορισμό".

Και απ' δια έγραψε εφημερίδα της εποχής εκείνης, ο άνεργος αδελφός του, ψάχνοντας για εργασία σε διάφορες επιχειρήσεις, έφθασε κάποια πημέρα στο επί της Λεωφόρου Συγγρού Εργοστάσιο του ΦΙΠ. Και όταν ο Διευθυντής του ΦΙΠ κρατώντας τα στοιχεία του δια να τον ειδοποιήσει, όταν θα υπάρξει θέση, τινάχθηκε από το γραφείο του, ακούων ότι ήταν αδελφός του Πρωθυπουργού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Με την οικονομική βοήθεια όλων μας έγιναν φέτος και σχεδιάζονται τα εξής έργα στις εκκλησίες του χωριού μας:

Άγιος Γεώργιος: Στο πίσω μέρος του ναού, από την πόρτα του μέχρι την πόρτα του προαυλίου προς Παπαδόβρυση, τελειοποιήθηκε ένα τμήμα με ωραία πλακόστρωση και γενικά όμορφη διαμόρφωση του χώρου. Με την πρώτη ευκαιρία η πλακόστρωση αυτή θα συνεχιστεί πρός το πίσω μέρος του Ιερού και μέχρι την είσοδο του προαυλίου ώστε να διαμορφωθεί ωραία όλος ο χώρος αυτός. Όσοι δεν έχουν κάνει αγιογραφία πρέπει να κάνουν για να τελειώσει η αγιογράφηση του Αϊ-Γιώργη αφού λίγες αγιογραφίες μένουν ακόμα να γίνουν στο επάνω μέρος του γυναικωνίτη.

Άγιος Δημήτριος: Το προαύλιο προς το Σχολείο και προς τα κάτω στρώθηκε όλο με ωραίες πλάκες. Με την πλακόστρωση αυτή σε συνδυασμό με τον ωραίο τοίχο, την πέτρινη σκάλα, τα πέτρινα χτιστά παγκάκια διαμορφώθηκε πολύ ωραία ο περιβάλλων χώρος του Αϊ-Δημήτρη. Άλλα και μέσα ο νάος αυτός είναι πολύ φροντισμένος με τα πολλά έργα που έγιναν με Δωρεές χωριανών μας.

Σωτήρος: Ο εργολάβος ήδη χάλασε την παλιά στέγη, έριξε γερό, με χοντρά σίδερα σενάζι γύρω - γύρω για να δεθεί στέρεα το κτήριο (αφού είχε παρουσιάσει ρωγμές) και στη συνέχεια έκανε νέα στέγη με ωραία και γερά κεραμίδια. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα προχωρήσει εκεί η διαμόρφωση του υπόλοιπου περιβάλλοντος χώρου.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΚΟΥΚΕΪΚΑ

Από πυρκαγιά ικινδύνεψε πρόσφατα ο οικισμός Κουκεϊκα. Ευτυχώς δεν κάηκαν σπίτια. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου μέσα στον οικισμό, ανάμεσα στα σπίτια, καίγοντας μεγάλη έκταση γύρω από τον κεντρικό δρόμο. Εντύπωση μεγάλη μας προκάλεσε, όπως βλέπαμε απ' το χωριό, το πόσο εύκολα έπιαναν φωτιά τα δέντρα (βελανιδιές) και καίγονταν ολόκληρα χωρίς να φυσάει αέρας. Η φωτιά σβήστηκε με μεγάλες προσπάθειες της Πυροσβεστικής αλλά και των κατοίκων Κουκαίων και Καροπλεσιών. Αποκρουστική η εικόνα, που βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, της μαυρίας που άφησε πίσω της η φωτιά. Προσοχή μεγάλη συγχωριανοί, το κακό δεν αργεί να γίνει, πρέπει να φυλαγγίαστε.

Γ. Κ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Τότε που είχαμε μουλάρια αντί των αγροτικών αυτοκινήτων

Πιστοποιητικόν Κυριότητος Υποζυγίου (Μουλαριού), Έτος 1955.
Βασίλειον της Ελάδος.
Υπουργείον Εθνικής Αμύνης.

Ημίονος / Γένος... Θήλυ.
Ηλικία: ετών 6.
Ανάστημα: 1,30.
Χρώμα: ορφνόν.
Μέγεθος Γαλλικού πετάλου: 28.

Κατηγορίας: Κοινού φόρτου.
Σάγμα (σαμάρι): Καλό - Λ. Καλό
Όνομα Ιδιοκτήτου: Μαλάμης Χριστόδουλος του Κων/vou.
Νομόυ: Ευρυτανίας.
Επαρχίας: Ευρυτανίας.
Κοινότητος: Νεράιδας.

** Αυτά γράφει το φυλλάδιο για όσους είναι δυσανάγνωστο.



Λαϊκή Συνέλευση Νεράϊδας

Λαϊκή Συνέλευση συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας κ. Γιάννης Καραμέτος την Τρίτη 9 Αυγούστου το βράδυ στο Ακαφενείο της κ. Μερόπης παρουσία του Δημάρχου μας κ. Θωμά Σκαμπαρδώνη, των Αντιδημάρχων κ. Μπέλλου και κ. Ακρίβου, των Δημοτικών Συμβούλων κ. Γεροντόπουλου και κ. Μπολτσή, Τοπικών Συμβούλων και πλήθους κόσμου. Πρόεδρος της Λ. Σ. ορίστηκε ο πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας κ. Γ. Καραμέτος.

Συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα του χωριού μας. Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο κ. Δημαρχος Εξεινώντας την εισήγησή του αναφέρθηκε στα εξής: Τα δύο χρόνια που διοικούμε το δήμο πέρασαν χωρίς ουσιώδη χρηματοδότηση. Κάναμε διαχείριση των όσων βρήκαμε. Ζεπληρώσαμε παλιά χρέος. Πήραμε πρόσφατα Δάνειο ύψους 780.000 ευρώ. Έγιναν μικροέργα στα χωριά με δύο χρήματα πήραμε από τη ΣΑΤΑ. Ολοκληρώσαμε μελέτες. Οι δύο μελέτες των δρόμων Γιαννουνισσίκα - Νεράϊδα και Φράγμα - Καβαλιώρα τελείωσαν, ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Ιταμουν και τις στείλαμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για χρηματοδότηση ώστε να δημοπρατηθούν για ασφαλτόστρωση. Τη μελέτη του δρόμου Νεράϊδα - Τριφύλλα έχει αναθέσει από την άνοιξη σε μελετητικό γραφείο της Καρδίτσας ο Δήμος Ιταμουν και είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της σύνταξης. Οι δρόμοι αυτοί θα χρηματοδοτη-

Από τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ αναλογούν, είπε, φέτος για τους τρεις οικισμούς της Κοινότητάς μας 26.000 ευρώ. Στο χωριό μας προγραμματίστηκε να τουμεντοστρωθεί ο δρόμος από κεντρική πλατεία μέχρι πάνω από το σπίτι του Κ. Καραμέτου (μετά την βρύση Ιτιά).

Για τη νέα γραμμή της ΔΕΗ από Σαραντάπορα ολόστρωτα μέχρι Νεράϊδα είντε πώς θα έρθουν το φθινόπωρο, ίνως τελειοποιηθεί φέτος, ώστε να έχουμε λιγότερες βλάβες του ζεύματος. Για τη Υδραγωγείο είπε πώς τελειοποήθηκε και μπήκε σε λειτουργία πριν λίγες μέρες και η δεύτερη δεξαμενή. Έχουμε πλέον δύο μεγάλες δεξαμενές. Η μελέτη και η χορηματοδότηση της δεξαμενής

αυτής είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Για την υπόθεση "νερό Πλατανόρεμα" έχουμε, είπε, στα χέρια μας την απόφαση του Εφετείου που ακυρώνει τις προηγούμενες αποφάσεις και μας παραπέμπει τώρα για εκδίκαση στο Καρπενήσι. Το δικαστήριο στην Καρδίτσα έγινε την άνοιξη και εμείς πήραμε την απόφαση στα χέρια μας στις 21-7-2005. Νέο δικαστήριο δεν ορίστηκε ακόμα. Δικηγόρο έχουμε τον κ. Παπαπολύζο. Για τη συνέχιση του δικαστικού αγώνα έκανε γνωστό πώς το οικονομικό κόστος θα είναι μεγάλο. Σε παρέμβασή του επί του θέματος ο συγχωριανός μας αρχιτέκτων - μηχανικός κ. Λ. Ντερέκας είπε πώς αναπόφευκτα η υπόθεση αυτή θα φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα έργα που ζητάμε να γίνουν στο χωριό μας τα οποία είναι τα εξής: Πρέπει να λειτουργήσει άμεσα το Αναψυκτήριο Φτερόλακκας. Να γίνει μελέτη για τα όμβρια στον επάνω δρόμο ώστε από τη Φτερόλακκα τα νερά να φεύγουν προς το Κουτσοχέρι. Να γίνει από το Δήμο επειγόντως μελέτη για την Αποχέτευση της Νεράϊδας. Μετά την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει γρήγορα γιατί αλλιώς το χωριό θα βύσλιαζε. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του ΙΓΜΕ στο χωρό μας είπε πώς δεν ενημερώθηκε από το Δήμο ώστε να είναι παρών και να τους δείξει όλα τα επικίνδυνα σημεία, αντί αυτού η Δημοτική Αρχή είχε ενημερώσει κάποιους συγχωριανούς μας. Από το υπόλουπο 35% του "Θησέα" πρότεινε να γίνει μια κεραία για να καλύπτει όλα τα χωριά της περιοχής μας ώστε να πιάνουμε καλά όλα τα κανάλια της τηλεόρασης. Αυτά και διάφορα άλλα μικροέργα.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Στη συνέχεια πήραν το λόγο πολλοί συγχωριανοί μας θίγοντας τα εξής ζητήματα: (Βασ. Καραμέτος) Το γκρέιντερ που ήρθε σήμερα και πήγε μέχρι το Νεκροταφείο κάνοντας το δρόμο χειρότερο από ότι ήταν πριν ποιος το έστειλε; (από την ανταλλαγή απόψεων

γάφωνα. Όπως κάθε χρόνο σας ζητάμε και πάλι οικονομική ενίσχυση από το Δήμο προς την Εφημερίδα του χωριού μας. Ακόμα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ειωδό. (Σπ. Μπαλτής) Επειγόντως πρέπει να γίνει Αποχέτευση στο χωριό μας γιατί κινδυνεύουμε να βουλιάξουμε. (Δάσκαλος Ζήσης) κ. Δήμαρχε σας ζητάμε δύο έργα σημαντικότατα για το χωριό μας. Πρώτον να μας κάνετε μια μελέτη για τα όμβρια ώστε αυτά από τη Φτερόλακκα μέσω του επάνω δρόμου να φεύγουν προς Κουτσοχέρι. Δεύτερον να μας κάνετε μια μελέτη για την Αποχέτευση της Νεράϊδας ώστε μαζί με την έκθεση του ΠΓΜΕ να την προωθήσουμε για χορηματοδότηση.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ο κ. Δήμαρχος ξεκινώντας να απαντά από τον τελευταίο ομιλητή είπε: Για τα όμβρια τον προγραμματισμό τον κάνει το Τοπικό Σύμβουλιο. Δεσμεύομα όμως μπροστά σας στη Λ. Σ. ότι με την πρότη ευκαιρία θα αναθέσω τις δύο αυτές μελέτες για να συνταχθούν με χρήματα από το πρόγραμμα "Θησέας". Για το γκρείντερ που δεν καθαρίζει καλά τους δρόμους συμφωνών μαζί σας πώς δεν κάνει καλή δουλειά πρέπει να πηγαίνει από μόνος του ένας Σύμβουλος κοντά. Για το δρόμο Κουκέϊκα - Σωτήρος είπε πώς δεν καθαρίστηκε γιατί κάποιος μέσα στον οικισμό Κουκέϊκα τον έχει κλείσει επειδή ήθελε να περάσει από αλλού. Γιαυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε νέα χάραξη. Για τα χρέη επανέλαβε για μια ακόμα φορά πώς όταν ανέλαβε το Δήμο βρήκε χρέη ύψους 720.000 ευρώ. Θα το λέμε συνέχεια είπε. Σε παρέμβαση στο σημείο αυτό του συγχωριανού μας Κ. Κουσάνα που είπε πώς και η προηγουμένη Δημοτική Αρχή βρήκε χρέη από τις Κοινότητες ο κ. Δήμαρχος απάντησε πώς υπάρχουν στοιχεία για τα χρέη που είναι στη διάθεση του καθενός.

ΘΕΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Τελειώνοντας με τις απαντήσεις του ο κ. Δήμαρχος μπήκε από συγχωριανούς μας το θέμα της πλατείας. (Γ. Σπανός) κ. Δήμαρχε για το οικόπεδο που είναι στην άκρη της πλατείας μήπως μπορούν να βρεθούν χρήματα μέσω του Δήμου μας για την αγορά του; (κ. Δήμαρχος) Είναι δύσκολο για εμάς αυτό που ζητάτε, όσο μπορέσουμε όμως θα βοηθήσουμε κι εμείς. (κ. Πρόεδρος) αγαπητοί συγχωριανοί αν συμφωνούμε για την αγορά του οικόπεδου για το μεγάλωμα της πλατείας προτείνω να αρχίσουμε αμέσως έρανο. (Δάσκαλος Ζήσης) κ. Δήμαρχε εμείς αρχίζουμε έρανο για την αγορά του δεσμεύεστε έσεις ο Δήμος να κάνει μελέτη για την διαμόρφωσή του; Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε με την πρόταση και με το θέμα αυτό λύθηκε και η Λαϊκή Συνέλευση.



ΜΙΚΡΟ-ΓΚΡΙΝΙΕΣ και ΜΙΚΡΟ-ΝΕΑ του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

- ➔ Συνέχεια από τη σελίδα 1
αρμόδιοι ας φροντίσουν να αντικατασταθούν.
- ➔ Μεγάλο κίνηση επικρατούσε, σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα στο δρόμο προς το Σταυρό. Μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια κάνανε τη ρομαντική βόλτα τους. Κάτι ακούστηκε ότι δεν θέλουν επέκταση του φωτισμού προς το Σταυρό. Είναι αλήθεια;
- ➔ Στο εικοσαήμερο περιορίστηκε το μεγάλο ζωντάνεμα στο χωριό μας. Όσο πάει και λιγοστεύει ο χρόνος παραμονής των Αποδήμων.
- ➔ Ομαδικές επισκέψεις είχαμε φέτος στο χωριό. Ήλθαν Πρόσκοποι από την Αθήνα (το 26ο Σύστημα Αμπελοκάπων), έστησαν τις σκηνές τους στην αυλή του Σχολείου, κυκλοφόρησαν στο χωριό, μίλησαν στους συγχωριανούς μας και πήραν συνεντεύξεις για τη ζώνη μας. Πειθαρχημένα παιδιά, γελαστά, ευγενικά πριν φύγουν χαιρέτησαν προσκοπικά τη σημαία του Δημοτικού Σχολείου μας και αναχώρησαν για άλλες περιηγήσεις. Είχαν έλθει με τα πόδια ακολουθώντας τον παλιό δρόμο από το Καροπλέσι και το ίδιο συνέχισαν για τη Μαυρομάτα. Μπράβο τους να το επαναλάβουν.
- ➔ Μια ομάδα επισκεπτών 20 περίπου άτομα από την Τρίπολη Αρκαδίας, ήλθαν και κατασκήνωσαν κι αυτοί στο Σχολείο μας. Τους συνόδευε λεωφορείο αλλά τα παιδιά έκαναν εξορμήσεις στα βουνά (Παπαδημήτρη κ.λ.π.). Απ' ότι μας είπαν βρήκαν το χωριό μας πάρα πολύ όμορφο και καθαρό.
- ➔ Μικρή συμμετοχή είχε φέτος η εκδρομή του Συλλόγου μας. Ίσως φταίει το μέρος που έγινε. Η Λίμνη Πλαστήρα είναι σε όλους γνωστή και οι συγχωριανοί μας έχουν πάει εκεί και άλλες φορές. Του χρόνου θα βρούμε κάτι καλύτερο.
- ➔ Η καμπάνα του ρολογιού του χωριού που χτυπάει τις ώρες, ενοχλεί τους γείτονες όταν είναι ώρες πουσκίας. Μήπως οι αρμόδιοι πρέπει να φροντίσουν να βρεθεί κάποια άλλη λύση; Πάντως φέτος ρυθμίστηκε προσωρινά το θέμα.
- ➔ Κατάμεστη η εκκλησία στη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Ανάσα δεν έπαιρνες. Πολύ ευχάριστο αυτό,

μόνο που διαρκεί λίγες μέρες.

➔ Πολύ ζωντάνεμα και φέτος οι εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Τα δύο Θέατρα "Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας" και "Οψεις" έδωσαν πολύ κέφι και πλήθος κόσμου παρακολούθησε τις πετυχημένες και γεμάτες γέλιο παραστάσεις τους. Οι Αγώνες Δρόμου των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, μάζεψαν σχεδόν όλο το χωριό στην πλατεία. (Λεπτομέρειες στο κείμενο δίπλα).

➔ Ο Χορός του Συλλόγου μας είχε ποι μεγάλη επιτυχία από κάθε άλλη χρονιά. Ο καλός καιρός βοήθησε πολύ γιατί ήλθαν επισκέπτες και από άλλα γειτονικά χωριά. (Λεπτομέρειες σε άλλη σελίδα).

➔ Πολλές οι εξορμήσεις φέτος της νεολαίας μας στα γύρω βουνά. Μόνο πρωτάθλημα Τάβλι και Πρέφας δεν έγινε.

➔ Ήλθαν Δήμαρχοι, τέως Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι σε Λαικές Συνελεύσεις. Μας τα είπαν, τους τα είπαμε, μας τα έγραψαν αυτά που τους είπαμε, τους τα γράψαμε και εμείς αυτά που μας είπαν και του χρόνου πάλι να είμαστε καλά.

➔ Πρέπει ο Σύλλογος να φροντίσει να αγοράσει 50 - 100 καρέκλες. Είναι απαραίτητες για να μην στέκονται οι άνθρωποι όρθιοι στις εκδηλώσεις του Συλλόγου (Θέατρα, Καραγιόζη, Συνελεύσεις, κ.λ.π.).

➔ Έλεος στο Πνευματικό μας Κέντρο! Σπασμένα παράθυρα, πεσμένοι σοβάδες, σωστό ακούρι το εσωτερικό. Η πόρτα πάντα ανοικτή για να μπαίνουν μέσα οι κατσίκες και να μας κατασπαράζουν τα ελατάκια μας. Ο Σύλλογος πρέπει να πάρει μέτρα για αυτό.

➔ Στην ολιγομελή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου συζητήθηκαν πολλά θέματα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για μεγαλύτερη συμμετοχή; Τι άλλο να κάνουμε για να μαζεύσουμε από τα καφενεία τον κόσμο και ιδίως τη νεολαία μας; Αιώνιο πρόβλημα.

Τα Πανηγύρια μας:

- ➔ Προφήτης Ηλίας: Γεμάτη από θρησκευτική κατάνυξη έγινε φέτος η Λειτουργία στον Προφήτη Ηλία. Προεξάρχοντος του συγχωριανού μας Αρχιμανδρίτη και Θεολόγου καθηγητή Ευσεβίου (γυιός του Λάμπρου Σπανού) και συλλειτουργούντων των πατέρων Κων/νου Αυγέρη και παπα-

ΤΟ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΙΣ 7 - 9 - 2005 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΑ ΑΥΛΑΚΙΑ;

ΤΑΚΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ



Τα νέα παιδιά της Νεράιδας που πήραν μέρος στους αγώνες δρόμου.

Μεγάλη συμμετοχή παιδιών έγιναν και φέτος οι καθηερωμένοι αγώνες δρόμου την Παρασκευή 12 Αυγούστου το απόγευμα στη Νεράιδα με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας. Όπως πάντα τα παιδιά έτρεξαν σε τέσσερις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα (κορίτσια μικρά) πρώτη τερμάτισε η Ματίνα Μποσάκη κόρη του Σταύρου Μποσάκη. Στη δεύτερη ομάδα (κορίτσια μεγάλα) πρώτη τερμάτισε η Κων/να Κατσούλη του Γεωργίου από τον Αλμυρό. Στην τρίτη ομάδα (αγόρια μικρά) πρώτης τερμάτισε Ηλίας Μποσάκης γιούς του Γιώργου και της Ελένης. Στην τέταρτη ομάδα (αγόρια μεγάλα) πρώτης τερμάτισε ο Ευθύμιος Καραμέτος, γιούς του Γιάννη και εγγονός της κυρα-Μερόπης.

Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία βγήκε αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε απονομή μεταλλίων και όπως πάντα κεράστηκε το καθηερωμένο λουκούμι. Ο Σύλλογος λέει ένα μπράβο στα παιδιά για τη συμμετοχή τους στους αγώνες και ζητάει του χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να μην λείψει ούτε ένα.

ΖΕΝΩΝΑΣ «Η Γωνιά της Λίνας»



"Γωνιά της Λίνας"
Μάριος Χαντζόπουλος
Αγ. Νικόλαος Ευρυτανίας τηλ. 0237-0-22040, Fax. 0237-0-21175

Ο Ζενώνας αυτός που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο (Λάσπη) Ευρυτανίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Καρπενήσι είναι ιδιοκτησία του κ. Μάριου Χαντζόπουλου συζύγου της συγχωριανής μας κ. Αποστολίας (Λίνας) Λυρίτση κόρης του Νίκου Λυρίτση από το Μέγα - Λάκκο.

Palmie bistro

Αθήνα

- Ισφώντος 29-31, Πλατεία Κάραβελ τηλ. 2107241356, 2107258826
- Σόλωνος 72 και Μασσαλίας τηλ. 210.3641724
- Πλατεία Βικτωρίας 5, τηλ. 2108836592
- Ν. Φιλαδέλφεια Δεκελείας 59 και Νικ. Τρυπιά 210.2589704

Βούλα

- Α' πλάζ ΕΟΤ 210.8904054 210.8952403

Κηφισιά

- Κολοκοτρώνη 35, Πλατεία Κεφαλαρίου τηλ. 210.8012411, 2108085590

www.palmiebistro.gr / email:info@palmiebistro.gr

ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΜΑΣ ΑΥΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ

Συγκέντρωση - συζήτηση Β. Τσαντήλα

Συγκέντρωση - συζήτηση διοργάνωσε ο πρώην Δήμαρχος και νύν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δήμου Ιταμού κ. Βασίλης Τσαντήλας την Κυριακή 7 Αυγούστου το βράδυ στο καφενείο της κυρα - Μερόπης στη Νεράϊδα, μπροστά σε πλήθος κόσμου. Στην ομιλία του ο πρώην Δήμαρχος αναφέρθηκε στις συνθήκες που ανέλαβε η παράταξη του 1999 το Δήμο, στο έργο που εκτελέστηκε στην τετραετία 1999 - 2002, τι παρέδωσε στη Δημοτική Αρχή του κ. Θωμά Σκαμπαρδώνη κ.λ.π.

Ιδιαίτερα κριτικά στάθηκε στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να απορροφήσουν και να φέρουν νέες πιστώσεις στο Δήμο, στις απανωτές χαμένες ευκαιρίες, έδωσε στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου και κατήγγειλε την απραξία και υποβάθμιση σε όλους τους τομείς, όπως είπε, που οδήγησε το Δήμο η σημερινή Δημοτική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα ρώτησε μεταξύ άλλων τη σημερινή Δημοτική Αρχή: Πού βρίσκονται τα 235.000 ευρώ (80 εκατ. δρχ.) για τη Γέφυρα στον ποταμό Μέγδοβα που θα συνδέσει Νεράϊδα - Μαυρομάτα. Γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Ιταμού από τα 15 δίς δρχ. που μοίρασε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Καρδίτσας το 2004. Γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Ιταμού για κανένα έργο από τα 35 δίς δρχ. που προκήρυξε η Περιφέρεια Θεσσαλίας τα Χριστούγεννα του 2004.

Ο κ. Τσαντήλας τελείωσε την ομιλία του με την κατάθεση πολιτικής πρότασης Συσπείρωσης, Ενόπτητας και Συνεργασίας όλων των Δημοτών Ιταμού, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, που ενδιαφέρονται, νοιάζονται και θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η ταβέρνα "Ο Τσοπανάκος" γνωστή σε Νεραϊδιώτες και Σαρανταπορήσιους που ζουν στην Αθήνα δρίσκεται πάνω από το ποδοσφαιρικό γήπεδο ΝΗΑΡ ΗΣΤ της Καισαριανής στην οδό Ανακρέοντος 2, τηλ. 7248441. Είναι ανοιχτή όλο το χρόνο ακόμα και τις Κυριακές τα μεσημέρια και είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει τις χειμωνιάτικες λιακάδες και τη δροχή χωρίς να δρέχεται (σκέπαστρα). Δίπλα της δρίσκεται ο μεγάλος χώρος του Σκοπευτηρίου και παιδική χαρά.

Εμείς προτείνουμε την ταβέρνα αυτή ως τόπο συνάντησης την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα.

Στις 7 Οκτωβρίου το δράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για τη πρώτη συνάντηση το κρασί θα έιναι δωρεάν προσφορά από το Σύνδεσμο Αποδήμων Νεράϊδας της Αθήνας.

Το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δ. Κουσάνας

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ-ΔΟΛΟΠΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΕΚΔΟΣΗ
Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
Νομού Καρδίτσας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Μπτσάκης Σταύρος, Στουρνάρα 45, Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μπτσάκης Σταύρος, Στουρνάρα 45, 10682, Αθήνα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ
"ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ"
Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φαξ: 5244800

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χαλάτσης Τάκης
Μπαλτής Γιάννης
Σπανού-Ανδρέου Μαρία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μια πανέμορφη εκδρομή διοργανώθηκε στις 31 Ιουλίου 2005 από τον "Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας". Η συμμετοχή των χωριανών ήταν βέβαια μικρή αλλά αυτό δεν εμπόδισε την όμορφη μικρή παρέα μας να περάσει αξέχαστα.

Το πρώιμο της Κυριακής στις 7:30 το πούλμαν με έναν εξαιρετικό, γελαστό και ακούραστο οδηγό, τον Λάμπρο Βρέκο, που θα ήταν παράληψη μας να μην τον ευχαριστήσουμε, ξεκινήσαμε με προορισμό το γύρο της Λίμνης Πλαστήρα.

Κατεβαίνοντας στον κάμπο της Καρδίτσας και διασχίζοντάς τον, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε προς την Λίμνη αγγαντεύοντας τον παραδοσιακό οικισμό Αγ. Γεώργιο και τα γραφικά χωριά Πορτίτσα, Μοσχάτο, Μεσενικόλα και Μορφοβούνι. Όλα έχουν μια ιδιαίτερη και όμορφη θέα στο Θεσσαλικό ήμερο. Πιο πάνω το Κρυονέρι και τα Καλύβια Μπεζιούλας. Μια αρμονική συνάντηση των στοιχείων της φύσης, ένα πάντρεμα έλατου, πεύκου και γαλαζοπράσινων νερών που συναγωνίζονται αντάξια τους εξωτικούς προορισμούς.

Πρώτη μας στάση για καφέ στο Νεοχώρι, στον Ξενώνα "ΑΓΝΑΝΤΙ". Τόπο μαγευτικό που συνδυάζει αριστοτεχνικά το πράσινο του βουνού με το γαλάζιο της Λίμνης και του ουρανού. Πραγματική Μαγεία. Συνεχίζοντας και διασχίζοντας τα όμορφα χωριά Μπελοκομύτη και Καρίτσα φτάνουμε για προσκύνημα στην μονή Πελεκητής. Ένα πολύ καλοδιατηρημένο μοναστήρι.

Μετά το μοναστήρι διασχί-



Οι εκδρομείς του Συλλόγου μας στα σκαλιά της Ι. Μ. Πελεκητής στην Καρίτσα".



ζουμε το φράγμα Ταυρωπού, ένα επιβλητικό τεχνικό έργο. Εδώ κανείς συναντά την αντίθεση της απότομης ρεματιάς και του ιλιγγιώδους ύψους, από τη μία και της ηρεμίας και γαλήνης των νερών και του τοπίου από την άλλη. Συνεχίζοντας φτάνουμε για μεσημεριανό στην πλάτη Λαμπερού, μια πανέμορφη πλάτη, με την όμορφη αμμουδιά και τα σμαραγδένια νερά. Μετά την μεσημεριάτικη ξεκούραση μας επισκεφτήκαμε και προσκυνήσαμε την Ιερά Μονή Κορώνης. Η ώρα όμως πέρασε και έ-

πρεπει να πάρουμε το δρόμο του γυρισμού. Λίγο κουρασμένοι και αρκετά ευχαριστημένοι με τα τραγούδια και τα καλαπούρια μας, χωρίς να καταλάβουμε φτάσαμε στην όμορφη Νεράϊδα. Θα ήταν παράληψη μας να μην μιλήσουμε για τη γαλαρία του λεωφορείου, που ήταν οκτώ πανέμορφα νεαρά αγόρια και κορίτσια που με τις τρέλλες τους και τα αστειάκια τους, μας έκαναν να νοιάθουμε ότι βρισκόμασταν σε μια τρελλή μαθητική εκδρομή. "Ας είναι καλά".

Και του χρόνου.

M. B.

Υπόμνημα Διαμαρτυρίας Κατοίκων Αγραφιώτικων Χωριών Νομού Καρδίτσας & Ευρυτανίας

ΠΡΟΣ: Υπουργό ΠΕΙΧΩΔΕ Κ. Γ. Σουφλιά.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δήμαρχο Ιτάμου κ. Θ. Σκαμπαρδώνη
2. Δήμαρχο Βίνιανης κ. Κ. Καράνη
3. Νομάρχη Καρδίτσας κ. Β. Αναγνωστόπουλο
4. Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογιώργη
5. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Γκούπα
6. Περιφερειάρχη Στερεάς κ. Κ. Έξαρχο
7. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα
8. Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπ. Ταλαδούρο
9. Βουλευτή Ν. Δ. κ. Κ. Τσιάρα
10. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Σαλαγιάνη
11. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Ντ. Ρόβλια
12. Βουλευτή Ν. Δ. κ. Δ. Τσιαμάκη

ΘΕΜΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

"Η κατασκευή της Γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα (Ταυρωπό) της οδού Νεράϊδα - Μαυρομάτα".

Το οδικό τμήμα Νεράϊδα - Μαυρομάτα (μήκους περίπου 20 χιλ.) είναι το μοναδικό εναπομείναν χωρίς άσφαλτο στον οδικό άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου.

που της διαδρομής και σε ένα και μοναδικό σημείο ο δρόμος συναντά και διέρχεται τον ποταμό Μέγδοβα ή Ταυρωπό. Στο σημείο αυτό θέση "Ζάχενας" με την υπ. αρ. 2782 ΔΕ/ 16.1.2004 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2004 ΣΑΕΠ 017 του έργου: "Κατασκευή Γέφυρας οδού Νεράϊδας - Μαυρομάτας" με πίστωση 235.000 ευρώ. Σε ερώπηση (με αριθμό 4781/4.11.2004) Βουλευτή Καρδίτσας στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών απάντησε (με το έγγραφο υπ. αρ. πρωτ. 43857/ ΔΕ - 4781/25.11.2004) ότι τα χρήματα υπάρχουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά δεν έχουν ζητηθεί, αφού δεν έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια η μελέτη του έργου, ούτε έχει ζητηθεί η δημιοπράτησή του. Φορέας κατασκευής και υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχία Καρδίτσας. Απορούμε και ανησυχούμε γιατί ενώ υπάρχουν τα χρήματα περνάει ο καιρός και δεν έγινε ακόμα το έργο.

Ζητάμε να γίνει επειγόντως η σημαντικότατη και μοναδική αυτή Γέφυρα Μέγδοβα του οδικού άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου.

Οι διαμαρτυρόμενοι (ακολουθούν υπογραφές κατοίκων Αγραφιώτικων Χωριών)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ Σάββατο 16 Ιουλίου 2005

Ευρυτανία Πατρώα γή

Κείμενο: Ηλίας Γ. Προβόπουλος

Φωτ: Γιώργος Τασίος - "Μικρές Πατρίδες"

Ευρυτανία: Ένας τόπος που κυριολεκτικά βρίσκεται στην καρδιά της Ελλάδας. Για την αλήθεια, αν στηρίζετε πάνω στο χάρτη το ένα σκέλος του διαβήτη στο Καρπενήσι, ο κύκλος που θα διαγράψει η ακίδα του θα περάσει ανοιχτά της Κέρκυρας, θα διαβεί τον Έβρο, θ' ακουμπίσει στο Καστελόριζο και το Λιβυκό πέλαγος και, ζυγώνοντας τα Κύθηρα, θα καταλήξει πάλι κοντά στην Κέρκυρα. Η Ευρυτανία όμως δεν βρίσκεται μόνο στην καρδιά του χάρτη αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων που φύτρωσαν στα χώματά της. Στο οδοιπορικό του αυτό περιγράφοντας σε πολλές σελίδες, λεπτομερώς και με πολλές φωτογραφίες, τα βουνά και τα ποτάμια της περιοχής μας τονίζει μεταξύ άλλων: "...Ως κέντρο της Ευρυτανίας μπορούμε να λάβουμε την περιοχή της αρχαίας Αγραΐδας, ανάμεσα στον Μέγδοβα και τον Αγραφώτη, περιοχή όπου βρίσκονται χωριά που άφοσαν ιστορία...".

Για το Μέγδοβα μεταξύ άλλων λέει: "...πηγάζει από τα Άγραφα και ενισχύεται στο πέ-

ρασμά του από τον Σαραντάπορο, τον Μπεσιώτη, τον Φουρνιώτη...". Σε άλλο σημείο λέει: "Ο Μέγδοβας (Ταυρωπός), τραυματισμένος από το φράγμα της λίμνης Πλαστήρα, ο αρχαίος Καμπύλος, μετά τα στενά της Σπινάσας γίνεται πάλι ένας σεβαστός ποταμός και με την ενίσχυση κι άλλων παραποτάμων καταλήγει να σβήσει δυνατός και ωραίος στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών".

Για το Μέγα Γεφύρι λέει: "...Εκεί, στα φαράγγια της Σπινάσας, κάτω από το χωριό Νεράϊδα, σώζονται τα βάθρα ενός περίφημου γεφυριού, του Μεγάλου Γεφυριού όπως το έλεγαν, που το ανατίναξε ο Ευρυτάνας στρατηγός Κατσώτας, το καλοκαίρι του 1949, όταν σε όλα τα Άγραφα δεν περπατούσαν πλέον ούτε καμιά πεννηταριά απελπισμένοι αντάρτες...".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοσιογράφος κ. Ηλίας Προβόπουλος κατά την διάρκεια οδοιπορικού του στα Άγραφα, πέρασε κι απ' το χωριό μας στα μέσα Απριλίου, όπου μεταξύ άλλων επισκέφθηκε και το Μέγα Γεφύρι. Αξίζει συγχαρητηρίων, και τον ευχαριστούμε και εμείς θερμά, που ενδιαφέρεται, επισκέπτεται και γράφει συνεχώς για την περιοχή μας, τα ένδοξα Άγραφα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: "Η Αλίθεια" Τρίτη 28 Ιουνίου

Περιβαλλοντική καταστροφή από τις καθίζησεις

Δημοσιεύσαμε τον περασμένο μήνα μια επιστολή του αναγνώστη μας Κώστα Πλατσιούρη από τη Νεράϊδα Ιταμού για τη διάβρωση του οδοιπρόματος στο δρόμο από Νεράϊδα προς Σαραντάπορα.

Ο δρόμος Νεράϊδα - Σαραντάπορα είναι μιας απόστασης 5 χιλιομέτρων. Από τα οποία πριν περίπου δύο χρόνια είχαν ασφαλτοστρωθεί τα μισά, αλλά με τις βροχές υποχώρησε το έδαφος και υπήρξαν καταστροφές με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνος ο δρόμος για όσους τον διέρχονται.

Σήμερα, υπάρχουν καταγγελίες στην εφημερίδα μας ότι οι κακοτεχνίες στην κατασκευή του δρόμου και οι διάφορες παραλείψεις και η αδιαφορία των υπευθύνων, οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή του περιβάλλοντος, αφού όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, χωμάτινοι ό-

γκοι καταρρέουν και μεταφέρονται πιο κάτω προς το ποτάμι.

Τα ερωτήματα που έθετε ο αναγνώστης μας παραμένουν και περιμένουν απάντηση:

- Υπήρξε γεωλογική μελέτη για την εκτέλεση του έργου και εφαρμόστηκε κατά την κατασκευή του; Και γιατί έπαθε ο δρόμος καθίζηση;
- Υπήρξε περιβαλλοντική μελέτη;
- Θα φροντίσει κάποιος για την αποκατάσταση του δρόμου; Η κατάσταση αυτή θα είναι και στο υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου που κατασκευάζεται;

Ο αναγνώστης μας, Κώστας Φ. Πλατσιούρης, δημότης Νεράϊδας, ζητάει την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για την μη χειροτέρευση της κατάστασης.

Ζητάει την παρέμβαση του ίδιου του νομάρχη και των αρμοδίων νομαρχιακών υπηρεσιών, για να παρθούν μέτρα όσο είναι ακόμα νωρίς, για την αποκατάσταση της φυσικής καταστροφής.

*** Το κείμενο συνοδεύεται με τρεις φωτογραφίες.

Αναδημοσίευση από το φύλλο 2 / Φθινόπωρο 1980 των "Χρονικών Νεράϊδας".

Κυνηγετικά Νέα

Στις 14 Οκτωβρίου 1980 κατέφθασαν επειγόντως από την Αθήνα οι: Δημήτριος Δήμος, Σεραφείμ Γ. Τσιτσιπής, Σπύρος Μπαλτής και Ηλίας Κούκος, παλαιοί και έμπειροι κυνηγοί, για να κυνηγήσουν αγριογύρουνα την επομένη, που γινόταν η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.

Όλοι οι κυνηγοί μας εξοπλισμένοι σαν αστακοί, πέρασαν προς τη Μπέσια και ο αριθμός έφθασε, όπως μάθαμε, τους 22.

Την πρώτη μέρα, κατάφεραν να σκοτώσουν δύο αγριογύρουνα, την επομένη ένα και ύστερα από λίγες μέρες άλλα δύο.

Συγχαίρουμε τους άξιους κυνηγούς μας για τους κυνηγετικούς άθλους και ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν, με τις ίδιες επιτυχίες, όλο το χειμώνα, το όμορφο σπόρο που διάλεξαν.

Π - Γ. Δ.

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Ο Τσορπανάκος»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΣ

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 2
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Τ 72.48.441

ΤΟ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΚΑΛΑ
ΤΑ ΑΥΛΑΚΙΑ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΦΥΛΛΑ

Παιδικές αναμνήσεις

Ποιος δεν θυμάται από μας με πολύ νοσταλγία τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό; Την παλιά αζέχαστη γλυκιά μας γειτονιά που ήταν τότε το στέκι της χαράς και ο χώρος της αναψυχής που διατήρηε ως σήμερα σε όλους μας ένα πολύχρωμο αναμνηστικό λεύκωμα το οποίο πλουτίζεται από πολύ όμορφες παιδικές αναμνήσεις.

Που μας έχανες, που μας εύρισκες ανάμεσα στους στενούς δρόμους σαν τα Περδικόπουλα κυρμένους αποφεύγοντας τον αυστηρό έλεγχο των τότε δασκάλων οι οποίοι έκαναν και περίπολο όταν άκουγαν τον πάταγο από τις γλυκές φωνές των παιχνιδιών.

Πολλές φορές φυλάζαμε και καραούλι και στην εμφάνιση του δασκάλου γινόμασταν άφανοι άγγελοι.

Εκεί στα παραδοσιακά όμορφα σπίτια του χωριού, στις ευρύχωρες αυλές, στα προαύλια του σχολείου και της εκκλησίας, ακόμη και στ' αλώνια γύρω από το χωριό ήταν τα μόνιμα φιλικά στέκια και οι χώροι αναψυχής για το πολυάριθμο τότε παιδόκοσμο της Νεράϊδας.

Παντού βούτιζε ο τόπος από χαρούμενες παιδικές χαρές και όμορφα τραγούδια. Εποχές που ανθύνεσε η ζωή στο χωριό.

Όλα αυτά τα μικρά γήπεδα μας φαίνονταν τότε σαν μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά της γενέτειράς μας και έμειναν αυτές οι σπάνιες αναμνήσεις αζέχαστες και νοσταλγικές ιστορίες που έχει ο καθένας από μας χιλιογραμμένες και τυπωμένες στη σκέψη του και παραμένουν ζωντανές και ανεξιτηλες.

Λημερίες ακούραστοι σαν τα χελιδόνια, το πρωί στο σχολείο και στο απόγευμα βοηθητικοί στις ανάγκες της Οικογένειας τις οποίες εκτελούσαμε πάντα υπεύθυνα και με απόλυτο σεβασμό. Δημιουργικοί και δραστήριοι στην παιδική μας ζωή, ούτε στιγμή δεν μέναμε αδρανείς αλλά συνεχώς ασχολούμασταν με κάποιες δραστηριότητες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνες τις χαροκόπιες με τα σιδερένια καρφιά στις πέτρες μέσα και έξω από το χωριό; Στις βρύσες, στις γωνίες των σπιτιών, στις κοτρώνες που υπάρχουν στις ραχούλες και στα Καραούλια, ακόμη και στις φλούδες των δέντρων που σαν το σαράνι σκαλίζαμε τους κορμούς γράφοντας τα ονόματά μας με αρχικά γράμματα, με ημερομηνίες που παραμένουν αιώνια στη θέση τους.

Άριστοι κυνηγοί των πουλιών. Επιτήδειοι φαράδες στα ποτάμια μας φαρένοντας με τα χέρια και όταν βρίσκαμε κανένα χέλι, ή μεγάλο φάρι βούλιαν οι χαρές και γινόταν σεισμός στο ποτάμι. Ο φόβος και ο τρόμος στα καρούρια και τις νεροφίδες, δεν γλύτωνε απολύτως τίποτε.

Τακτικοί πελάτες στα οπωροφόρα δέντρα, στους κήπους και στις δραγασιές των χωραφιών.

Ήταν άγνωστο σε μας τότε το ποδόσφαιρο και οι σημερινές μπάλες.

τη δική μας εποχή είχαμε επινοήσει να φτιάχνουμε με δικό μας τρόπο αυτοσχέδιες τόπες (όπως τις λέγαμε) καμαριές από τρίχες γελαδιών, ή χρωματιστές κλωστές μάλλινες που μας παραχωρούσαν για την φυσαγγία μας οι μανάδες μας. Δεν είμαστ



Συνέντευξη του Παπα-Γιώργη Δήμου

Στο μιαλό μου, όταν αποφάσισα να εγκαινιάσω αυτή τη στήλη στροβίλιζε η σκέψη ποιος πρέπει να είναι ο πρώτος καλεσμένος. Χωρίς περιστροφές τιμώμενο πρόσωπο θα ήταν κάποιος που τιμά διαχρονικά και επάξια την Εφημερίδα τα "Χρονικά της Νεράϊδας", η οποία προσφέρει φιλοξενία και δυνατότητα έκφρασης.

Ένας άνθρωπος που συνδέεται με τα τρία χωριά της Κοινότητάς μας, ένας κληρικός που είναι υπόδειγμα για τους πιστούς. Πολλοί αναγνώστες της Εφημερίδας θα ήθελαν να γνωρίσουν περισσότερες πτυχές του βίου και της δραστηριότητας αυτού του Εφημέριου που ακούραστα και με μεράκι αρθρογραφεί ανελλιπώς τόσο στη δική μας Εφημερίδα όσο και στων γειτονικών χωριών. Ο παπα-Γιώργης Δήμου - περί αυτού η τιμή - δέχτηκε ευχάριστα την πρόταση για την καταγραφή της συζήτησής μας σε βιντεοκασέτα και με παρότρυνε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί γιατί μόνο έτσι θα μείνει η παράδοσή μας ζωντανή, στις επόμενες γενιές. Με την άφιξή μου στην οικία του παπα-Γιώργη η πάντα φιλόξενη παπαδιά φρόντισε να έχει έτοιμο το γλυκό καρύδι στο τραπέζι κάτω από τον έλατο της αυλής.

Όταν συζητά κανείς με τον παπα-Γιώργη, για να απολαύσει τα λεγόμενά του θα πρέπει να γνωρίζει ότι όσο λιγότερες φορές τον διακόψει τόσο εποικοδομητική θα είναι η συζήτηση. Πριν προλάβω να του θέσω ερώτημα για την οικογένεια των Δημαίων άρχισε ήδη μόνος του να μου αφηγείται.

Εννήμηκα στον Μέγα - Λάκκο και το Δημοτικό Σχολείο το τελείωσα στη Νεράϊδα όπου ζούσαν οι παππούδες μου. Ο πατέρας μου ήταν ταχυδρομικός και με τις αγροτικές δουλειές έπρεπε να μεγαλώσει τα εφτά παιδιά του.

Πολλά σημερινά σπίτια όπως του Σ. Καραμέτου, του Μακρή, του Μπέλλου, των Κατσουλαίων ήταν Δημαϊκά ή συγγενών των Δημαίων. Μετά το 1850 οι γονείς μου όπως και άλλες οικογένειες εγκατέλειψαν την Νεράϊδα και εγκαταστάθηκαν στον Μέγα-Λάκκο για να είναι κοντά στα χωράφια τους, αφού η μεταφορά των προϊόντων ήταν δύσκολη. Ακόμα λόγω πληθώρας κοπαδιών στη Νεράϊδα η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο νέο χωριό θα ήταν αποδοτικότερη.

Το 1934 αποφοίτησα το Δημοτικό Σχολείο της Νεράϊδας, αρρώστησα όμως από πνευμονία και έχασα την εγγραφή μου στο Γυμνάσιο Φουρνάς. Το 1938 καταστομαίησα ως εθελοντή στην αεροπορία. Το 1945 διορίζομαι δασοφύλακας, δεν παρουσιάζομαι όμως λόγω του αντάρτικου. Το 1946 καταστομαίησα στην αστυνομία ως αστυφύλακας και φοιτώ στο νυχτερινό Γυμνάσιο Παγκράτιου. Το 1949 εγγράφομαι στο Ιερατικό Φροντιστήριο Λάρισας.

Ο δρόμος για την ιεροσύνη ήταν απόφαση ζωής. Η επιλογή αυτή ήταν εύκολη και πώς υλοποιήθηκε;

Οι σχέσεις μου με την εκκλησία ήταν άριστες. Όταν σκοτώθηκε ο παπα-Κώστας Σπανός, μου στέλνει ένα γράμμα ο Ντερέκας και με παροτρύνει να έρθω στη Νεράϊδα και να γίνω παπάς. Επειδή υποψήφιος ήταν και ο παπα-Ηλίας ο Βούλγαρης δέχτηκα να εγκατασταθώ στο Σαραντάπορο ό-

που υπήρχε κενή θέση. Χειροτονήθηκα στη Ναύπακτο στις 21 Ιουνίου 1953 ως διάκονος από τον Μητροπολίτη Ναυπακτίας & Ευρυτανίας Χριστόφορο και ως ιερέας στις 12 Ιουλίου 1953. Έκτοτε επί 39 συνεχή χρόνια μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 1992 υπηρέτησα την ενορία μου, οπότε παραιτηθείς, απεχώρησα ως συνταξιούχος.

Ο εμφύλιος διχασμός τι επιπτώσεις είχε στην τοπική κοινωνία και αν πιστεύετε ότι επουλώθηκε στις νεότερες γενιές;

Τα κοινωνικά φρονήματα δημιούργησαν αθεράπευτα χάσματα. Άδικα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Δεν φανταζόταν κανείς ότι ο φανατισμός θα τύφλωνε τόσο πολύ. Εξακούσιοι παπάδες θανατώθηκαν. Οι χήρες και τα ορφανά μαρτυρούντις επιπτώσεις αυτού του εμφυλίου. Ποτέ πιά ο τόπος μας να μην ζήσει τέτοιες στιγμές. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων οι άνθρωποι έχουν γυρίσει πλέον σελίδα και συνυπάρχουν μονιασμένοι.

Γίνεται τελευταία πολύς λόγος για τα εκκλησιαστικά σκάνδαλα που ταλανίζουν την εκκλησία μας. Όλα αυτά τα πρωτόγνωρα γεγονότα επηρεάζουν την Ορθοδοξία και την συνοχή της;

Η Ορθόδοξη πίστη μας άντεξε και αντέχει από κάθε χτύπημα από όπου κι αν προέρχεται. Ο κλήρος δυστυχώς και με λυπή αιφάνταστα αυτό το γεγονός είναι σάπιος και το χρήμα έχει ξεθωριάσει αυτή την πίστη που είχαν παλιά οι παπάδες.

Η συνένωση των Κοινοτήτων, ο λεγόμενος Καποδιστριας,

ματα, στην καταγραφή, στην προβολή της παράδοσής και μεταλλαγμάδευσή της στις νεότερες γενιές. Πέρασε από αρκετά στάδια για να σταθεροποιηθεί στην σημερινή της μορφή, στη θέση που της άξιζε και αυτό οφείλεται στον Τάκη Χαλάτση και στους ολίγους αλλά όξινους συνεργάτες του. Κατόρθωσε να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και να προβάλλεται ως μία από τις πιο αξιόλογες εφημερίδες της περιοχής. Πρέπει να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι των γραμμάτων ελάχιστα ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του χωριού. Ένα φαινόμενο ανεξήγητο και θιλβερό που ο Τάκης σε κάθε φύλο το τονίζει με έμφαση.

Με γνώμονα τα παραπάνω βλέπεται στον ορίζοντα υποψήφιο δήμαρχο τα προσεχή χρόνια από την Κοινότητά μας;

Όχι.

Να ενημερώσουμε τους αναγνώστες για την συγγραφική δράση του παπα-Γιώργη;

Οι ελεύθερες ώρες μου ήταν και είναι αφιερωμένες στην καταγραφή της παράδοσης και συγγραμμάτων διαφόρων θεμάτων όπως:

Ένα αντιαιρετικό βιβλίο διακοσίων σελίδων για την αντιμετώπιση των αιρετικών που χρειάστηκε 30 χρόνια για την ολοκλήρωσή του.

Το βιβλίο η Ρίζα μας. "Το Σαραντάπορο χθές και σήμερα" σε συνεργασία με τον Ευάγγελο Σπανό.

Ένα μικρό βιβλιαράκι "Το Μοναστήρι, η γέννηση της Θεοτόκου".

Ένα βιβλίο "Το γένος των Δημαίων", 1878 - 2003 που περιέχει 100 φωτογραφίες.

Ένα βιβλίο με τίτλο "Ποιητικό οδοιπορικό" με 50 ποιήματα, εξυμνώντας και προβάλλοντας ποιητικά τις ομορφιές του τόπου μας, βουνά, ποτάμια, βρύσες και χωριά.

Το ποιητικό οδοιπορικό έχει καταγραφεί και σε κασέτες - βίντεο με χρονομετρημένα ωραία διηγηματικά αποστάματα.

Επίσης έχει καταγραφεί σε κασέτα χορός στην πλατεία Σαραντάπορου, με όλο το χωριό να τραγουδά με τον παραδοσιακό μας τρόπο, "πάνω στη ψηλά βουνά στα βλάχικα κονάκια".

Τέλος υπάρχουν άλμπουμ για τον οικισμό του Σαραντάπορου,

του παπα - Δημήτρη Χαλάτση, του παπα - Κώστα Σπανού, του παπα - Νίκου Κατσομήτρου, του παπα - Γιώργη Δήμου και παπα - Βαγγέλη Γεροκώστα.

Η εκκλησία, οι Σύλλογοι, οι απλοί άνθρωποι έχουν αναγνώρισε το εκκλησιαστικό και κοινωνικό σας έργο;

Άκου Κώστα. Πρέπει να γνωρίζεις, ότι στη ζωή σου ποτέ δεν θα βιώσεις την απόλυτη αναγνώριση όσα κι αν προσφέρεις στον τόπο σου. Ας παραβλέψουμε τους ολίγους μεμψίμοιρους και ας σταθούμε στα γεγονότα.

Το 1981 μου απενεμήθη παρά του Μητροπολίτου Καρδίτσας το ομφύλιον του οικονόμου (επιγνάτιον) και η εντολή του εξομολόγου. Το 2002 διακρίθηκα ως συνταξιούχος για την προσφορά μου στην εκκλησία με Σταυρό και στο βαθμό του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Θεοσαλιώτιδος. Βραβεύτηκα με πλακέτα από τους Συλλόγους Νεράϊδας και Σαρανταπόρου για την προσφορά μου στην εκκλησία, στα χωριά και στην Εφημερίδα.

Τον χειμώνα, στα Ιλίσια που μένετε, η σκέψη σας φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι αλλού πέραν του χωριού μας. Τα χώματα της Αττικής φιλόξενα αλλά ξένα για μας τους βουνίσιους. Τι σας λείπει περισσότερο από τη γενέτειρα;

Η νοσταλγία και το μιαλό μου είναι στον τόπο πού γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δακρύζω όταν αναπολώ τις στιγμές που έζησα στα χώματα των παπούδων μου. Υπήρξα κυνηγός, ψαράς, έγινα τσοπάνος παίζοντας φλογέρα και τσαμάρα. Πώς να ξεχάσω το θέρο, τα αλώνισμα, τα ξεφουδίσματα με το τραγούδι και το χορό. Είδα στο Μοναστήρι να χορεύουν ο Μονάντερος, ο Μανώλης, ο Μπαλτονάσιος, και να κλαίνε. Χρόνια αλητισμόντα που είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη μου.

Παπαγιώργη με την ευχή σου για καλό χειμώνα τι συμβουλεύεις τους απανταχού συμπατριώτες σου;

Ο θεός να τους έχει όλους καλά και υγείες να ανταμώσουμε το άλλο καλοκαίρι, έχοντας όλο αυτό τον καιρό στη σκέψη μας τα χωριά μας και τους λιγοσ

Πλατεία Νεράιδας

Πολύ συζήτηση έγινε τα τελευταία χρόνια για το μεγάλωμα της κεντρικής πλατείας του χωριού μας προς την δυτική πλευρά της με την αγορά του οικοπέδου που εικεί πωλείται.

Στις 15/8/05 το βράδυ ο Πρόεδρος του χωριού συγκαλώντας έκτακτη Λαϊκή Συνέλευση ενημέρωσε τους χωριανούς μας για το θέμα. Όλοι συμφώνησαν ότι το οικόπεδο πρέπει να αγοραστεί και να γίνει ιδιοκτησία του χωριού. Η αξιοποίηση - διαμόρφωσή του αφέθηκε να αποφασιστεί δημοκρατικά σε άλλη συνέλευση απ' όλους μας αφού βέβαια πρώτα αγοραστεί. Για την αγορά του αποφασίστηκε να συγκροτηθεί Επιτροπή μερίμνη των φορέων του χωριού.

Την Κυριακή 25/9/05 σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των φορέων δηλ. ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεράιδας, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων και η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας αποφασίστηκε ομόφωνα μετά από συζήτηση το εξής: Να συσταθεί νέος φορέας με την επωνυμία "Σύλλογος αγοράς χώρου για το μεγάλωμα της πλατείας Νεράιδας και για Ξενώνα".

Οι δύο Πρόεδροι των αντίστοιχων Συλλόγων ανέλαβαν να μιλήσουν με δικηγόρους για τη

σύνταξη καταστατικού και ότι άλλο χρειάζεται για τη δημιουργία του νέου φορέα. Τα έξι διαδικασίες του ανέλαβαν από κοινού οι δύο Σύλλογοι. Το μη κερδοσκοπικό αυτό σωματείο θα διαλυθεί αμέσως μόλις επιτευχθεί ο στόχος του. Τα μέλη του Δ.Σ. του νέου φορέα θα είναι η Επιτροπή που θα συγκεντρώσει με έρανο τα χρήματα για την αγορά του χώρου.

Διευκρινίζουμε και τονίζουμε το αυτονόπτο, ότι ουδείς είναι υποχρεωμένος να δώσει χρήματα. Εάν και εφόσον κάποιος συμφωνεί με το εγχείρημα τότε και μόνον τότε από μόνος του δίνει στην Επιτροπή ότι έχει ευχαρίστηση. Σε κάθε Δωρητή θα δίδετε διπλότυπη απόδειξη και όλα τα ονόματα θα δημοσιεύονται σε κάθε φύλλο της Εφημερίδας μας. Μέχρι τώρα πολλοί συγχωριανοί μας έδειξαν ενδιαφέρον να βοηθήσουν οικονομικά για το μεγάλο αυτό έργο και αυτός είναι ο λόγος που προχωρούμε στην υλοποίησή του.

Εάν δεν συμπληρωθεί το απαιτούμενο ποσόν τα χρήματα που θα έχει δώσει ο καθένας θα του επιστραφούν στο ακέραιον, βάση του μπλόκ των διπλότυπων αποδείξεων.

Νέα ενημέρωση για το θέμα θα υπάρξει στο επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ανακοίνωση

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο χωριό έξελεξε παμψηφεί τον Τάκη Χαλάτση επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου για τις πολλές υπηρεσίες που προσέφερε για αυτόν.

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ

Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά, το όραμα του Χαρύλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός είχε κι ένα άλλο όραμα πιο "προσγειωμένο", την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον θεσσαλικό κάμπο με τους κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί;

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ

Η Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας παρουσίασε στην κεντρική πλατεία της Νεράιδας το έργο: "Η γιαγιά ερωτεύεται" του Αντώνη Νικολάου. Η Θεατρική αυτή παράσταση δόθηκε με ενέργειες και δαπάνες του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε αυτό το καλοκαίρι, την Πέμπτη 11 Αυγούστου το βράδυ. Οι συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στην πολιτιστική αυτή εκδήλωσή μας γεμίζοντας κυριολεκτικά την πλατεία του χωριού μας.

Το έργο παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία του Αντώνη Νικολάου (καταγομένου από το Καρποπέσι) ενώ τα σκηνικά έκανε ο Γιάννης Τρούκης. Τους ρόλους ερμήνευσαν: Μαρία Γονναπούλου, Γιώργος Μπλάτσας, Πάπη Πλαστήρα, Λίτσα Χρήστου, Αντώνης Νικολάου, Έλενα Γκαβαφδίνα και ο Βάσιος Καραστέργιος.

Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς μας για τη μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 10 Δεκεμβρίου. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει περίπου τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το τελευταίο φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.045 αντίτυπα. Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν κάποιος δεν λαβάσει Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή του (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει ή στην Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για μια ακόμη φορά παρακαλούμε θερμότατα όλους τους αποδήμους του εξωτερικού και του εσωτερικού, καθώς επίσης και τους επιστήμονες του χωριού μας να μας στέλνουν, για να τις δημοσιεύουμε, ανταποκρίσεις, επισημάνσεις, προτάσεις και μελέτες που αφορούν το χωριό μας.

Δ. Σ. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο ΘΙΑΣΟΣ "ΟΨΕΙΣ" ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ

Η Θεατρική Ομάδα "ΟΨΕΙΣ" της Καρδίτσας παρουσίασε στην κεντρική πλατεία της Νεράιδας το έργο: "Η Τύχη της Μαρούλας" του Δημήτρη Κορομηλά. Το κλασικό αυτό κωμειδύλλιο παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία του Παύλου Βησσαρίου. Τους ρόλους ερμήνευσαν οι: Παύλος Βησσαρίου (Λινάρδος), Βάσω Μακρή (Μαρούλα), Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος (Μάγειρας), Δημήτρης Νάνος (Κωσταντής), Γιώργος Σακκά (Ζαμπέτα), Βάσω Βαλαράκου (Κυρία), Βιολέτα Σιώκα (Ελένη), Ευανθία Γκαραγκούνη (Ξανθή) και Κατερίνα Τασιοπούλου (Υπηρέτρια). Όλοι ερμήνευσαν τους ρόλους τους πολύ ωραία και τους ευχαριστούμε πολύ.



Η Θεατρική αυτή παράσταση δόθηκε με ενέργειες και δαπάνες του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε αυτό το καλοκαίρι, την Τρίτη 2 Αυγούστου το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συγχωριανούς μας για τη μεγάλη συμμετοχή σας αφού η πλατεία ήταν γεμάτη.



ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Οικονομική ενίσχυση για την εφημερίδα μας μπορείτε να δίδετε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως η απόδειξη.

Αυτό, γιατί πολλές αποδείξεις χάνονται ή στο τυπογραφείο ή στο ταχυδρομείο με την εφημερίδα.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:

Μητσάκης Σταύρος Νικ. 210 3828768, Βαρελά Μαρία Ιωάνν. 24410 23526, Ολύμπιος Αναστάσιος 210 9735149 Σπιανού - Βασιάκου Ελένη Γεω. 210 4818835, Μπαλτής Σπύρος Αθαν. 2441094401 210 7783560

Ευχαριστούμε πάρα πολύ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ξητεί συγνώμη από τους συνδρομητές μας, για τυχόν παραλείψεις ή λάθη.

Αυτό συνέβη λόγω πληθώρας ύλης και τεχνικών δυσκολιών. Ευχαριστούμε πολύ.

<http://www.teilar.gr/~cs412>

Είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας, για το χωριό μας, στο Internet.

Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση αυτή όπου θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τά χωριά της Κοινότητας Νεράιδας. Χρησιμοποιώντας μια πολύ ωραία φόρμα μπορείτε να στείλετε e-mail με δικά σας στοιχεία.

I
N
T
E
R
N
E
T